

איך זה שכוכב אחד ארז מעט
איך הוא מעט, אשן השלם.
כוכב אחד ארז.
איך לא הייתי מעט
איך כמעט
לא ארז.

נתן זך

נשות ואנשי שפ"י היקרים

התוכנית המערכתית "קול לכולם" לקידום שייכות חברתית ומניעת דחיה חברתית וחרם מתפרסמת בימים אלו בהם הצורך בתמיכה ובלכידות חברתית עולה.

בעולם משתנה, במציאות מאתגרת ובתקופות של התמודדות עם איום כל אדם – תלמיד, מורה או הורה, זקוק לידיעה שהוא אינו לבד, צריך לחוש שהוא חלק מקבוצת שייכות ולדעת שיש מי שאכפת לו משלומו. ימי המלחמה הדגימו את חשיבות "החוסן הקהילתי" והוכיחו, מעל לכל ספק, שבכוחה של תחושת שייכות וקשר לשמש לאדם כ"גורם-חוסן" מגן, הן מתוקף הידיעה שהוא שייך, רצוי וחשוב והן מתוקף ההבנה שיש מי שזקוק לו ושיש משמעות לפעולותיו למען חברי הקהילה.

המחשבה על האפשרות שתלמיד חווה בדידות או חרם, כמו במקרה בו תלמיד פוגע בחבר ומדיר אותו מהיום יום החברתי, מניעה לפעולה מקצועית ואנושית מיידית. כמי שמובילים בבית ספרם או בגן את הלמידה הרגשית חברתית בכלל ואת תכנית הכ"חות שבדרך בפרט, הרי שאתם והצוות החינוכי פועלים כל העת לביסוס אקלים חברתי של שייכות, ערבות הדדית, כבוד, ואכפתיות, והשפעתכם המקצועית היא רחבה ומשמעותית.

נוכחות השפה הרגשית חברתית בבית הספר מצמיחה יסודות של אמפתיה, חמלה והתחשבות, מאפשרת לכל ילד לזהות שהוא שייך, רצוי וחשוב ומבססת אקלים של מוגנות וביטחון. ובכל זאת, בדידות יכולה לצמוח כמעט בכל מקום. לא אחת, תלמידים חווים ריחוק ודחייה חברתית ובכאבם לא תמיד הם מוצאים דרך להשמיע קול, לשתף במלוא עוצמת הכאב ולבקש עזרה. למענם ייסדנו את מוקד "קול לכולם"; מוקד סיוע רגשי חברתי אליו יוכלו להתקשר, לשתף ולגייס עזרה. איש או אשת שפ"י שיחזירו את הפנייה אליכם, לצוות שלכם, תוך ליווי, הדרכה, כבוד ותמיכה במאמצים לסייע לילד או לילדה.

בכוחם של אנשי המקצוע להנכיח את הצורך לפנייה לעזרה לצוותי החינוך ולהורים וכמובן במידת הצורך לפנות למוקד "קול לכולם". תפיסה המעבירה מסר כי חשוב לנו לשמוע את קולם של תלמידינו בכך שניתן להם כלים והזדמנויות לשתף אותנו מקרוב (בשיעורים, בשיחות אישיות, בפגישות) או מרחוק (באמצעות פנייה למוקד הסיוע).

לאורך כל התקופה אתם מתמודדים באופן אישי ומקצועי עם השלכות המצב, ובה בעת מלווים את הקהילה החינוכית שלכם בניסיון להעניק לכל תלמיד ותלמידה חוויית מוגנות ושייכות.

יחד נעמיק תחושת לכידות וקשר כמעטפת חברתית תומכת שתלווה את תלמידינו לנוכח אתגרים ושינויים, כידיעת שייכות פנימית, עמוקה ונוכחת, יחד נהיה אוזן קשבת לקולם של תלמידינו.

בברכת הצלחה ואיתנות לתלמידינו ולכם, ובאמונה עמוקה בכוחה של רקמת "היחד החינוכי" שאתם רוקמים בעבודתכם יום יום, שעה שעה, בתבונת כפיים ובינת הלב. ובתקווה לימים של ביטחון, לשובם של החטופים, לשלומם של כוחות הביטחון ולהחלמת הפצועים.

עינב לוק

מנהלת אגף בכיר שפ"י

השירות הפסיכולוגי ייעוצי