

## מר איזי שרצקי – קורות חיים

בשנת 1946 נולד איזי שרצקי בתל אביב, בן לבתיה ניצולת מחנה אושוויץ ושמחה, ניצול ברגן-בלזן, שעלו לארץ ב-1945.

ההורים הקימו את ביתם בתל אביב כניצן של תקווה אחרי ההרס והזוועות שעברו ובכך התחילו חיים חדשים. הוריו, שחוו קשיים והיו למודי סבל נלחמו על פרנסת המשפחה אך שמרו על רוח אופטימית בגידול שני בניהם, איזי ואפי. הם חינכו את הבנים על ערכים של עבודה קשה, משמעת קפדנית, צניעות, כבוד לזולת ונתינה. משפחה בת ארבע נפשות שהתגוררה בדירה קטנה בדמי מפתח. האם בתיה היתה עקרת בית, היתה חובבת מתמטיקה, בעלת נטייה טבעית לתחום הריאלי, בתיה לימדה בהתנדבות מתמטיקה, בדומה לאימו גם איזי פיתח כישרון להתמודד עם סוגיות כלכליות כבדות משקל ופתרון בעיות, גם הוא בעל מוח אנליטי שוויתר על השכלה אקדמית פורמאלית.

האבא שמחה היה קצין במשטרה עד שבחר לעבור למגזר הפרטי ופתח משרד חקירות. עוד בעודם ילדים קטנים אהבו האחים הקטנים צפייה בכדורגל ושמחה נהג לקחת אותם לאיצטדיון בסה בו התקיימו משחקים וכך הפך המגרש, הכדור, האימונים והמשחקים לחלק בלתי נפרד מהווי המשפחתי ולאהבה גדולה שתלווה אותם שנים רבות.

איזי היה נער צעיר שגדל על הקו שבין בית הספר לחוף היום, הלימודים לא ממש היו בראש מעייניו.

הוא העדיף את הבילוי בשפת הים עם חבריו. "הייתי פרח צעיר", העיד על עצמו באחד הראיונות "כל החיים שלי היו ספורט וים..". נדיבות ליבו הייתה אחת התכונות הבולטות גם כשעוד לא היה לו ממש מה לתת, חבריו ידעו כבר אז שאם מישהו זקוק לדבר, איזי תמיד יושיט ידו לעזרה ויחלוק אפילו את המעט שברשותו.

כשהגיע לכיתה ז' עבר לבית ספר חדש והצטרף לכיתה של מדי, מי שתהפוך כמה שנים לאחר מכן ליד ימינו ואשת חיקו ותלך לצידו את כל הדרך, מהר מאד הפכה לחלק בלתי נפרד בחייו!

עם גיוסו לצבא באמצע שנות ה-60, עזב את הספורט שאהב והתמסר לשירות מילואים קרבי. לקראת סיום קורס המ"כים בעודו ממתין לתפקידו החדש, נפטרה בתיה האם מאירוע לב בגיל 44, מותה הפתאומי השאיר את המשפחה בכאב גדול ואיזי הוצב בבסיס במרכז.

איזי השלים את שירותו הצבאי ויצא לאזרחות, במקביל חזר לעולם הכדורגל והחל לשחק בקבוצת רמת עמידר. לאחר שחרורם של מדי ואיזי מהשירות הצבאי, בשנת 1967 בעוד שניהם רק בראשית העשור השני לחייהם, באו בברית הנישואין.

שני הצעירים שהכירו בילדות וגדלו יחד זה לצד זה, על חוף ימה של תל אביב ועל הברזלים בשדרות רוטשילד, יצאו למסעם המשותף כזוג וכמשפחה.

בתחילה חבר איזי למשרד החקירות של אביו ועבד בלהט יום ולילה, לימים הקים את חברת "מוקד חקירות" שהפכה לחברת החקירות הגדולה בישראל.

בעודו מפלס דרכו בעולם העסקים, גידלה מדי שרצקי את שלושת ילדיהם במסירות, תורמת אף היא את חלקה לפרנסת המשפחה. לזוג הצעיר לא היו נכסים או ירושות, איזי היה שקוע במרץ בעבודתו בתיקי החקירות והיה נעדר מהבית ימים שלמים ברחבי הארץ ואילו מדי הייתה מתיישבת על מכונת הכתיבה בלילות, אחרי שהשכיבה את הבנים, להדפיס את תיקי החקירה, עם הזמן הצטרפה למשרד החקירות כמזכירה. לאורך כל המסע המשותף, גם אם פעמים רבות מאחורי הקלעים, היוותה מדי משענת ועמוד תווך של המשפחה.

גם איזי עצמו ביטא זאת לא פעם באומרו שהדבר הכי חשוב בחייו זה המשפחה וכי לראות את דור ההמשך מנהל את החברה בצורה מיטבית גורם לו את האושר הגדול ביותר. התא המשפחתי והחברות עם השותפים לדרך, הם מעל לכל.

במקביל לעיסוקיו, בשנת 1971 קיבל איזי לנהל את קבוצת הכדורגל רמת עמידר לאחר שנקלעה למצוקה כלכלית קשה, איזי שהיה אז איש עסקים בתחילת דרכו נענה לבקשה לנהל את הקבוצה .

בשנת 1988 הוצע לו להיות יו"ר קבוצת הכדורגל מכבי ת"א אך לבסוף העדיף לנהל את מחלקת הנוער.

בתחילת שנת ה-90 חיפש איזי פתרון למכת גניבות הרכב שהגיעה כמעט לכל בית בישראל. ואכן בשנת 1995 רכש איזי עם קבוצת שותפים את חברת איתוראן מידי תדיראן. בהתלהבות ובנחישות הצליח איזי להוכיח כי הסנסור של איתוראן מפחית את הסיכוי של רכב להיגנב בעשרות אחוזים.

תוך 3 שנים הונפקה איתוראן בבורסה בישראל ובשנת 2005 הונפקה בנאסד"ק .

כיום איתוראן הינה החברה המובילה בעולם ומשרתת מעל 2 מיליון כלי רכב ב-30 מדינות.

איתוראן מיומה הראשון נבנתה על פי חזונו של איזי - ארגון אוהב שבמרכזו הבנה כי העובדים הם הבסיס להצלחת החברה, איזי תמיד אמר: "אם לעובדים טוב אז ללקוחות טוב אז לבעלי המניות טוב ואם לבעלי המניות טוב אז לעובדים טוב..."