

כינוסי ראשי חודשים אצל הנשיא יצחק בן צבי

עם מינויו של יצחק בן צבי לנשיא השני של מדינת ישראל, הוא ייסד בבית הנשיא את כינוסי ראשי החודשים. כינוסים אלו היו מתרחשים אחת לחודש, בערב ראש חודש, ולמעשה ניסו ליצוק תוכן בחג הקדום שהלך ונתמעט במהלך הדורות. החג - קדום, התוכן - חדש. ומהו?

בכל ראש חודש הייתה מתכנסת בצריף הנשיא עדה מעדות ישראל ומעלה על נס את סיפורה: מאין באה, מהי ההיסטוריה שלה, מיהם מנהיגיה, מהם מנהיגיה, שפתה, תרבותה המיוחדת, כיצד חיה שם וכיצד היא נקלטת לאחר עלייתה ארצה, ובקיצור מהו הסיפור הייחודי שלה.

כיום אין הדבר נראה לנו מיוחד אולי, אך בשנות החמישים סמוך לקום המדינה רוב ראשי המדינה סברו כי טוב יעשו העולים החדשים אם יצניעו את תרבותם המיוחדת ויהפכו כולם לצברים, ילידי הארץ, וכמה שיותר מהר יותר טוב... העולים החדשים נדרשו לשכוח את השפה המיוחדת להם, תפילות ופיוטים מבית אבא, לבוש, שמות וכו', ולאמץ להם מנהגים ואורחות חיים ישראליים. בדרך זו נמחקו ונשכחו ערכי תרבות רבים, וילדים אף התביישו במנהגי אבותיהם.

הנשיא יצחק בן צבי כאב את התופעה. אף הוא דגל בעם אחד ובאחדות בקרב העולים שבאו משבעים מדינות, אך לא במחיר של מחיקת הזהות איתה באו העולים. אחדות - אך לא אחידות.

משום כך סבר כי יש לתת מקום ולהקשיב לסיפורה הייחודי של כל עדה, ואף יישם זאת בפועל בכינוסי ראשי החודשים בבית הנשיא.

על שטר 100 השקלים הנושא את דמותו של בן צבי מופיע הנאום אותו נאם בכינוס ראשי החודשים הראשון בבית הנשיא שהוקדש לעדה התימנית.

בנספח תמצאו את תמונת השטר, הנאום, וכמה תמונות מכינוסי ראשי החודשים בצריף הנשיא.

נקודות לדיון עם הכיתה:

- לקיים כינוס / סעודת ראש חודש ולהקדיש אותו להכרות מחודשת בתוך הכיתה שלנו.
- לציין בכינוס זה את התלמידים שחוגגים יום הולדת בחודש הקרוב, לתת להם להכין משהו לכינוס.
- בכל ראש חודש ללמוד על אדם / מוסד / רחוב מעניין הקיים בשכונה שלנו וכך להעמיק את ההכרות שלנו עם סביבתנו הקרובה.

נספחים

1. שטר 100 ₪ ועליו צילום מנאום הנשיא בינוס ראשי החודשים:



אנו פותחים היום בשורה של כינוסי ראשי-חדשים המוקדשים לשבטי ישראל, עולי גולה מכל התפוצות, ובראש וראשונה לעולים ישמעאל. שאיפתנו היא לטפח, כפי יכולתנו, את תהליך קירוב הלבבות בין שבטי ישראל החוזרים למולדת, על-ידי פגישות הדדיות עם נציגיהם וכן על ידי שיחות בינם לבין עצמם. בכוונתנו להעלות את ניצוצות האורה הצפונים בכל שבט משבטי ישראל, לעשותם נחלה לכל האומה, להבליט ולהעלות את ערכי הרוח המיוחדים לכל אחד מהשבטים, ערכים העשויים למשוך את הלב לאהבה ולהוקרה. הפגישות הללו ידובבו את בני העדות, שיספרו על עצמם בלשונם ובסגנונם. לא בכדי פתחנו בעולי-תימן, שכן עליית תימן היא אולי המופלאה שבעליות לארץ..."

אנו פותחים היום בשורה של כינוסי ראשי-חדשים המוקדשים לשבטי ישראל, עולי גולה מכל התפוצות, ובראש וראשונה לעולים מתפוצות ישמעאל. שאיפתנו היא לטפח, כפי יכולתנו, את תהליך קירוב הלבבות בין שבטי ישראל החוזרים למולדת, על-ידי פגישות הדדיות עם נציגיהם וכן על ידי שיחות בינם לבין עצמם. בכוונתנו להעלות את ניצוצות האורה הצפונים בכל שבט משבטי ישראל, לעשותם נחלה לכל האומה, להבליט ולהעלות את ערכי הרוח המיוחדים לכל אחד מהשבטים, ערכים העשויים למשוך את הלב לאהבה ולהוקרה. הפגישות הללו ידובבו את בני העדות, שיספרו על עצמם בלשונם ובסגנונם. לא בכדי פתחנו בעולי-תימן, שכן עליית תימן היא אולי המופלאה שבעליות לארץ..."

כינוסי ראשי החודשים:

א. קריקטורה על הרצון להפוך את כל העולים החדשים לצברים



ב. תמונות מכינוסי ראשי החודשים:

