

## מחשבות על התחדשות

עניינו של ראש חודש הוא להראות איך מתוך התמעטות הלבנה שנגרמה בעטיו של החטא והקטרוג (הכוונה למדרש על הלבנה שביקשה להשתוות לשמש, הקב"ה התרעם עליה וגרם לה שכל חודש תתמעט מחדש [חולין דף ס' ע"ב, ראו בנספח]) - צומחת התחלה חדשה. ולכן ראש חודש הוא זמן טוב להתחלות חדשות, וראוי שתהיה בו שמחה עמוקה של התחלה חדשה, ושל הבנה שגם אם יש התמעטות בתקופה מסוימת, אפשר ממנה לצמוח ולגדול שוב. מכל גרמי השמיים, הלבנה היא הדומה לנו ביותר. כמו האדם שחיוו רצופים עליות וירידות, כך גם ללבנה יש עליות וירידות. וכך ממש הוא גם טבעו של עם ישראל, שמצד אחד חי חיים אנושיים הכוללים מורדות ועליות, ומאידך הקשר שלו לאמונה ולה' הוא נצחי. ועל כן, שלא כמו שאר העמים, עם ישראל חי וקיים. אל הרעיון הזה, אודות נצח ישראל, הננו מתקשרים בברכת הלבנה, בעת שאנו רואים אותה חוזרת וגדלה בכל חודש.

### נקודות לדיון עם הכיתה:

- לקיים סעודת ראש חודש לשאלו: מה היו נקודות השיא בחודש שעבר? על איזו התנהגות אנו מצטערים? מה אנו מאחלים לעצמנו בחודש הבא?
- להנהיג בכל סעודת ראש חודש ללמוד שיר חדש. בנספח ישנם שירים העוסקים בהתחלות חדשות.

### נספחים:

#### 1. קישור לשירים העוסקים בהתחדשות:

היום, ביום הזה ממש (היום היום):

<https://www.youtube.com/watch?v=3QD6zDZuelE>

משהו חדש מתחיל:

<https://www.youtube.com/watch?v=8yfWmcGIVn8>

השביל הזה מתחיל כאן (יוצא לאור):

<https://www.youtube.com/watch?v=0hgfLoI-UDA>

לקום מחר בבוקר עם שיר חדש בלב (החגיגה נגמרת):

<https://www.youtube.com/watch?v=FamZOVKnRJE>

התחלה חדשה (הפרויקט של רביבו):

<https://www.youtube.com/watch?v=nllPJqdRWbU>

ואפשר לשלב גם עם שיעור אנגלית... ☺

## 2. בבלי, מסכת חולין דף ס' ע"ב:

רבי שמעון בן פזי רמי, כתיב: "ויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים", וכתיב: "את המאור הגדול... ואת המאור הקטן!" אמרה ירח לפני הקב"ה: ריבונו של עולם, אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד? אמר לה: **לכי ומעטי את עצמך!**

המדרש הזה בנוי על הסתירה בפסוק בבראשית א', ט"ז:

כתיב: "ויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים",

וכתיב: "את המאור הגדול לממשלת היום ואת המאור הקטן לממשלת הלילה".

מוסבר במדרש כי תחילה הלבנה והשמש היו שוות, ומפני שהלבנה טענה כי אין הדבר אפשרי ששתיהן ישלטו בשמיים יחד - מיעט הקב"ה את אורה. מיעוט אורה של הלבנה נעשה בכמה מישורים: היא גם קטנה מהשמש, גם נראית במילואה רק בחלק מהזמן ולא בכל יום כמו השמש, ולבסוף - ללבנה אין אור משל עצמה ואת אורה היא מקבלת מהשמש...

עונש קשה כביכול על מה שנראה כמו קנאה וקטרוג של הלבנה על השמש, ומלמד אותנו לבחור בדרך של עין טובה.

## 3. שירים להתחלה חדשה:

### היום, היום

מילים: דודו ברק לחן: מוני אמריליו

היום, היום הזה ממש

אני כבר לא עצוב כל כך

אני כבר לא עצוב כל כך

אני יודע, היום

היום אני אולי נרגש

אני אוהב פתאום לחיות

היום אני אולי נרגש

אתה שומע, היום

תן לנו לחיות היום מהתחלה

תן לנו מהתחלה ועד הסוף

ואז תראה איך שאני הולך

יפה בתלם והולך, והולך, והולך, והולך

ואז תראה איך שאני הולך

יפה בתלם והולך, והולך, והולך, והולך



היום, ביום הזה ממש

אני אומר מילת תודה

אמרי שאין זו אגדה

אמרי בשקט, היום

היום, אני אולי נרגש

אני אוהב פתאום לחיות

אני אוהב פתאום לחיות

אתה שומע, היום

תן לנו לחיות היום מהתחלה

תן לנו מהתחלה ועד הסוף

ואז תראה איך שאני הולך

יפה בתלם והולך, והולך, והולך, והולך



## יוצא לאור

מילים ולחן: אהוד בנאי

השביל הזה מתחיל כאן

בין סניף בנק למעין

לא סלול, לא תמיד מסומן

השביל הזה מתחיל כאן.

חוצה את העיר

עולה על ההר

ממשיך על הים

ממשיך גם מחר

חותך באוויר, בין הבתים

יוצא אל האור, אל חיים חדשים.

לך עליו, עלה עליו עכשיו

לך עליו, עלה עליו עכשיו

מלאכי ציפורים מעליך

מלווים את צעדיך

מרחוק נדלק אור

אל תסטה כדי שתוכל לחזור.

חוצה את העיר

עולה על ההר

ממשיך על הים

ממשיך גם מחר

חותך באוויר, בין אנשים

יוצא אל האור, אל חיים חדשים.

כל הנקודות כבר מתחברות...

השיר הזה מתחיל כאן

כחול על הדף הלבן

לא גמור, לא תמיד מכוון

השיר הזה מתחיל כאן.

## משהו חדש מתחיל

מילים ולחן: דני רובס

משהו מתחיל מתגלגל ברחובות

משהו אחר יורד במדרגות

משהו קורה, תופס לו בזנב

משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו

מישהו מוכר עומד ומסתכל

אמצע הרחוב ומישהו אוכל

כמה רעשים הופכים כבר למקצב

משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו

דברים קורים תמיד בזמן נכון

באים הולכים בין ההמון

את עיניי תראי, ומגע מקרי בי

ניסים קורים, הכול עוד אפשרי

האם פתאום את תעברי?

ערב שוב יורד לעיר העסוקה

חושך מתגנב, מונית שם מחכה

חתול רחוב קטן גווע ברעב

משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו

ריח מתוקים מציץ מהחלון

שם במרחקים עולה כבר אור ראשון

קטע של רחוב כורע מתחתיו

משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו

דברים קורים תמיד בזמן נכון

באים הולכים בין ההמון

את עיניי תראי, ומגע מקרי בי

ניסים קורים, הכול עוד אפשרי

האם פתאום את תעברי?



## התחלה חדשה

מילים: יונתן שם אור לחן: יהונתן יוני נמרי

הימים היפים נשארו מאחור

עם תקוות חלומות ושברי אכזבות

של חצר ופרחים

ושיגרה נעימה, של ימים שעוברים

חיכיתי לרגע הזה שיגיע

וריק לי עכשיו משום מה בנשמה

צפוי כמו שמש

ובכל זאת מפתיע העולם מאיים לי אבל גם מבטיח

זה היה זה נגמר

אבל יש הרגשה

שהסוף הוא תמיד התחלה חדשה

זה היה זה נגמר

אבל יש הרגשה, שהסוף הוא תמיד התחלה חדשה

העולם יסתובב והשמש תזרח לה

ואני עם חיוך אסתובב בין כולם

אחפש לעצמי איזו דרך ללכת

אמצא ואלך לי בה הלאה והלאה

זה נגמר זה היה

נשארו זיכרונות

הם איתי לתמיד בכל זמן ומקום

ומחר כשאכיר עוד ועוד אנשים

אעשה לי איתם זיכרונות חדשים...



## החגיגה נגמרת

מילים ולחן: נעמי שמר

ולפעמים

החגיגה נגמרת

כיבוי אורות

החצוצרה אומרת

שלום לכינורות

אשמורת תיכונה נושקת לשלישית -

לקום מחר בבוקר ולהתחיל מבראשית.

לקום מחר בבוקר עם שיר חדש בלב

לשיר אותו בכח, לשיר אותו בכאב

לשמוע חלילים ברוח החופשית

ולהתחיל מבראשית.

מבראשית

את עולמך בבוקר תמיד לברוא:

האדמה, העשב וכל המאורות

ואז מן העפר, בצלם אנשים

לקום מחר בבוקר ולהתחיל מבראשית.

לקום מחר בבוקר...

גם אצלך

החגיגה נגמרת

ובחצות

הביתה את הדרך

קשה לך למצוא

מתוך החשכה אנחנו מבקשים -

לקום מחר בבוקר ולהתחיל מבראשית.

לקום מחר בבוקר...



## Tomorrow

Annie - Original Telefilm Soundtrack

The sun'll come out tomorrow  
Bet your bottom dollar that tomorrow  
There'll be sun  
Just thinkin' about tomorrow  
Clears away the cobwebs and the sorrow  
Til there's none'  
When I'm stuck a with day that's gray and  
lonely  
I just stick out my chin and grin, and say, oh  
The sun'll come out tomorrow  
So you gotta hang on 'til tomorrow  
Come what may  
Tomorrow, tomorrow  
I love ya tomorrow  
You're always a day away  
When I'm stuck a with day that's gray and  
lonely  
...,I just stick out my chin and grin  
Tomorrow, tomorrow  
I love ya tomorrow  
You're always a day away