



קרבת ה' עושה טוב על האה



הקרבת אותנו לה' מקרב



בס"ד

## בפתחו הכלב בותר אמונה לפרשת "ויקרא"

1. ספר ויקרא מלמד אותנו מהי הדרך ליצירת קשר בין האדם לקב"ה.

קראו את הפסוק המסביר כיצד נוצר הקשר:

"דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם: אדם כי יקריב מכם קרבן לה' - מן הבמה, מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קרבנכם" (פרק א' פסוק ב')

ישנם סוגים שונים של קרבנות שמביא האדם על עניינים שונים.

קראו את פירוש רש"י וכתבו: איזה סוג קרבן מתאר הפסוק?

רש"י: אדם כי יקריב מכם: כשיקריב. בקרבנות נדבה דבר העניין.

2. "אדם כי יקריב מכם".

איזו מילה נראית לכאורה מיותרת או לא במקומה?

סדרו את המילים בסדר אחר כך שיובן שאין כוונה להקריב קרבן מהאדם.

מדוע לא כתבה התורה: "אדם כי יקריב קרבן לה'" או "אדם מכם כי יקריב קרבן לה'?"

מה ביקשה התורה ללמדנו כשכתבה את המילים בסדר שממנו אפשר להבין שהקרבן הוא

מכם, כלומר מהאדם? קראו את הפירושים השונים וענו על השאלה.

אברבנל: לומר שיקריב האדם את עצמו ורצונו וחפצו לפני ה', כאילו הוא מורה בזה חיוב הקרבת עצמו בכל כוחות נפשו לעבודת הבורא..."

שפת אמת: "אדם כי יקריב מכם" - לתת מפנימיות כוחו ורצונו לה' יתברך.

3. ה"ספורנו" לומד מהפסוק על האופן שבו צריך האדם להקריב קרבן. קראו את

דבריו:

ספורנו: אדם כי יקריב מכם - כי יקריב מעצמכם, בידו דברים והכנעה...

בתהלים פרק נ"א אומר המשורר: "זבחי אלהים רוח נשברה".

הסבירו את המילים "רוח נשברה" על פי פירוש ה"ספורנו".

• כתבו על יד כל משפט את שם הפרשן המתאים:



קרבת ה' עושה  
טוב על האה



הקרבת אותנו לה' מקרב



1. להקריב קרבן זה לא משהו טכני, צריך לפתוח את הלב, לחזור בתשובה \_\_\_\_\_
2. להקריב קרבן זה כאילו לתת את כולך לקב"ה, את הרצונות שלך, את כוחות הנפש שלך, מרוב אהבה \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

• היום לצערנו אין אנו יכולים להקריב קרבנות. האם זה אומר שאין לנו אפשרות להתקרב אל הקב"ה?

האם גם היום אנחנו יכולים 'להקריב' את הרצונות שלנו לה'?

כתבו על יד כל משפט כיצד אבטא את אהבת ה':

1. אני עייף ורוצה להמשיך לישון – הגיע זמן תפילה.
2. עבדתי בחופשת הקיץ וחסכתי כסף - שכן שלי צריך לעבור ניתוח שעולה כסף רב וכולם מתגייסים לעזור לו.
3. אני במסיבה, מגישים לי גלידה חלבית – לפני כמה דקות אכלתי ארוחה בשרית.

**כתבו דוגמאות נוספות בהן אתם "מקריבים" מכוחכם ומרצונותיכם ונותנים לה'.**

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

4 'ואני קרבת אלוקים לי טוב'.

את הפסוק הזה אמר דוד מלך ישראל (תהילים ע"ג, כ"ח).

- מדוע לדעתכם טוב להתקרב אל ה'?
- ספרו על חוויה מיוחדת בה הרגשתם קרבה לה'.

**זכרו שקרבת ה' היא הטוב, וככל שנעבוד את ה' ונכניע בפניו את כוחותינו ורצונותינו**

**כך נהיה קרובים יותר לקב"ה והחיים שלנו יהיו טובים יותר ושמחים יותר.**

**לא תמיד זה קל כי לפעמים הרצון שלנו חזק ואנו צריכים כוחות גדולים יותר כדי**

**לוותר ולהקריב את הרצון שלנו בשביל למלא אחר רצון ה'.**

**זאת העבודה הכי חשובה, שמביאה לאדם את השמחה הכי גדולה.**

**אז בהצלחה!**



קרבת ה' עושה  
טוב על האה



הקרבת אמתנו לה' מקרב



### דבר תורה לשבת פרשת "ויקרא" :

נאמר בפרשתנו: "דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם: אדם כי יקריב מכם קרבן לה' – מן בהמה, מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קרבנכם".  
 לשון הפסוק תמוהה: לפי הכתוב משמע שבני האדם אמורים להקריב קרבן מעצמם, מהאדם. מדוע התורה שינתה את סדר המלים ולא ניסחה את המשפט: "אדם מכם כי יקריב קרבן"? אלא שמלשון זו למדו חז"ל שהקרבת הקרבן כשלעצמה אינה מרוממת את האדם ואינה יוצרת את הקרבה המיוחלת בין האדם לקב"ה. אך קרבן שבא יחד עם הקרבה אמיתית, נתינת הלב והרצון, כמו גם הכנעה ורוח שבורה בעת הקרבת קרבן חטאת או אשם מולידה באדם קומה חדשה. בימינו, כשעבודת הקרבנות לא חודשה, נתאמץ לעבוד את ה' על ידי כוונת הלב והרצון, לתת את הלב לעבודת ה' ובכך להתקרב אל הקב"ה. דוד המלך אומר: "קרבת אלוקים לי טוב".  
 ככל שאנו קרובים למקור הטוב כך אנו מושפעים בטוב ובשמחה.