



שהיא אמצעי ולא מטרה
והיא פנימית וטהורה



נלמד מהמשכן על
צבודת השמחה



בס"ד

במפתוז הלב מתוך אמונה לפרשת "תרומה"

את פרשיות המשכן אנו קוראים בחודש אדר – "משנכנס אדר מרבנים בשמחה"
מהו הקשר בין המשכן לשמחה?

1. אמצעי ומטרה במשכן ובעבודת השמחה.

קראו את הפסוק: "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם".

רש"י: ועשו לי מקדש - ועשו לשמי בית קדושה.

- מה מצווה הקב"ה לעשות?
- היכן ישרה הקב"ה את שכנתו?

קראו את פירוש האלשיך הקדוש על הפסוק:

"ושכנתי בתוכו" לא נאמר, אלא "ושכנתי בתוכם", מלמד שכל
אחד ישכין השכינה בתוך ליבו.

- על איזה קושי לשוני עונה האלשיך בפירושו?
- מה מוסיף האלשיך הקדוש בפירושו על הציווי לבנות מקדש?

השלימו:

מטרת המשכן אינה שתשרה _____ במשכן אלא שתשרה שכינה ב _____
ישראל. כאשר עם ישראל לא השרה את השכינה בליבו, כלומר לא _____ את ה' ולא
שמר את מצוותיו, המקדש _____ . המקדש הוא אמצעי וה _____ היא השכינה
השורה בליבו של האדם.

תרמילון: מטרה / שכינה / במשכן / עבד / לבבות / מטרה / נחרב

יש אנשים שטועים לחשוב שהשמחה היא המטרה בחיים. הם משקיעים את זמנם ואת
כספם לשמח את ליבם בתענוגות ובשעשועים, בתכניות בידור ובהנאות. אולם **השמחה**
היא אמצעי ולא מטרה. כי רק על ידי השמחה אנו יכולים לקיים מצוות ולעבוד את ה'.

2. חיצוניות ופנימיות במשכן ובעבודת השמחה



התבוננתם פעם בלובי של בית מלון? הוא מפואר, מרווח ומרשים. אך האם
המקומות הפנימיים יותר במלון, כגון המחסנים או חדרי המדרגות - מפוארים
יותר? התשובה היא לא. דרכם של בני האדם להשקיע בחיצוניות, ומה שלא
רואים - פחות מושקע.



שהיא אמצעי ולא מטרה
והיא פנימית וטהורה



נלמד מהמשכן על
עבודת השמחה



ואיך זה במשכן? קראו את דבריו של הרב יחזקאל יעקובסון:

הנה להפתעתנו במשכן קורה כמעט ההפך הגמור. כמות הזהב המרובה ביותר נמצאת דווקא בקודש הקודשים – בארון, בכפורת ובכרובים, כאשר רק הכהן הגדול פעם אחת בשנה מסוגל לראות זהב זה! חלק המשכן הנגלה לכל האנשים בחוץ אינו אלא יריעות עיזים שאינן יפות ביותר. רק הכוהנים הנמצאים בתוך המשכן יכולים לראות את יריעות התכלת והארגמן הנאות או את עמודי השיטים המצופים זהב. דבר זה בא ללמדנו כי המשכן המבטא את עבודת ה' אין עניינו להרשים חיצונית. רק הנכנסים פנימה עוד ועוד הם ההולכים ונחשפים ליופי זה, כי עבודת ה' היא עבודת פנים ודורשת פנימיות.

- המשכן בנוי כך שכל שנכנסים פנימה לקודש מתגלה היופי וההדר. הסבירו מה זה בא ללמדנו.
- כיצד לדעתכם מסר זה קשור לעבודת השמחה? היעזרו בהמשך דבריו של הרב יחיאל יעקובסון:

והנה אף השמחה צריכה עבודה גדולה על מנת שתהיה עבודה פנימית אמיתית ולא מעשה מוחצן. משנכנס אדר יש להשקיע זמן מחשבה ולימוד על מנת שהשמחה לא תהפך להיות מעשה שמחה חיצוני אשר אין בינה לבין שמחה פנימית דבר.

תנו דוגמאות לשמחה חיצונית ותנו דוגמאות לשמחה פנימית.

- חישובו יחד כיצד אפשר להגיע לשמחה פנימית. היעזרו בהדרכתו של הרמב"ם לגבי שמחת החגים: וכשהוא אוכל ושותה חייב להאכיל לגר ליתום ולאלמנה עם שאר העניים האומללים, אבל מי שנועל דלתות חצרו ואוכל ושותה הוא ובניו ואשתו ואינו מאכיל ומשקה לעניים ולמרי נפש - אין זו שמחת מצוה אלא שמחת כריסו (הלכות יום טוב פרק ו').



הגמרא בתענית מספרת על אמורא ששאל את אליהו הנביא האם מצויים בשוק בני עולם הבא. אליהו הצביע על שני אנשים שהיו נראים פשוטים, אך כשנשאלו למעשיהם הם אמרו שהם אנשים בדחנים שגורמים לרומם רוחם של אנשים עצובים ולהשכיך שלום בין בני אדם שנקלעו למריבה. זוהי שמחה אמיתית, שמחה היוצאת מעצמך ומטיבה עם אחרים. המשכן ועבודת השמחה שניהם כאחד מלמדים אותנו להתרחק מן החיצוניות ולהשקיע בעבודת הפנים.





שהיא אמצ'צי ולא מטרה
והיא פנימית וטהורה



נלמד מהמשכן על
עבודת השמחה



דבר תורה לשיבת פרשת "תרומה":

את פרשיות המשכן אנו קוראים בחודש אדר – "משנכנס אדר מרבים בשמחה". מהו הקשר בין המשכן לשמחה? בפרשתנו מצווה הקב"ה את עם-ישראל: "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם". מדוע לא נאמר "ושכנתי בתוכו?" מפרש האלשיך הקדוש: "'ושכנתי בתוכו' לא נאמר, אלא 'ושכנתי בתוכם'. מלמד שכל אחד ישכין השכינה בתוך ליבו". מכאן נלמד שאין המשכן מטרה בפני עצמו - מבנה ובו שכינה, אלא המשכן הוא אמצעי לכך שבלבבות ישראל תשרה שכינה. לכן בשעה שישראל לא עושים רצונו של מקום המקדש חרב.

כך גם השמחה. יש אנשים החושבים בטעות שהשמחה היא מטרת החיים ופסגת השאיפות. הם רודפים אחרי דברים שישמחו את ליבם, אולם גם השמחה כמו המשכן - היא אמצעי למטרה נעלה. אנו זקוקים לשמחה כדי לעבוד את ה' - עיבדו את ה' בשמחה...

דבר נוסף שנוכל ללמוד מהמשכן על עבודת השמחה הוא שהמשכן בנוי כך שככל שנכנסים למקומות הפנימיים מתגלה ההדר והיופי. מבחוץ המשכן מכוסה ביריעות עיזים ובפנים בקודש הקודשים זהב טהור, ללמדנו שעבודת ה' היא פנימית ולא חיצונית.

אף השמחה צריכה עבודה גדולה על מנת שתהיה עבודה פנימית אמיתית ולא מעשה מוחצן. משנכנס אדר יש להשקיע זמן מחשבה ולימוד על מנת שהשמחה לא תיהפך להיות מעשה שמחה חיצוני אשר אין בינה לבין שמחה פנימית דבר.