



הנני לתורה - מעלת למוד התורה לשמה

בפרקי אבות נאמר (פרק ו' משנה א'): רבי מאיר אומר: כל העוסק בתורה לשמה, זוכה לדברים הרבה, ולא עוד אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לו. נקרא רע, אהוב, אוהב את המקום, אוהב את הבריות, משמח את המקום, משמח את הבריות, ומלכשתו ענוה ויראה, ומכשרתו להיות צדיק חסיד ישר ונאמן, ומרחקתו מן החטא, ומקרבתו לידי זכות, ונהנין ממנו עצה ותושיה בינה וגבורה, שנאמר (משלי ח', י"ד): "לי עצה ותושיה אני בינה לי גבורה", ונותנת לו מלכות וממשלה וחקור דין, ומגליון לו רזי תורה, ונעשה כמעין המתגבר וננהר שאינו פוסק, והזה צנוע וארוך רוח, ומוחל על עלבון, ומגדלתו ומרוממתו על כל המעשים.



שלוש תלמידים יקרים.

לימוד

היום אנחנו מתחילים ללמוד את הפרק האחרון של פרקי אבות. הפרק עוסק כולו בענייני תלמוד תורה, ואולי מפני שזה הפרק שכל עם ישראל לומד בשבוע השמונה לחג השבועות.

קרה לכם שהיה חידון או מבצע בבית הספר, שמאוד מאוד רציתם לנצח, ולמדתם עוד ועוד כדי לזכות?

קרה לכם שהייתם תיבים לקבל ציון טוב במבחן והתחלתם ללמוד הרבה זמן מראש כדי להצליח?

הרבה פעמים אנחנו לומדים כדי להצליח, כדי לזכות בפרס. אבל במשנה מלמד אותנו רבי מאיר, שכשנלומדים תורה צריך להתאמץ ללמוד תורה לשמה. מה זו תורה לשמה?

תורה לשמה הפונה ללמוד הרגיל של התורה, אבל עם מטרה נוספת. המטרה היא לזכות להפיר את תורת ה' וכן להיות יהודים טובים יותר, שמיחים יותר, וקורבים יותר לה'. כשאנחנו לומדים תורה אנחנו זוכים לעסק בדבריו של הקדוש ברוך הוא, ובמה שלמדנו אותנו חז"ל. הלמוד הזה מקרב אותנו לקדוש ברוך הוא וממילא אנחנו נעשים טובים וטהורים יותר.

שאלה: הרב, האם זה טוב שאני משתתף בלמוד לחידון בבית הספר? הרי זה לא למוד לשמה!

תשובה: איזו שאלה מתוקה. גם אני שאלתי שאלה דומה את הרב שלי בישיבה הגבוהה, כאשר היה לנו מבחן כל שבוע כדי לעודד אותנו ללמוד בקצב דפי גמרא בבקיות. אמרתי לראש הישיבה שלי, הרב זלמן מלמד שליט"א, שאני מרגיש שזה לא טוב כי זה לא למוד לשמה.

ראש הישיבה השיב שאם אדם רוצה ללמוד תורה לשמה ומבין שהתורה כשולעצמה היא דבר טוב ונפלא - זה כבר נקרא למוד לשמה. אדם שיודע שיש דברים שעוזרים לו ללמוד בקצב והוא בוחר להצטרף אליהם כי הוא יודע שפכה ילמד יותר טוב - זה ממש נפלא. הלמוד הוא לכבוד התורה - למוד לשמה, אבל אני בוחר ללכת לחידון או למבחן כי זה מחזק אותי, וכן ראוי לעשות.

אם ילד יותר על הפרסים, זה עשוי לגרם שהלמוד שלו יהיה פחות מארגון ומסדר וזה יחליש את למוד התורה שלו, ולכן יותר טוב להצטרף לתכנית שמחזקת את הלמוד שלנו.

לכן אנו ממליצים להרשים בשמחה לכל תכנית עם פרסים שתחזק אותנו בלמוד התורה, כמו הלמוד של חוברת 'הנני' שאנו לומדים בה פעם, ובניחוד עם זה לזכור שיש לתורה ערך אמתי כי היא הופכת אותנו לאנשים טובים יותר שמביאים טוב לעולם.

בהמשך פרק ו' בפרקי אבות, מספר על רבי יוסי בן קיסמא שהלה בדירה, ופגש בן אדם שידע שהוא גדול בתורה. אותו אדם הציע לרבי יוסי לבוא לגור בעיר שלו והוא יתן לו כסף, אבנים טובות ומרגליות.

אמר לו רבי יוסי שהוא מעדיף להשאר במקומו כי יש שם תורה, מאשר

ללכת למקום ששם מוזללים בלמוד התורה והוא לא יוכל ללמד שם כראוי, אפלו שיהיה עשיר.

רבי יוסי בן קיסמא ידע שהעקר בלמוד התורה הוא הלמוד עצמו ולא בשביל לקבל כסף וזהב, אבנים טובות ומרגליות.

גם אנחנו, כשלומד תורה, נתאמץ להכניס את עצמנו לכל דבר שיגרום לנו ללמד עוד תורה, ונזכר שאנו רוצים גם להצליח במבחן או בחידון וגם להיות יהודים טובים יותר ושהתורה תשפיע עלינו עוד ועוד.

כתבו לפחות שני דברים שלדעתכם יכולים לעזר לכם ללמד תורה מתוך אהבה לתורה.





רוצים ללמד עוד? הכנסו וצפו בסרטון.



עִיחוּ לָכֵ! כָּכֵל יוֹחִים אַתֶּם מְלַמְּנִים:
ללמד את יחידת הלמוד בחוברת - 5 נקודות
לבצע משימה בעקבות הלמוד - 5 נקודות
לצפות בסרטון 5 נקודות.

בנוסף אנו ממליצים ללמד בכל יום שתי משניות מהמשניות הפופוליות בסוף כל שבוע ולהשיג עוד 15 נקודות על כל משנה. בשבת אתם מזמנים לסיים את שאר הפרק.

למוד נעים!

חתימת הורה

סה"כ ניקוד:

ביצוע המשימה

5

לימוד היחידה

5

צפייה בסרטון

5

