

## מנהיגי חינוך יקרים!

השבת הקרובה "שבת מברכים".

החודש היחידי אותו לא מברכים בבית הכנסת הוא חודש תשרי. הבעל שם טוב מסביר כי בשבת זו אנו מקבלים את הברכה הטובה ביותר, בשבת מברכים חודש תשרי, מברך **הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו את החודש**. בכוח ברכתו זו יכולים אנו לברך את החודשים בשאר חודשי השנה. ברכה אינה רק להודות למישהו, ברכה היא מלשון "המשכה". תפקידה של הברכה הוא לגרום שיימשך לאדם המקבל את הברכה שפע של דברים טובים. זוהי הסיבה שאנו מאזינים באופן מיוחד לברכת הכהנים המברכים את העם בבית הכנסת. הכהנים קיבלו את הכוח לברך ולהוריד את הברכות הטובות ולתת אותם לבני ישראל מקבלי הברכה. בשבת הקרובה מקבלים אנו ברכה מיוחדת.

\*\*\*

בפרשת השבוע אנו שומעים את הקריאה "**אתם ניצבים היום כולכם לפני ה' אלוקיכם; ראשיכם שבטיכם... מחוטב עציך עד שואב מימך**" כל עשרת הסוגים השונים הקיימים בעם ישראל ניצבים לפני ה', עומדים בדין בראש השנה וזוכים בדין. בקריאת פרשה זו זוכים אנו לקבל את הייחוד שלנו כעם הנבחר, נבחר לעבודת ה', נבחר לעשות טוב בעולם וגם נבחר לברך ולהשפיע שפע טוב לעולם כולו, הן על ידי תורה ומעשים טובים וגם על ידי ברכת החודש, בשבת זו מקבלים אנו כוח למשך שנה שלמה. **יהי רצון שנזכה לקבל את הכוחות המיוחדים לצאת בכוחות מחודשים לשנה חדשה**. קריאת הפרשיות "ניצבים וילך" יוצרת לכאורה צירוף פרדוקסאלי, ניצבים-משמעותו עמידה במקום, ואילו "וילך" מורה על התקדמות. **אור החיים הקדוש** מבאר את הביטוי "ניצב" במשמעות נוספת- לשון ממונה, כמו שנאמר על בועז "ניצב על הקוצרים" דהיינו הוא אחראי, ממונה על הקוצרים. בספרי החסידות מבואר שכשכתוב בתורה "היום" – בפסוק "אתם ניצבים היום כולכם" רמז לראש השנה. אנו ברה"ש ניצבים לפני ה', כולנו, כל אחד לפי תכונתו, מקבל את משימת חייו, **כל אחד מקבל מינוי המתאים לו לשנה החדשה**.

**הנצי"ב** האריך בפרשת עקב, על הפסוק "ועתה ישראל מה ה' אלוקיך שואל מעימך", כי אם ליראה את ה', ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו, שאין הכוונה שמכל אחד מישראל נדרשות כל החובות הללו, אלא שמהזקנים ומתלמידי החכמים נדרשת מידת אהבה, מהמנהיגים נדרשת מידת היראה, ומשאר חלקי העם נדרשות תביעות אחרות.

כל אחד מכתות הללו אינו דומה לחברו בשאלת הקב"ה ממנו. זהו שכתוב

בפרשתנו "אתם ניצבים היום כולכם, ראשיכם שבטיכם זקניכם ושוטרים..."  
לכאורה מה היה חסר אילו כתב "אתם ניצבים היום כולכם לעברך בברית ה'  
".

לשם מה פרט הכתוב? אלא שכל אחד ואחת מאתנו ברית בפני עצמו, ומה  
ששואל הקב"ה מזה אינו שואל מזה. ולכן העוסקים בתורה אינם רשאים  
לזנוח את לימודם ולעסוק בצרכי ציבור, כמו שהעוסקים בצרכי ציבור אינם  
רשאים להמיר את עסקיהם ולהיטמן באהלי שם.

ועל זה אמרו "גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני שכינה". אין דבר  
מעולה מקבלת השכינה, אלא שמי שמוכשר לעסוק למשל, בקליטת עליה אינו  
רשאי להיבטל מזה ולעסוק ברוב עיתותיו בתורה ובאהבת ה'..כך ההתייצבות  
שלנו ברה"ש לפני הקב"ה כל אחד לפי משימתו ולפי שליחותו שלשמה בא  
**לעולם מתיצבים אנו ומבקשים אישור לשנה נוספת להמשיך בשליחות**  
**היחודית לנו, מבקשים אנו את הכלים למלא את תפקידנו כראוי. במעמד**  
של התייצבות זו ברה"ש הבעל"ט אני מבקשת לאחל לכולנו שנה נוספת של  
קבלת השליחות והאחריות מחדש עם הכלים המתאימים לאתגרים הנכונים  
לנו לשנה החדשה, וב"ה האתגרים לא מעטים ואף גדולים ומיוחדים. נוסף  
ונאחל מתוך התפילה בראש השנה **שיפתח לך ה' יחד עם כל בית ישראל**  
**את שערו הטובים: שערי בריאות, שערי ברכה, שערי יצירתיות, שערי**

**חדשנות...**

שנה טובה ומבורכת לכולכם,

שושנה נגר