

בפרשתנו מופיעה פרשה שניה של קריאת שמע – "והיה אם שמוע". רש"י כותב "והיה אם שמוע תשמעו – אם תשמע בישן תשמע בחדש. מצוה אתכם היום - שיהיו עליכם חדשים כאילו שמעתם בו ביום". ניתן ללמוד מדברי רש"י הדרכה לדרך הנכונה בהפנמת ההישגים בכלל ובמעבר בין השנים בפרט.

**כדי להתקדם במעלות התורה יש לעמול, לשנן, להעמיק ולחקור את אשר כבר למדנו. "אין בית מדרש בלא חידוש" וכל חזרה מגלה רבדים חדשים בנלמד. "תשמע בחדש"- ההבנה הפשוטה היא שתוסיף ותלמד דברים חדשים אולם ההבנה העמוקה יותר מבארת כי גם בחומר הלימודים הישן זוכים ומתקיים בנו "תשמע בחדש". עצם החזרה מבטאת את אהבתנו לאשר למדנו וכן יש להשתדל להוסיף ולחדש ואז "יהיו עליכם כחדשים".**

"אם תשמע בישן תשמע בחדש"- יש בדברים הוראה נוספת. חוקי התורה לא משתנים והם תואמים לכל דור. התורה האלוקית היא נצחית וההוראה "לא תבערו אש" משתנה בישומה בהתאם לכל דור. צופה הדורות מראש הסתכל בתורה וברא את העולם כפי כל השכלולים והחידושים שיבואו.

התורה כוללת גם הדרכה וכלים להתמודד מול שאלות מתחדשות של מדינה מודרנית וכל צרכיה והמתבונן ומעמיק בתוכן הישן יוכל להתאימו לקנקן החדש. "הישן יתחדש והחדש יתקדש".

הדרכה להתקדמות והתמודדות עם אתגרים חדשים ניתן ללמוד גם מעניין נוסף בפרשה. הפרשה מספרת על שבירת הלוחות ועל הציווי להכנת לוחות אחרונות. חז"ל לימדו אותנו "לוחות ושברי לוחות מונחים בארון". גם כשעוברים משברים ונפילות ניתן להמשיך הלאה ולבנות מחדש. לקחי טעויות העבר חייבים לעמוד לנגד עינינו בבניה המחודשת. הלוחות הישנים השבורים הם הבסיס ללוחות האחרונים וכמו"כ הלוחות האחרונים מהווים יעד תיקון עידוד ותקווה לאחר הנפילה. "כי נפלתי קמתי".

**העקרונות הללו הם הדרכה מעשית כיצד לסכם את שנת הלימודים שחלפה. "אם תשמע בישן תשמע בחדש"- נתבונן במה שהשגנו עד עתה, במה שהצלחנו, ומתוך כך נתכונן לקראת השנה החדשה, נמשיך לתכנן התארגנות לצורות למידה חדשות המתאימות למציאות המתחדשת, באופן שיאפשר פתיחת שנה בשמחה ובהמשך למידה וצמיחה מיטבית בכל בתי החינוך וע"פ מתווה שיקבע, נערך לקליטת התלמידים החדשים המצטרפים למשפחתנו: תלמידי כיתה א', תלמידי כיתה ז'....."וזכרת את ה' אלוקיך הוא הנותן לך כוח לעשות חיל". בע"ה תעשו ותצליחו.**

חופשה טובה לכם ולכל בני ביתכם. שבת שלום ומבורך