

מעשה קטן ופשוט הנובע מלב אוהב – יש בכוחו להחיות עם שלם.

מסע בני ישראל במדבר מגיע בפרשתנו אל ערבות מואב- פתחה המזרחי של ארץ ישראל.

במדבר צ"ן, מסופר על מותה של מרים, אחותו הגדולה של משה רבינו. שנינו במסכת תענית: שלושה פרנסים טובים עמדו לישראל, ואלו הם: משה ואהרן ומרים, ושלוש מתנות טובות ניתנו על ידם, ואלו הם: באר וענן ומן. באר – בזכות מרים, עמוד ענן בזכות אהרן, מן – בזכות משה.

מכאן למדו חכמי המדרש כי הבאר – הסלע שממנו נבעו המים – התקיימה בזכות מרים, וכשמתה מרים הסתיים הנס ופסקה הנביעה. במה זכתה מרים להשקות את העם כולו במים? מסביר הפרשן רבינו בח"י בן אשר, שכאשר משה היה בן שלושה חודשים, אימו הניחה אותו ביאור ומרים עמדה בצד וציפתה לנס. זו היתה מרים, אחותו הגדולה אשר דאגה לגורל אחיה ולא הירשתה לעצמה ללכת הביתה ולנטוש את אחיה לבדו עד שהתרחש הנס ובת פרעה לקחה את משה לגדלו בביתה. עשרות שנים לאחר מכן זכתה מרים להיות האישה שמשקה את העם כולו במים. מסביר הרב שמואל רבינוביץ' כי: "הנערה שעמדה ליד המים בדאגה, הייתה זו שבזכותה נבעו מים מן הסלע. המים, מקור החיים, נבעו בזכות האישה שלא נטשה את אחיה במי הנילוס. המים לא שכחו את הנערה שעמדה לידם, והם השיבו לה בתוצאה שאין ערוך לעוצמתה." כוחו של מעשה קטן, אנו פוגשים שימת לב, דאגה, אהבה ואכפתיות הן התכונות שאותם מעריצה התורה, מעשה קטן ופשוט הנובע מלב אוהב – יש בכוחו להחיות עם שלם.

זכותו וכוחו של מעשה קטן נוסף אנו פוגשים בפרשתנו שמלך הבשן יצא לקראת עם ישראל למלחמה, ה' אומר למשה "אל תירא אותו בידך נתתי אותו". מזה מבינה הגמרא שאם ה' אמר לו אל תירא, הרי סימן שהוא פחד מעוג מלך הבשן. שואלת הגמרא, מדוע משה פחד מעוג ואילו מסיחון לא פחד? ומתרצת, שמשה פחד "שמא תעמוד לו זכות אברהם אבינו". ומהי זכות זו? שכאשר נשבה לוט במלחמת ארבעת המלכים נגד החמישה נאמר, שבא הפליט וסיפר לאברהם כי לוט נשבה, והסבירו חז"ל שהפליט הזה היה עוג. בזכות עוג ניצל לוט, לכן יש לו זכות שממעשהו יצא דבר טוב, ומזכות זו פחד משה רבינו ודאג שאולי לא יצליח לנצח את עוג. רש"י בפרשת לך לך מסביר כי כוונתו של עוג היתה שאברהם ימות במלחמה והוא יתחתן עם שרה. אם כן היתה לעוג כוונה רעה מדוע מעשה זה נחשב לו כזכות? אלא מכיוון שבכל זאת יצא דבר טוב מהמעשה הזה. לומד מכך הרב יוסף זונדל מסלנט זצ"ל קל וחומר עצום, אם מעשה כזה נחשב לעוג כזכות גם אם כוונתו לא היו טהורות, על אחת כמה וכמה כשאדם עושה מעשה טוב והוא מתכוון לטובה, ואת הטובה עושה יהודי הרי זכותו ודאי גדולה לאין שיעור ועומדת לאדם לדורי דורות. נלמד כולנו כי מעשה טוב נחשב כזכות גדולה, אין מדובר במעשה גדול ומשמעותי – עוג בסך הכל בא וסיפר לאברהם שלוט בשבי,

ומהמעשה הזה, מהזכות הזו חשש משה. כותב הרב יורם אליהו כי: "לעתים אנו נוטים לזלזל במעשים הקטנים ומחפשים לעשות דברים משמעותיים, שכולם רואים את תוצאותיהם, אנו לומדים כי לכל מעשה טוב יש ערך ומשמעות גדולים. כך כתב הרב זצ"ל "כל פרוטה רוחנית גם היא מצטרפת לחשבון גדול, לא פחות מכל פרוטה גשמית".

עם יציאת תלמידנו לחופש הגדול זה הזמן להעמיק בכוח המשמעות של המעשים "הקטנים" כביכול במהלך חופשת הקיץ: כיבוד הורים, עזרה במשפחה, שיחת טל' לחבר, לסבא, סבתא, אמירת פרק תהילים, לימוד משנה, ברכת נהנין..... סוף שנה הוא זמן חשוב לאיסוף ולהתבוננות גם שלנו אנשי החינוך, אתם המנהלים, המורים, המחנכים, אנשי החינוך היקרים אשר באהבה גדולה לכל תלמיד ותלמידה, מידי יום בונים ויוצרים עולמות במעשים הקטנים, גדולים.

על כך כותב ר' חיים לוצטו בעל המסילת ישרים:

"כי אין הקב"ה אוהב אלא למי שאוהב את ישראל, ובכל מה שאדם מגדיל אהבתו לישראל, גם הקב"ה מגדיל עליו. ואלה הם הרועים האמתיים של ישראל שהקב"ה חפץ בהם הרבה, שמוסרים עצמם על צאנו ודורשים ומשתדלים על שלומם וטובתם בכל הדרכים, ועומדים תמיד בפרץ להתפלל עליהם לבטל הגזרות הקשות ולפתוח עליהם שערי ברכה".

תודה לכם מנהיגי חינוך יקרים על היותכם שליחים מסורים בחינוך ילדי ישראל בכל השנה, ובמיוחד בעת הזאת של הקורונה והשלכותיה על כל המרחב, אנו שבוע וחצי לפני הסיום הרשמי בבתי"ס היסודיים, ובסיום הלימודים בעי"ס נמשיך במעשים הקטנים והגדולים בתוכנית חמ"ד של חופש ובהמשך ההכנה של תלמידנו בכך נזכה להחיות עם שלם.

היום, יום שליחת האיגרת הוא יום ג' תמוז. יום זה מצוין בארץ ובעולם כיום הסתלקותו של הרבי מלובביץ' זצ"ל. הרבי שהיה מגדלור של חינוך ואהבת ישראל השפיע על העולם היהודי כולו השפעה אדירה ומפעל השליחים שהעמיד פועל ומשפיע עד לימים אלו וודאי לעוד שנים ארוכות!

הרב מיכי יוספי מביא ברכה שראה באיגרת של הרבי. איגרת אחת מתוך אלפי האיגרות שבהן ענה וחיזק את תלמידיו ושומעי לקחו -

וכך בירך: "שתהיה טוב- טוב לשמים, טוב לבריות וטוב העושה פירות" וברכת הרבי מופנית לכולנו - שנהיה טובים - לשמים, לבריות, ושהטוב שלנו יפרוץ ויעשה טוב גם לאנשים אחרים. לתלמידנו ולכל משפחותיהם!  
שבת שלום ומבורך!