

ניחוחות לפרשת ויקרא – חינוך לאמונה ולטהרת הלב בצל הקורונה

השבת אנו זוכים להתחיל חומש חדש. יתכן וחלק משמעותי וגדול מעם ישראל לא יזכה לשמוע את קריאת 'ויקרא' מתוך ספר התורה, אך אורה של תורה וכוחה של הפרשה להנחות ולהורות לכל יום ולכל שבוע - נשאר בכוחו, בסגולתו ובעוצמתו.

'ויקרא' - לשון חיבה. בני ישראל בעבודתם חביבים ומיוחדים לפני ה' ועל ידי הקריאה אנו נעשים ראויים ללמוד, ללמד, לשמור לעשות ולקיים.

ובבתי הלימוד בעם ישראל במשך הדורות נהגו לפתוח את הלימוד בספר ויקרא. כך מובא במדרש תנחומא: "אמר רבי אסיא למה מתחילים תינוקות של בית רבן ללמוד בספר ויקרא? אלא מפני שכל הקרבנות כתובים בו ומפני שהם טהורים... יבואו טהורים ויתעסקו במעשה טהורים לפיכך אני מעלה עליהם כאילו הם מקריבים לפני הקרבנות". בחסידות מסבירים שלימוד ענין הקרבנות מוליד טהרה בנפש אך כדי לזכות בכך צריך לגשת ללימוד מתוך טהרה. אין לנו נקיי דעת יותר מהתינוקות שלא טעמו טעם חטא ולימודם הוא בבחינת כתיבה על דף חלק. ספר ויקרא פותח בעניין קרבן עולה שאינה באה על חטא אך היא מכפרת על הרהור הלב. לכן העיסוק בתורת העולה מכשיר ומטהר את ליבנו ומחשבותינו. ניתן להבין שהעיקרון העולה מתוך הדברים שלימוד הילדים אינו רק הקניית ידע אלא חינוך לאמונה ולטהרת הלב. כל אדם נדרש ומוזמן להתחדש ולפתוח דף חדש. חודש האביב שאנו בפתחו מבטא התחדשות וצמיחה, והיוצא בימי ניסן ורואה אילנות מלבלבים צריך לברך ולהודות ולהתחבר לניחוחות האביב המשכרים ולהתחדש איתם.

"היום אתם יוצאים בחודש האביב" - חג החירות בו אנו מציינים את יציאת עם ישראל ממצרים מעורר בנו את הצורך לצאת מהמצרים בהם אנו נתונים, לטהר את החשיבה ולזכור ש"עבד ה' הוא לבדו חופשי" (ריה"ל).

בעידן הקורונה ניתן לראות פתח לשינוי חשיבה, אולי ניתן להגדיר תקופה זו כהתגשמות "תקע בשופר גדול לחירותנו". יש שופר קטן הקורא לנו בראש השנה "שפרו מעשיכם" - חדשו מעשיכם, פתחו דף חדש. אך יש שופר גדול המאיר את המציאות באור חדש. הסתכלות אחרת על המציאות. מבט נקי וטהור. הבנה של ענווה, אפסיות האדם אל מול בורא עולם המשדד מערכות. מעצמות מתגמדות אל מול בריה קטנה שיש להקב"ה בעולמו, עוצמה כלכלית וצבאית חסרת ערך אל מול אויב חדש ובלתי צפוי. במבט החדש מבינים ומפנימים עד כמה צריכים אנו לרחמי שמים, ובחסדו אנו תלויים. הימים הללו הם קריאה להשתדלות בחיפוש איך להמשיך להתחזק ולטהר ליבנו, להוסיף להרבות בטוב ובחיבור לבבות.

כשנפתח את הלימוד בספר ויקרא מתוך אותו מבט נקי וטהור נזכה בעזרת ה' לתוספת טהרה. "לב טהור ברא לי אלוקים ורוח נכון חדש בקרבי" (תהילים נא יב). בלב טהור ושמח שמחנו להצטרפות אלפי מתפללים מהארץ ומהעולם לתפילת רבים הנוספת שקיימנו, בלב טהור שמחים כל יום על השתתפות אלפי תלמידנו ובני משפחותיהם בהשתתפותכם במשדרי החמ"ד המחזקים, יהי רצון שנזכה לבשורות טובות ולגאולה שלמה במהרה בימינו,

"וכימי צאתנו ממצרים אראנו נפלאות" חודש טוב ומבורך
שבת שלום ומבורך

שושנה נגר