

"לך לך" - התחבר לשליחותך, התחבר לייעודך

פרשת "לך לך" פותחת בציווי הראשון של ה' לאברהם אבינו: "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך..." מסביר הרבי מסלונים: "לך לך", היינו לך אל ייעודך, אל תיקון נשמתך מה שאתה צריך לתקן בעולם הזה, שזהו עיקר תפקידו של יהודי, כדאי בתורת אבות כי גם אם יהודי בעוה"ז לומד ומתפלל ועוסק במעשים טובים, הרי אם אינו מתקן את ייעודו מה שצריך לתקן בעולם, אזי כשעולה לעולם העליון שואלים אותו מה פעלת בעולם הזה, פי' שהרי לא תקנת את העיקר, את שהיה תפקידך לתקן שזה היה ייעודך בעולם. וזה הוא דבר ה' אל אברהם שנכלל בזה גם הוראה לכלל ישראל זרעו של אברהם, לך לך פירושו להגיע אל תיקון הנשמה השייך אליך ולתכלית המיועדת אליך, עליך לצאת מארצך ומולדתך ובית אביך, היינו מכל התנאים והתכונות הטבעיות שלך, מכל התכונות הדורשות תיקון באופן שיאפשר לעצמו להגיע לתקון הגמור של נשמתך שהוא ייעודך בעולמך.

ומדוע השתמש בביטוי "לך לך"? להורות שזה תפקידו של יהודי, ללכת ולהתקדם תמיד בדרכו אל ייעודו. ומרומז בג' הפעמים של לשון הליכה, כי הציווי ללכת ולהתקדם בעבודת ה' שייך בכל תקופות חייו של איש יהודי, וכמו ששלוש פעמים אלו היו בשלוש תקופות בחיי אברהם. לך לך מארצך נאמר לו עוד קודם שנכנס לארץ ישראל, והתהלך לפניו והיה תמים נאמר לו אח"כ כאשר היה כבר בן צ"ט שנים, ולך לך אל ארץ המוריה נאמר לו בתקופה המאוחרת יותר כשכבר היה בזקנותו.

בכל התקופות של האדם צריך תמיד ללכת ולהתקדם לקראת הייעוד. בכל תקופה מתקופות החיים ישנו את התפקיד המיוחד השייך לתקופה זו. ומשום כך מתחליפים גם בכל תקופה תכונותיו של האדם, שהטעם בזה כאמור שנותנים לו מן השמיים את התנאים המתאימים אז בכדי שיוכל לתקן את מה שתפקידו לתקן בתקופה זו.

הכלל הוא שבעבודת ה' אסור לו לאדם לעמוד על מקומו ותמיד צריך להיות הולך ומתקדם, זהו הציווי התהלך לפניו והיה תמים, שילך ויתקדם להשגת השלמות.

תמיד צריך להיות הולך בעבודת ה'. וכמ"כ הוא בכל יום, שבכל יום ויום צריך יהודי לילך ולהתקדם, וע"כ נאמרו כל הציוויים האלו בלשון הליכה, שהורה הקב"ה לאברהם את הדרך לכלל ישראל, שמחויבים תמיד לילך ולהתקדם

ולתקן ייעודם שעי"ז יתקנו תיקון נשמתם ויגיעו אל תכליתם הגמור בעולם.

מנהיגים יקרים,

זכינו להיות ממשיכי דרכו של אברהם אבינו, לעסוק בשאלת היעוד שלנו כמנהיגי חינוך בעת הזאת. אנו נקראים לוודא כי שליחותנו נעשית בהתאמה למאפייני הדור, לאתגרי הדור והתקופה ולהיות בבחינת "לך לך" להגדיר בכל משימה מה מקדמים? כיצד מתקדמים? והאם אנו מגשימים יעודנו? נזכור כי מן השמים נותנים לנו כוחות וכלים להגשים יעודנו.

החומרים, הכלים, התוכניות הדגשים שאנו מעבירים אליכם באיגרת השבועית נועדו לסייע לכם ביעוד ובשליחות של היותכם חוליה משמעותית ב"ספינת החמ"ד. כולנו מחזקים ומכוונים ליעדים אשר הצבנו לעצמנו.

בשבוע הבא נציין את יום פטירת רחל אימנו כותב הרב חגי לונדין כי אנו נפגשים עם **שתי דמויות שמהלכות בדרך – אברהם אבינו ורחל אמנו**. אברהם אבינו בפרשת "לך לך" ורחל אמנו בציון יום פטירתה – י"א מרחשוון, יום ראשון הקרוב בע"ה.

גם אברהם אבינו וגם רחל אמנו גדלים במקום המנוגד לדרך שהם מאמינים בה. לשניהם האפשרות להישאר היכן שהם, למצוא חן בעיני המסגרת החברתית והמשפחתית הטבעית. אולם **שניהם פורצים דרך חדשה**, שניהם הולכים ומוכנים לשלם את המחיר הכרוך בכך. **היכולת לצאת "מאזור הנוחות" מתחילה בהבנה של "לך לך", של האחריות להתקדם תמיד לקראת הייעוד לשמו באנו לעולם.**

ולאחר הבחירות לכנסת ישראל ולקראת יום הזיכרון ליצחק רבין ז"ל **קריאה לכולנו "לך לך" לחזק אחדות בעם ישראל, לחזק עין טובה, לימוד זכות והמשך תפילה לשלום המלכות.**

בברכת "לך לך" לכולנו.
שבת שלום, שוש