

מבראשית

את עולמך בבוקר תמיד לברוא:  
האדמה, העשב וכל המאורות  
ואז מן העפר, בצלם אנשים  
לקום מחר בבוקר ולהתחיל מבראשית.

(נעמי שמר)

מנהיגי חינוך יקרים!

להתחיל מבראשית... ימי החגים חלפו עברו, ימי התרוממות, התעלות וקדושה...  
חוזרים לשגרת ימי החול. כולנו לוקחים את מלוא הכוחות ששאבנו מחודש האיתנים  
להמשך עשיה איתנה בע"ה.

ומה הלאה? - איגרת מנהיגי החינוך הנשלחת אליכם מידי שבוע מהווה אמצעי לחזק  
הקשר והמסרים אל השדה, האיגרת מחולקת לשני חלקים:  
1. רעיון חינוכי מתוך פ"ש.

2. קישורים ל"קולות קוראים", תוכניות, חומרים... אשר יסייעו לכם.

חשוב להעביר האיגרת לכל המורים בצוות, כדי שהמידע, הרוח, המסרים יגיעו לכל באי  
ביה"ס. נשמח לקבל משוב, הארות, הצעות לשיפור ולשכלול...  
מבט חינוכי מתוך הפרשה

בשמחת תורה ציינו את סיום הקריאה, הלימוד בתורה ובשבת זו נתחיל שוב  
מבראשית. מה המשמעות של "להתחיל מבראשית"? הרב חנן פורת ז"ל בספרו 'מעט  
מן האור' כותב כי:

"להתחיל מבראשית" - אין פירושו למחוק את כל אשר למדנו ואגרנו עד כה ולפתוח דף  
חדש וחלק, כאילו לא היה לפניו דבר. "להתחיל מבראשית" - פירושו לשוב ולעסוק  
בתורה מ"בראשית ברא", על יסוד כל האוצרות שהוטמעו בנו, בלב פתוח, ברעננות  
ובסקרנות נעורים. מתוך נכונות להתבונן מחדש בדברים שכבר למדנו ולגלות בהם  
טעם חדש, פנים חדשות ומאירות אותן לא הכרנו.  
"להתחיל מבראשית" זו תפילה לגילויים חדשים באוצרות עתיקים: "גל עיני ואביטה  
נפלאות מתורתך" (תהלים, קי"ט, י"ח).

כדי להתחיל מבראשית דרושים כוחות גדולים. יש להתגבר על תחושות השגרה  
ולעיתים אף עייפות המאפיינות צעידה במהלך סיבובי החוזר על עצמו. מהיכן נוטלים  
את הכוח להתגבר על התחושה הסיזיפית הזו ולחזור שוב ושוב על אותו דבר?  
התשובה נעוצה בהשקפת העולם היהודית העמוקה המגלה כי התנועה הסיבובית- גם  
בטבע וגם בהיסטוריה, גם בחיי אנוש וגם בתורה, אינה חייבת לחזור על עצמה באותו  
מישור ובאותה רמה. היא יכולה- כמו בסיבוב של בורג - להינעץ עמוק יותר בכל סיבוב  
וסיבוב, ובכך להתקדם ליעדה.

יתרה מזו: חוקי הפסיקה מלמדים אותנו דבר הידוע לכל בעל מלאכה: דווקא התנועה  
הסיבובית, כגון זו של בורג או מקדחה, מאפשרת לנו לחדור ולעבור מכשולים של קירות

אבן וסלע, במקום שבו הניסיון לפרוץ את המכשול בתנועה חזיתית באמצעות פטיש ומסמר עלול להיכשל.

בפתחה של שנה, כאשר אנו נתבעים, מוזמנים לאחוז בדרכי ישרים ולהתחיל מבראשית.... נאחל לעצמנו שנשכיל להפוך את התנועה הסיבובית לפריצת דרך אפשרית אחרת, נוספת ולהתקדם דווקא בדרך זו אל היעד, כמו בורג ומברגה". הרב חיים דרוקמן שכולנו מתפללים לרפואתו השלמה, מוסיף ומציין כי: "להתחלת הלימוד של פרשת בראשית מיד עם סיום התורה יש משמעות אדירה, זאת ברכה גדולה שאפשר להתחיל מחדש- שהכול יכול ומוכרח להתחדש.

פרשת בראשית מספרת על הבריאה שברא הקב"ה, שעליה אנו אומרים בכל יום בתפילתנו: " המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית".

הבריאה אכן מתחדשת כל יום וכל רגע. את ההתחדשות הזו אנו רואים בעינינו ולא תמיד שמים לב לכך, הירח מתחדש בכל חודש, האוויר שאנו נושמים עובר תהליך של התחדשות כל הזמן ואף תאי הגוף שלנו מתחדשים ללא הרף. ההתחדשות היא ברובד הפיזי וגם ברובד הרוחני, האדם מוכרח להתחדש שוב ושוב גם במובן הרוחני, המוסרי והערכי שלו. אסור ליפול לזרועות השגרה. האדם צריך להתחדש, יכול להתחדש וחייב להתחדש.

כשם שבעולם הפיזי, כל המציאויות היסודיות שבבריאה נמצאות בתהליך של התחדשות תמידית – כך גם בעולם הערכים היסודיים והאמיתיים שלנו הכל דורש התחדשות ללא סוף. כך מדריך אותנו הקב"ה לפעול ביחסינו לתורה, למצוות לעם ישראל ולארץ ישראל.

עם חזרתנו לשגרה לתקופת רצף ימי למידה בבתי החינוך נסמן לעצמנו מה נבקש לחדש בתקופה הקרובה, מה נבקש להעמיק בשנה הקרובה בבחינת "המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית".

לנוחיותכם מצורפת מצגת אשר הוצגה בפניכם בכנס לימוד תורה במחוזכם בה תוכלו לעיין שוב ולחדד לעצמכם מה מצופה שתמשיכו להעמיק ולחדד בבית החינוך שלכם, זכרו כי חמ"ד הינו = חינוך מוביל דרך.

חדדו לעצמכם מה הדרך שלכם בכל אבן דרך, מה הפעולות שלכם להשגת כל משימה מצופה, מה החידוש שאתם מבקשים לחדש בכל יעד בבחינת המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית.

בברכת שיגרה ברוכה וחורף בריא,

שוש נגר