

" ויאמר ה' אל משה, אמר אל אהרון קח מטך ונטה ידך..."

בשלוש המכות הראשונות דווקא אהרון ולא משה הוא המכה במטה על מימי מצרים ועל עפרה. ובכולם נאמר: "ויאמר ה' אל משה אמר אל אהרון" רש"י מסביר, שבשלוש המכות הללו באה לידי ביטוי הכרת הטוב שהייתה למשה כלפי היאור וכלפי העפר שבמצרים. היאור הגן על משה בעודו תינוק והוטמן בתיבה והעפר כיסה את המצרי שהרג משה לכן לא ראוי שמשה יכה אותם.

בזאת באה התורה ללמדנו ערך הכרת הטוב.

הרב קוק כותב על הכרת הטוב: "הכרת טובה היא העמוד המוסרי היותר גדול ונשגב, כשיתפתח כל צרכו בלבנות בני אדם יהיה עוזר מאוד אל התיקון הכללי".

לפי הרב קוק, הכרת הטוב גורמת לתיקון של האדם שמכיר טובה.

זוהי הסיבה שעלינו להוקיר תודה להורינו ולכל המיטיבים עמנו.

ועוד על הכרת הטוב במסכת שבת: "אמר רבא בר מחסיא... אמר רב: הנותן מתנה

לחברו- צריך להודיעו, שנאמר: לדעת כי אני ה' מקדשכם"

אמר הקב"ה למשה: "מתנה טוב יש לי בבית גנזי ושבת שמה ואני מבקש ליתנה

לישראל- לך והודיעם". מכאן למדו כי הנותן מתנה פשוטה לחברו צריך להודיעו: ע"י כל

הופעה פשוטה של רגש הכרת הטוב, ילך רגש זה ויגדל בעולם עוד עוד.

גם במצוות השבת בחרה התורה ללמדנו את מידת הכרת הטוב, מפני שמתנת השבת

היא המתנה הגדולה והמשמעותית שנתן לנו הקב"ה מתנה של חיים עם משמעות

ותוכן.

סיפור נפלא של הכרת הטוב מסופר על הרב ישראל גוסטמן זצ"ל, ראש ישיבת "נצח

ישראל" בשכונת רחביה בירושלים, שהיה מאחרוני הדיינים בוויילנה. לאחר שעבר את

שנות השואה האיומות. זכה לעלות לארץ ישראל ולהקים ישיבה. הרב גוסטמן היה

משקה בעצמו את השיחים שצמחו בגינת ישיבתו ומדוע? מפני כשברח מוויילנה מפני

הנאצים, השליך את עצמו בעת מנוסתו תחת אחד השיחים כדי להסתתר וניצלו חייו.

כהכרת הטוב לשיחים שהצילו את חייו, הוא נהג להשקות בעצמו את השיחים שבגינת

הישיבה.

"מזדים אנחנו לך... על נסיך שבכל יום עימנו"

אנו מכירים טובה ומזדים לה' על כל מה שנותן לנו. עמלים על ראיית הטוב בכל תחום

במציאות חיינו, כאשר אנו מכירים טובה ומתסכלים בעין טובה על סביבתנו- חיינו

הופכים להיות מלאי שמחה, אנרגיה חיובית והסתכלות טובה על אחרים.

יהי רצון שנזכה להרבות בהכרת הטוב ולהנחיל ערך זה לנו, לתלמידנו ולכל הסובבים

אותנו.

זה העת להודות לה' על שבוע של גשמי ברכה, להודות לכם צוותי חינוך על עשיה

חינוכית מתוך תודעת שליחות ואחריות גדולה להובלת תלמידנו להתגדל ולצמוח בכל

התחומים, ולהובלת היעדים והדגשים אותם הגדרנו לקידום בשנה הנוכחית.

שבת שלום ומבורך