

מנהלים יקרים!

פרשת ויגש – כוח ההתקשרות

ברגע המסעיר בו יוסף מתגלה לאחיו לאחר נתק של 22 שנה, הוא אומר להם: "אָנִי יוֹסֵף הַעוֹד אָבִי חַי.. מס' שאלות עולות בפניה זו: בפגישה הראשונה שבאו האחים אל יוסף שאל אותם יוסף, "השלום אביכם הזקן אשר אמרתם העודנו חי" האחים השיבו כבר כי עודנו חי, מדוע יוסף שואל שוב? מדוע השימוש בלשון יחיד "העוד אבי חי" ולא אמר העוד אבינו חי? בלשון רבים, ועוד יש לבהר שלא נמצא תשובה בדברי האחים על שאלה זו. מסביר בעל הנתיבות שלום הרבי מסלונים, כי יעקב ממאן להתנחם על מות יוסף בניגוד למה שאנו יודעים כי צדיקים מקבלים רצון ה' והנהגתו עמהם, ואיך זה שיעקב מיאן לקבל את רצון ה' ולהשלים עם הנהגתו, אלא שזה היה רצון ה' שיעקב לא יתנחם ולא ישלים עם זה שיוסף איננו. **הטעם הוא שכל ישועתו של יוסף היתה מכוח ההתקשרות ליעקב, יוסף היה מקושר ליעקב ויעקב היה מקושר אליו, ההתקשרות הזאת נשמרה ע"י שיעקב לא השלים עם כך שיוסף איננו ולא מש זכרונו מלבנו.** וזהו שאמרו חז"ל שבשעת הניסיון נראית לו דמות דיוקנו של אביו, שזה היה מכוח ההתקשרות ליעקב, אך אם היה יעקב משלים ח"ו עם זה שיוסף איננו ומסיח דעתו ממנו לא היה החיבור עם יוסף פועל. ורק מכוחו של יעקב שהיה מקושר אליו הגיע יוסף להיות מושל בכל ארץ מצרים, על כן היה רצון ה' שיעקב לא ישלים עם העדרו של יוסף ויחשוב שהוא עדין חי ואבריו של יעקב קיימו את רצון ה'.

משל לאדם שנפל לשאול תחתיות, שאם יש בידו חבל המחובר לאיזה דבר יציב אין לו מה להתיירא, שיש לו עוד דרך להחלץ ממצבו. אך אם אינו קשור לשום דבר מה גרוע מצבו, שכאשר נופל הריהו אבוד לגמרי. כך גם יוסף. מכוח ההתקשרות ליעקב החזיק מעמד כל הזמן. וזהו מה שאמר יוסף לאחיו, אני יוסף, אותו יוסף, כמו שהייתי מקודם כך אני גם עתה לאחר כל הנסיונות שעברתי ולאחר שנהייתי מושל בכל ארץ מצרים. ועל זה הוסיף "העוד אבי חי", היינו אבי שלי, ההתקשרות של אבי אלי העודנה חיה, שעדיין הקשר בינינו מלא חיות. ולכן יוסף לא התכוון לשאלה "העוד אבי חי? אלא שרצה לומר לאחיו שאני יוסף אותו יוסף כשהייתי מכוח שעוד אבי חי, מכוח ההתקשרות שאבי חי בקרבי, מכוח זה אני אותו יוסף ואני מושל בכל ארץ מצרים, כי עוד אבי חי בקרבי ואני מקושר אליו.

גם יעקב, כאשר הגיעו האחים ובשרו לו כי עוד יוסף חי והוא מושל בכל ארץ מצרים, התורה מתארת "ויפג לבו כי לא האמין להם וידברו אליו את כל דברי יוסף אשר דבר אליהם וירא את העגלות ותחי רוח יעקב" האם יעקב לא האמין לבניו, האם חשב שדבר שקר בפיהם, אלא שיוסף חי זה האמין יעקב אבל מה שאמרו כי הוא מושל בכל ארץ מצרים לא יכל להאמין, איך יכל

להשאר במעמדו בארץ מצרים בלי להיות מושפע, אלא שסיפרו לו את כל דברי יוסף ושיש לו כוח התקשרות לאביו ומכוח זה מושל הוא בכל ארץ מצרים, אז ותחי רוח יעקב אביהם, שאם כן כבר תיתכן מציאות כזאת של המשך הדרך גם בארץ כמו מצרים.

ועוד מדגיש בעל הנתיבות שלום, בכל הפרשה הזאת מלמדת אותנו

התורה הקדושה את הכוח להחזיק מעמד במצבים השפלים ביותר והקשים ביותר, שאם אדם מקושר ואינו יחיד, מחזיק הוא מעמד בכל העיתים שכל זמן שהחבל הזה בידך יש לך חיים. מנהיגים יקרים,

זוהי משימתו המרכזית לדאוג שתלמידנו יהיה מקושרים, מחוברים לדרך החינוכית אליה אנו מכוונים, לתורה שבכתב ולתורה שבע"פ, לדמויות המחנכים והצוות החינוכי בבתי החינוך, להיות חלק ממהו גדול, להיות מקושרים לכלל, לכיתה, לקהילה ומכוח החיבור והביחד יוכלו לצלוח כל אתגר וכל משימה בכוחות ובחוסן.

שבת שלום ומבורך

שושנה נגר