

מנהלים יקרים

אנו זוכים לפתוח את שנה"ל בסימן פרשת "כי תבוא" העוסקת בחשיבות השמחה בקיום המצוות, הרב אביגדור נבנצאל בשיחותיו לראש השנה מסביר כי כל המקיים את התורה בשמחה, מובטח שירצה תמיד להוסיף עוד ועוד, עבודת ה' בשמחה היא עדות להזדהות פנימית של האדם עם המצוות וראיה לכך שהוא מבין את מעלתן העצומה.

כך גם מלמדנו הרב קוק זצ"ל: "העונג והשמחה מוכרחים להיות מתלווים אל כל עסק רוחני. רק כשיתענג האדם וישמח במעשה הטוב והישר, אז יהיה חרוץ לעשותם בתכלית שלמותם ולהוסיף עליהם מדי יום ביומו" כמובילי חינוך אנו זוכים לחנך דור שרוצה להתחבר לעבודת ה', ללמוד תורה, לקיים מצוות בשמחה ובטוב לבב, ממקום של חיבור ושמחה. זהו אתגר המזמין אותנו להיות דוגמא אישית לתלמידנו ולזמן להם חיבור אל מטענים של שמחה, הן בצד הלימודי והן בצד הרגש דרך פעילויות המשאירות חותם של חיבור מתוך שמחה.

פתיחת שנה"ל מלווה בהכנה גדולה, בשמחה גדולה, בהתרגשות, בצפיה ובתפילה,

בטוחה כי עמלתם רבות במהלך החופשה באופן שיבטיח קבלת כל באי ביה"ס באופן מיטבי ובאחריות שתבטיח התקדמות, צמיחה, והצלחה.

פרשת 'כי תבוא' פותחת במצוות הביכורים, ראשית פרי האדמה, כותב הרב קשתיאל כי "אדם עומד אל מול השדה, אל מול היבול בתחילת העונה, מסתכל על נקודת הראשית, על ההתחלה, ומגדיר כותרת, מבוא, שער וגישה לכל מה שיעשה בהמשך לכל העבודה הרבה של האיסוף והקציר. את הנקודה הראשונה, את השער, את הכותרת, אנחנו מעלים אל המקום אשר יבחר ה', אל הקודש. אנחנו לא יכולים להעלות את כל היבול אל הקודש, אבל אנחנו רוצים לתת מגמה, כיוון, ראשית קובעת את הכיוון. שנה חדשה גם היא יש לה ראשית. לקחת את ראשית השנה בתור כותרת לשנה כולה. להתחיל בהצהרת כיוון, הצהרת כוונות: מה החלום, לאיפה אני רוצה שהשנה תלך, מה הכותרת של השנה הקרובה?

במהלך הבאת הביכורים, ישנה ענווה גדולה של המביא. הוא יודע לומר שריבונו של עולם הוא זה שהוציא אותנו מארץ מצרים, והוא הביא אותנו לארץ זבת חלב ודבש, "הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי ה'" הוא יודע שהפרי הוא לא שלו, הוא קיבל אותו מריבונו של עולם.

אנחנו יודעים שאת השנה הבאה ואת כל מה שיקרה בה, אנחנו מקבלים מהקב"ה. ברור לנו שלאור זאת, זו גם תהיה הכותרת. הקב"ה יושב בדין, הוא זה שנותן לנו את השנה הקרובה, את כל המאורעות שלה, את כל מה שיקרה בה. "מראשית השנה ועד אחרית השנה", משגיח ומברר, הזמן הוא שלו. אנחנו רוצים להתאים את עצמנו אל המבט הזה, לקחת את הראשית ולהביא אותה אל הקודש בשמחה.

ביכורים היו נעשים בשמחה רבה, בשירה, בחליל, בתוף ובכינור, להריע לפני המלך. להכריז הכרזה מערכתית: להיכן אנחנו רוצים להוביל את חיינו, איך אנחנו רוצים להסתכל על הפירות, על היבול. על השנה הקרובה, שתהיה מלאה במעשים ומלאה ביצירות, שכולם תחת ההכרזה המלכותית, "בחצוצרות וקול שופר הריעו לפני המלך ה'". בימים אלו ביחוד הקב"ה מניח את העולמות העליונים ויורד ומתקרב אלינו ביותר, ופותח לפנינו את שערי התשובה. ורגיל היה הגאון הק' ר' ישראל מסלנט זצ"ל לומר שבחודש אלול אפילו חיות היער ודגי הים זעים וחלים מפני יום הדין הגדול והנורא המתקרב ובא, ומכל שבן שבני האדם צריכים להתיירא ממנו.

מנהלים יקרים,

שנה"ל נפתחת בצילו של גל רביעי של הקורונה, אנו נערכים לקיים שגרה שמחה לצד הבנה כי נידרש לגמישות, לשינויים בהתאם למצב התחלואה/ההדבקות.... מציאות זו מחייבת אותנו לאחריות והערכות להעברת מסרים לחיזוק מצוות "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם". **אנו מבקשים להקדיש זמן לשיח בשעורי חינוך ולהעמיק בפעולות הסברה, כולל עם מומחים, ולהרחיב בחשיבות וערך ההתחסנות, עריכת בדיקות סרולוגיות....** לצוותי החינוך ולתלמידנו בהתאם להנחיות משדר הבריאות ומשרד החינוך. חשוב להעביר המסר אף להורי התלמידים באמצעות מידע כתוב ובמפגשי זום. בשעורי חינוך נבקש לעסוק אף בנושא ערבות הדדית, משמעויות אחוזי מתחסנים לצד שמירה על כללי התו הסגול, שמירה על מרחק פיזי, הימנעות מהתקהלויות, וזאת לצד זהירות בצנעת הפרט וברגישות לאוכלוסיות שאינן יכולות להתחסן מטעמי בריאות או סיבה אישית אחרת.

ברוח ימי חודש אלול, "תשובה תפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה" נרבה בעשיית טוב, בתפילה ובחסד ומתוך כך ניחל לשנה של בריאות טובה ועצירת המגפה. נזכה להגשים החלומות שסימנו לעצמנו והקב"ה יסייע לנו בהגשמתם.

לע"נ הרב אברהם יהושע צוקרמן זצ"ל.

שבת שלום ומבורך.