

"אלה מסעי בני ישראל" התורה מפרטת לנו באריכות את 42 המסעות שעברו בני ישראל במדבר.

המפרשים תמהו למה האריכות הזאת, ומדוע המסעות נכתבים בלשון הווה, כאילו הם מתרחשים עכשיו.

אומרים חז"ל - להודיע חסדיו של מקום, שאף על פי שגזר עליהם לטלטלם ולהניעם במדבר, לא תאמר שהיו נעים ומטולטלים ממסע למסע כל ארבעים שנה ולא היתה להם מנוחה. שהרי אין כאן אלא ארבעים ושתיים מסעות".

**האור החיים הקדוש** מבאר "שהליכת ישראל במדבר היתה לברר ניצוצות הקדושה". **הנתיבות שלום** כותב כי "חטא האדם הראשון גרם ערבוב של רע וטוב בעולם, וישראל, בכל מקום שהגיעו אליו, בררו והעלו את המצב הרוחני במקום" עוד מוסיף הנתיבות שלום על פי הבעל שם טוב, שמסעות כאלה ישנם גם אצל כל אחד ואחד מאיתנו. **"כך כל יחיד עובר בימי חייו מ"ב מסעות לפי ערכו ודרכו.. לתקן על ידם את אשר עליו לתקן..."** מטרת המסעות, לטהר את עירוב הטוב והרע השייך אליו לפי שורש נשמתו, ולכן כתבה התורה את המסעות בלשון הווה, לכל דור, לכל פרט יש מסלול מסעות שהוא צריך לעבור, ודרכם הוא מוציא מן הכוח אל הפועל את כוחותיו, לא תמיד ברורה הדרך, לא תמיד ברור המסע, **תפקידנו לחפש בכל תחנה מה ה' רוצה מאיתנו, וכיצד דווקא במקום הזה אנו מבררים ומעצימים את ייעודנו ויכולותינו, השאיפה היא למצות כל תחנה ולוודא שרכשנו כלים לתחנה הבאה.**

**"ויסעו ויחנו"** מוסיפים חז"ל כי יש משמעות לעצירה, להתבוננות לאחור על התחנות שעברנו, אולי תעלה תחושה של הודאה, אולי של פליאה, אולי תפילה. **"ובמדבר היו נוסעים בכל מסע, שבכל מסע היה עסק אחר ובחניה היו משיגים קדושה מאות אחד משם מ"ב ואח"כ היה נסיעה חדשה והיה משונה לפי הקדושה מהחניה שיצאו משם. וזה שנאמר ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם ע"פ ה', היינו שכל מסע היה לפי המוצא שיצאו מהחניה הקודם והיו הולכים תמיד ממדרגה למדרגה וזה נכתב ע"פ ה' המוצא והמסע כמו ויסעו מסוכות ויחנו באיתם וכדומה"** (פרי צדיק לפרשה).

"מקום חנייתן אף הוא קרוי מסע", מלמד אותנו רש"י שהחניות בין המסעות הם חלק מהמסעות עצמם, הם המאפשרות לרושם העז של המסע לחלחל פנימה ולהכין מוצא טוב לקראת המסע הבא. בספר "חיים של תורה" מציינים כי מסע בני ישראל ממצרים לא"י, צריך לשמש לנו משל ודוגמא ל"מסעו" של

כל אדם בחיים. מסע שראשיתו בימי הילדות וסופו מי ישורנו.. מטרת חיינו היא ללכת צעד אחר צעד מסע אחרי מסע, להתגבר, להתקדש ולהטהר ולעלות במשך כל החיים. זהו מסע ארוך של עליה ולפעמים נפילות, ודווקא מהנפילות יכול אדם להתעשת ולהתחזק. כמו שאומר רבי נחמן מברסלב: אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן! וכפי שכתוב בספר שומר אמונים: "בודאי ובודאי שהקב"ה משתוקק ומצפה לכל בן ישראל שישוב אליו, גם בכל מיני נפילות וירידות, כי מעולם לא נאבד משום אדם שום מצווה". (מתוך מאמר הביטחון וההתחזקות פרק ו').

כל מה שנעשה לעם ישראל איננו במקרה, אלא הכל בהשגחה עליונה ( "גבורות השם" למהר"ל, פרק ע"ב).

**מנהיגים יקרים, ברוח התקופה, ברוח השנה, עברנו תחנות מאתגרות, נסינו לצמוח מכל תחנה, להוציא מן הכוח אל הפועל את כוחות תלמידנו ואת כוחותינו כאנשי חינוך. יהי רצון שנזכה בכל מסע ומסע ללמוד ולהבין את מטרותיו ואת תפקידנו בו. כיחידים וככלל נתפלל שניזכה במהרה להגיע אל היעד – אל הגאולה השלמה ולבנין בית המקדש.**

שבת שלום ומבורך

שושנה נגר