

מנהיגי חינוך יקרים!

יהיו דברי התורה שנלמד לרפואתם המלאה של כל הפצועים במערכה בדרום ובערי ישראל. זכות לימודנו ומעשינו הטובים יהיו למליץ יושר לפני ה' להשפיע עלינו שפע ביטחון ניצחון ושלוש.

פרשת במדבר – לקראת מתן תורה

וַיְדַבֵּר ה' אֶל מֹשֶׁה בְּמִדְבַר סִינִי בְּאֶהָל מוֹעֵד בְּאֶחָד לַחֹדֶשׁ הַשְּׁנִי בַשָּׁנָה הַשְּׁנִית לְצֵאתְכֶם מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם לֵאמֹר.

על פתיחה זו של ספר "במדבר" נאמר במדרש רבה: למה במדבר סיני? לומר לך, בג' דברים ניתנה התורה, באש ובמים ובמדבר (במדבר רבה א').

באש דכתיב: "והר סיני עשן כולו כי ירד עליו ה' באש", אש – הוא התלהבות האדם

לעלות ולהתדבק בו יתברך, והוא בחינת "נר מצווה", עבודת ה' צריכה להיעשות

בשמחה ובהתלהבות ולחוש הנאה מכל רגע שמקיימים את רצון הבורא.

במים דכתיב: "גם עבים נטפו מים". במים – נמשלו דברי תורה למים, מה מים יורדים

ממקום גבוה למקום נמוך כך דברי תורה מצויים אצל אדם שדעתו שפלה ומתקיימת

אצל הענווים.

במדבר דכתיב: "ויבואו מדבר סיני". במדבר – עובדת נתינת התורה במדבר מרמזת כי

הבריחה מחיי המותרות היא אחד התנאים היסודיים לדרכה של תורה. המדבר הוא

סמל הצניעות וההסתפקות במועט, כשם שבמדבר אין מים ולא מותרות אלא הסתפקות

במועט, כך דרוש ללימוד התורה להסתפק במועט ללא מותרות.

התורה מתארת את מעמד הר סיני במילים: "ויחן שם ישראל" – מסביר רש"י "ויחן"

בלשון יחיד ללמדנו שהיו כאיש אחד בלב אחד, אפשר לקבל מתנה כל כך גדולה כמו

התורה רק כשנמצאים באחדות ובאהבה גדולה. כוחה של האחדות להביא לדבר ה',

לשכינת ה' בעם ישראל, לקבלת התורה.

בפרקי אבות שנקרא השבת, פרק ו', אומר ר' מאיר: "כל העוסק בתורה לשמה זוכה

לדברים הרבה.. ומכשרתו להיות צדיק וחסיד". נוכל להבין זאת במשמעות הרחבה

שלימד אותנו אהרון הכהן "תומיך ואוריך לאיש חסידך" - שהיה חסיד בכך שדאג לכל

אדם מישראל והיה "אוהב את הבריות ומקרבת לתורה". במדרש רבה על הפרשה שלנו

(פ"ד, כ) מסופר על דוד המלך שאומר למיכל - דווקא משום שאני מוכן לרדת ממדרגתי

ולהעלות כל אדם מישראל ואפילו 'אמהות עבדיו' - משום כך בחר ה' בי על פני בית

אביך.

התורה נקנית מתוך תחושת ערבות עמוקה שמתחילה בהתייצבות מאוחדת סביב הר

סיני ומסתיימת בדאגת המורה והמחנכת של כל ילד וילדה כי הם יבינו ויחוו בעריבות

התורה.

בתוך האחדות הזו אין אחדות אלא כל אדם בצבעו ובדגלו וכך אומרת התורה:

"אִישׁ עַל דָּגְלוֹ בְּאֵתֶת לְבַיִת אֲבֹתָם יִחְנוּ. בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מִנְּגַד סָבִיב לְאֶהָל מוֹעֵד יִחְנוּ."

מסביר השל"ה שהייתה חשיבות שלכל בית אב יהיה דגל ובו אות משלו, כדברי

המקובלים שלכל איש מבני ישראל יש אות בתורה שהיא מקור ושורש לנשמתו ועל ידי

שהיה לכל בית אב דגל ובו אות, ידע כל אדם מהי האות שלו בתורה.

חכמים מסבירים כי יחד עם הכלל, ה' פנה לכל אחד מהנוכחים באופן אישי, כל אחד

הרגיש כי המעמד אישי עבורו, כל אחד שמע את דבר ה' פונה אליו באופן אישי, כל

אחד ואחת בעם ישראל יקר וחשוב, כל תלמיד הוא עולם ומלואו, כל אחד הוא תנאי למתן תורה. אילו היו ישראל חסרים אדם אחד לא היו מקבלים את התורה.

אנו מתפללים בתפילה "ותן חלקנו בתורך" שנזכה למצוא החלק המיוחד לנו ודרכו להביא ברכה לעצמנו ולכלל. ההכנה למתן תורה שונה מאדם לאדם, מפני שגם התורה הניתנת, שונה מאיש לרעהו. בתום תקופת ההכנה של ימי העומר יקבל כלל ישראל תורה שלא שבעים פנים לה בלבד – אלא שישים ריבוא פנים לה. כל אחד מקבל בשבועות את התורה המיוחדת לו, ולו בלבד.

התפילה "ותן חלקנו בתורתך" היא תפילה שנזכה להשלים את החלק המיוחד לנו בתורה, את התורה בעלת הגוון המיוחד במינו שקבל כל איש מישראל. בתורה שמקבלים כל ישראל, באותם חוקים ובאותן מצוות, יש לכל יהודי את תפקידו המיוחד, את ההדגשים המיוחדים לנשמתו. ולכן גם הכנתו לאותה משימת חיים, הינה אישית ואין שניה לה. לכל אחד מעלות ונטיות משלו, פגמים משלו, והוא מתכוון לקבלת תורה משלו. דווקא מתוך ה"אות המיוחדת" בתורה שיש לכל אחד מתוך הרבגוניות ועושר הדעות נוצרת אחדות הגדולה, אחדות שרק עימה ניתן לקבל תורה. לכן "ויחן שם ישראל נגד ההר – כאיש אחד בלב אחד" מלמד כי ללא אחדות לא יכולים לקבל תורה. התורה שניתנה לשישים ריבוא, ניתנת רק ליחידה מאוחדת המורכבת מפרטים.

אנו מתרגשים ומתכוננים כמו שעם ישראל התכוון לפני קבלת התורה, עיקר ההכנה שלנו, היא בתיקון המידות, בלימוד תורה לשמה, בלימוד משניות, בסיום גופי תורה...זכינו בר"ח סיוון לקיים לימוד חוויתי ומיוחד בכל תוכניות החמ"ד. נמשיך לחזק את ערך לימוד התורה בקרב תלמידנו, זה המקום לומר תודה גדולה לכל מובילי התוכניות, לכל המנהלים, אשר מעודדים תלמידיהם בתוך לימודי התורה במסגרות לימודי החובה ובנוסף להשתתף בתוכניות לימוד תורה לשמה ולחזק ערך הלימוד מתוך בחירה.

בימים המורכבים העוברים על כלל עם ישראל, ההסלמה עם אויבינו בתוך הארץ ובעוטף עזה מחיבת אותנו לחזק החוסן האמוני, לעסוק באוורור רגשות, בתיווך המצב באופן תואם גיל ובהגברת הטוב בתפילות ובמעשים טובים, בע"ה נזכה להתבשר בשורות טובות והשקט יחזור לביתנו, ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום.

שושנה נגר