

# קול ששון וקול שמחה

בס"ד

הגעתי לגיל מפלג ( מאוחר בשנים ) , רוב חברותי כבר נישאו ברוך ה', ורק אני עדיין מחפשת שידוך מתאים. במוצאי חג הסוכות, אני נוסעת עם אבי ע"ה לסוכת הרב אליהו זצוק"ל לקיים מצות: "הקבלת פני רבו".

אני שוהה בסוכה, מזילה דמעות על השידוך שלי שמתעכב, ואז אני מגלה כי אני האישה היחידה בעזרת הנשים, מלבד הרב זצ"ל היושב בראש השולחן עם אנשים ושח בדברי-תורה.

לפתע נכנסת אישה ומתישבת לידי. אני כל כך שמחה, ואמרת לה: ' כמה טוב שבאת, כעת איני היחידה כאן בסוכה! היא מחייכת ואומרת לי: "בעלי אמר לי להסתכל בפנים של הצדיק-

זו סגולה!", אני כ"כ נרגשת, הרי בדיוק אחותי הגדולה אמרה לי – קודם- את אותו הדבר!

למחרת אני נוסעת לעיר הקודש למעמד " ברכת – הכהנים " בפעם הראשונה ב\_\_\_\_\_

תחושת שמחה ויראה מיוחדת ממלאת את ליבי, ולאחר מכן אני צועדת לרובע היהודי שם מתקיים כינוס ' הקבלת פני רבו ' – עם הרב אליהו זצוק"ל – ברוב עם.

בדרכי אני מסייעת לאישה עם עגלת תינוקת לעלות במדרגות הרובע התלולות. אנו מתקדמות ומגיעות לרחבה הגדולה. הרב יושב בסוכה במלוא הדרו ואני אומרת לאישה את שאמרו לי: "הסתכלי בפניו של הצדיק – זו סגולה!"

הדרך מתארכת או אז מבקשת אחת הנשים: " מי מוכן לדחוף עגלה?" בחור עם אתרוג לולב – ארבעת המינים, מסתובב וממשיך לסייע עם העגלה. אני תוהה בליבי: " אולי הקדוש ברוך עוזר לי – עם השידוך?" , כיצד אדע האם הוא מיועד לי? אנו ממשיכות בדרך

ואני מחליטה כי אם זה רצוי בעיני הקדוש ברוך הוא – הוא יעניק לי סימן! . לבסוף מודה האם בעלת העגלה לבחור, ומברכת אותו בקול: " שתהיה בריא, פרנסה טובה ובנים זכרים- אם אתה נשוי!" . הבחור עונה בשלילה ואני מבינה שבורא עולם נתן לי – סימן. האישה היקרה פועלת למענינו, ובחסדי ה' זכינו להכנס לחופה כאשר מסדר הקידושין היה ידיד נפש

אבי מורי – הרב מרדכי אליהו זצוק"ל. נתקיים מאמר כי "הצדיק – הוא משדך כל השידוכים". בזכות ברכתו של הרב אליהו זכינו ל"קול ששון וקול שמחה"

