

100 שנה לרבנות הראשית-לימוד מישותף

"האמת שאני לא בדיוק יודע- הגעתי באיחור קטנטנצ'יקונצ'יק מההפסקה ובדיוק המורה סיימה להסביר אבל הספקתי לשמוע שכולם מוזמנים לקחת חלק בתחרות הכנת העוגות לכבוד יום ההולדת ה-100 לגב' רבנותה- רגע תני לי להיזכר בשם המשפחה שלה...נזכרתי רשית, זה השם שלה הגב' רבנותה רשית! נכון אמא שזה חשוב לקחת חלק, ככה את תמיד אומרת לנו" וצחי הסתכל לאמא ישר בעיניים במבט הכי חמוד שהוא ידע לעשות.

אמא חייכה והתאפקה שלא לפרוץ בצחוק "צחי נראה לי שפספסת הסבר מאוד חשוב בגלל האיחור קטנטנצ'יקונצ'יק שלך- לא מדובר בגברת אלא במוסד, בארגון, הרבנות הראשית לישראל"

"אה..." אמר צחי ומיהר לפתוח את אחת המגירות שבארון המטבח "אמא, איפה הנרות יום הולדת שנשארו לנו, את חושבת שיש לנו 100 נרות?..."

"צחי שב בבקשה רגע לידי" אמרה אמא "אני מוכנה לעזור לך להכין את העוגה אבל קודם כל אני רוצה לוודא שאתה מבין במה בכלל מדובר"

אמא דברה בקול איטי ורציני והסתכלה לו ישר לתוך העיניים במבט שאמר לו שאם רוצה להכין את העוגה הוא חייב לשבת ולהקשיב באמת למה שלאמא יש להסביר, הוא נשם עמוק ולאט כמו שלימדו אותו לעשות כשהוא צריך להירגע או להתרכז, התיישב ואמר "כן אמא אני מקשיב"

"אמממא, אמממא, איפה את???"-הדלת נטרקה בחוזקה וקולן של הרגליים הקטנות והחמודות של צחי המקפצות לעבר המטבח נשמע בבירור.

כשצחי חוזר ככה הביתה מבית הספר אמא כבר יודעת שמחכים לה שיעורי בית.

"מעניין מה זה יהיה הפעם?!" היא חשבה לעצמה תוך כדי תיבול אחרון של ארוחת הצהריים "הכנה של דגס תיבת נח? תנוכיה לתערוכה? הכנת סרטון המלצה על ספר..." "אמא את יכולה לעזור לי ל..." צחי התפרץ למטבח כרוח סערה.

"שלוס צחי" ניסתה לעצור אותו אמא "מה שלומך? איך היה בבית ספר?..."

"כיף" ענה צחי בקיצור "את יכולה לעזור לי ל..."

"ומה שלומך את אמא? איך היה לך היום?" אמא של צחי ניסתה שוב.

"מה שלומך אמא? איך היה לך היום? את יכולה לעזור לי להכין עוגה לאיזה זקנה בת 100"

"צחי כבר כל כך הרבה פעמים דברנו על זה כשנכנסים הביתה גם אם מאוד רוצים משהו קודם כל..." אמא התכוונה להמשיך ב"נאום" אבל לפתע את עצרה ושאלה בסקרנות "זקנה בת מאה???"

"כן, השנה חוגגים 100 שנים לגברת רבנותה"

"מי זאת הגברת רבנותה? סבתא רבה של אחד הילדים?"

מה אתם יודעים על הרבנות הראשית? כיתבו כמה שיותר מידע

בשמש המושגים!



לשם וחזר ואמר שלא נוכל לאכול בה כי אי
לה תעודת כשרות

נכון ואז בפיצריה הראיתם לי את תעודת
הכשרות שהיתה תלויה לו על הקיר


יפה- בדיוק!!! שמחה אמא ולצחי היתה
הרגשה שעכשיו הוא בכונן אז מי שאתראי
על לבדוק האם המסעדה כשרה ולתת לה
תעודת כשרות זו הרבנות הראשית של העיר
שלנו, הרב אפילו חותם על התעודות האלו,
תוכל לשים לב לכך בפעם הבאה שנצא לאכול
בעיר.

מה והרבנות הראשית של העיר שלנו כבר
בת 100? חשבתי שהעיר שלנו רק בת 20 -
ככה אמרו לנו בשיעורי הישוב שלי? "

צודק- אני מדברת על הרבנות הראשית
לישראל. אתה מבין כמו שיש לנו רב ראשי
לעיר יש רבנים ראשיים למדינת ישראל

והם כבר בני 100? "

לא הם, הרבנות הראשית הוקמה לפני 100
שנה. הרבנים הראשיים הראשונים היו הרב
אברהם יצחק הכהן קוק והרב יעקב מאיר
זצ"ל אבל מאז היו כבר הרבה רבנים אחרים-
היום הרבנים הראשיים הם הרב דוד לאו והרב
יצחק יוסף יבדלה"א.

לפניכם תמונותיהם של ארבעת הרבנים הראשיים שהוזכרו בסיפור מזהים? 
כתבו את שמותיהם ליד התמונות (אם אינכם מזהים תוכלו להעזר בציורי
הרמזים שלידן).



"100 שנים - זה הרבה! אבל רגע איך זה יכול להיות? מדינת ישראל עוד לא בת 100? אני זוכר שצבעתי את המגן דוד הענק שקישטנו איתו את הכתה ביום העצמאות והיה כתוב שם 72"

"שאלה נהדרת" עכשיו אמא היתה נראית ממש מרוצה מצחי, מה שגרם לו לדגדוג של שמחה בלב ולמתשבה שהעוגה שהיא תכין לו בטח תהיה ממש מושקעת.

"הרבנות הראשית באמת הוקמה עוד לפני קום המדינה - באותה תקופה לא היו הרבה יהודים בארץ אבל משנה לשנה גדלה כמות היהודים שעלו ארצה, התיישבו בה והקימו בה עוד ועוד ישובים, הבריטים שהם האנגלים

נלחמו בתורכים ששלטו אז באזור וניצחו אותם. כשהם התחילו לשלוט בארץ הם החליטו להקים את הרבנות הראשית כדי שתייצג אל כל היהודים בפני השלטון הבריטי ותסייע בניהול החיים היהודיים בארץ, ובכדי שכל הקהילות של כל העדות ירגישו שהרבנות הראשית נועדה גם בשבילם מינו שני רבנים רב ראשי אשכנזי ורב ראשי ספרדי שנקרא גם ה"ראשון לציון"

"אמא" הרהר פתאום צחי בקול "אם אני אהיה פעם רב ראשי אני אהיה רב ראשי אשכנזי כמו אבא או ספרדי כמוך?"
"צחי" צחקה אמו ונשקה אותו "יש לך שאלות מהממות".

התבוננו שוב בתמונות הרבנים הראשיים ונסו לשער מי מהם הרבנים הראשיים הספרדים ומי האשכנזים מה עזר לכם להחליט?

הדיבורים על אוכל עשו את צחי כבר ממש מורעב ועל כן הוא שאל בהיסוס "וזהו?"

"האמת שלא - יש לרבנות הראשית עוד המון תפקידים! הם קובעים מי יכול להיות מוהל מוסמך לעשות בריתות לתינוקות, גם בחיתון זוגות יכול לעסוק רק מי שאושר ברבנות.

והם אפילו אחראים על מכירת החמץ של כל המדינה לפני פסח ובכל עונים לשאלות חשובות שמגיעות אליהם מכל הארץ ומכל העולם ואפילו מייעצים לממשלה מיני נושאים

עכשיו לדוגמה הם עובדים מאוד קשה בכדי להתכונן לקראת שנה הבאה שתהיה שנת שמיטה ולחשוב איך מכינים את מדינת ישראל לקראתה"

האמת שצחי כבר היה נורא רעב והריח של הארוחה היה כל כך מגרה, הוא גם רצה להתחיל לתכנן את העוגה אבל היו עוד כמה שאלות שהוא רצה לברר "אמא, אם הרבנים הראשיים של הערים והישובים דואגים לכשרות אז במה הרבנות הראשית מטפלת?"

"טוב קודם כל מי שאחראי על הסמכת רבנים חדשים ומי שיקבע מי יהיה רב העיר זו הרבנות הראשית - זוכר שסבא וסבתא עשו מסיבה לדוד צביקה שסיים את המבחנים ברבנות?"

"בטח - היה מנגל מעולה עם צ'יפס ונקניקיות ו..." שוב היה לאמא מבט רציני מדי וצחי מיהר לומר "הוא למד ממש קשה והמון זמן למבחנים האלה"

"נכון - ומי שאחראית לבדוק שהוא למד מספיק ברצינות וכבר מוכן להיות רב בעצמו זו הרבנות הראשית. אבל הרבנות הראשית גם אחראית לעד דברים שקשורים למזון - היא זו שמאשרת כשרות למזון מיובא מחוץ לארץ ויש לה גם את מחלקת הונאה בכשרות שאחראית לגלות מקומות שבהם מנסים לרמות ולזייף תעודות כשרות ולדווח עליהם למשטרה"

"בעצם אם אני אהיה פעם ברבנות הראשית אולי אני אעדיף את המחלקה הזאת - זה נשמע לי ממש כמו עבודת בלשות".

סמינו בצבעים שונים כמה שיותר מתפקידי הרבנות המוזכרים בסיפור!



צחי הנהן בראשו ושאל "נראה לך שנצליח להכין עוגה מספיק גדולה???"

והעיניים שלו נצצו כשהוא התחיל לדמיין לעצמו את העוגה הענקית שהם יצטרכו להכין בשביל שתספיק ל-100 נרות.

"ואת כל זה עושים רק שני רבנים ראשיים?"

"לא- מה פתאום. יש את מועצת הרבנות הראשית שבה חברים עוד 13 רבני ערים וכמובן עוד הרבה עוזרים ועובדים וגם את בית הדין הרבני הגדול אבל נראה לי שזה בהחלט מספיק- אתה כבר נראה לי "קצת" רעבצקונצ'יק - נשב לאכול ואחר כך נתכנן את העוגה"



לפניכם סמל הרבנות הראשית- אילו איורים אתם מזהים בו? מה לדעתכם הוא מסמל?

חזרו לשמש המושגים בעמוד הראשון וכתוב:

איזה מידע שכתבת הוזכר בסיפור?

צינו 2 דוגמאות לדברים שהתחדשו לכם במהלך הלימוד המשותף.

כיתבו על דבר נוסף שהייתם רוצים לדעת על הרבנות הראשית.

בינו - בינו - בינו!!! לאורך הסיפור משובצים מושגים שונים שהודגשו בצבע

אפור- העתיקו 9 מהם לטבלת הבינו והתכוונו למשחק.

מפעל