

# מתנת חיים

## הרב ישעיהו הבר – חיים של ערבות הדדית

לזכרו ולעילוי נשמתו של הרב ישעיהו הבר זצ"ל  
ובתפילה לרפואתם של חולי הקורונה בארץ ובעולם

ביום חמישי האחרון הלך לעולמו איש החסד הגדול, הרב ישעיהו הבר זצ"ל, מייסד ארגון "מתנת חיים". זהו הארגון הראשון שסייע לחולי דיאליזה לקבל כליה מתורמים חיים ללא עלות כספית. למעלה משמונה מאות אנשים זכו לתרומת כליה באמצעות הארגון. נשיא המדינה ראובן ריבלין ספד לו: "הלב דואב על פטירתו של הרב ישעיהו הבר איש שכולו חסד, אדם שחיבר את החברה הישראלית כולה לרקמה אנושית אחת. מפעל החיים של הרב הבר היה יוצא דופן והביא לידי ביטוי את רוח הנתינה ללא תמורה. יחד עם הנפשות הרבות שהציל ועם עם ישראל כולו אני רוצה לחזק את ידי המשפחה כולה ולהאמין ש'מתנת החיים' של הרב הבר תמשיך לתת חיים גם אחרי לכתו". (מתוך הכתבה הרב שהציל חיים ונפטר מקורונה נטמן: "התהלכת בינינו כמו אדם,

אבל היית מלאך" [ynet](https://www.ynet.co.il))

הרב הבר נולד בתל אביב ולמד בישיבת פוניבז' בבני ברק. ב-2009 ייסד את עמותת 'מתנת חיים' שמטרתה לסייע במציאת תורמי כליה אלטרואיסטים לטובת חולי כליות בישראל, זאת לאחר שעבר בעצמו השתלת כליה וראה את סבלם של החולים שממתינים בתור.

ב-2014 קיבל הרב הבר את אות הנשיא למתנדב, מנשיא המדינה דאז שמעון פרס. ב-2016 הוענק לו אות מגן שר הבריאות למתנדבים מצטיינים. "הקדיש לילות כימים לשינוי התפיסה הרווחת לגבי תרומות איברים מן החי", נימקו מעניקי הפרס.

מבית החולים נמסר על מותו של הרב ובהודעה מטעם בית החולים נכתב: "מנהלי הדסה בעבר ובהווה, צוות מרכז ההשתלות, הנפרולוגיה, חדרי הניתוח ובעצם כל יחידות בית החולים, הכירו מקרוב את האיש אשר היה בן בית אצלנו. הוא נגע בלבבות של כולנו, בצניעות ובאישיות יוצאת דופן, בחוכמתו ובאהבת האדם שהייתה לסמל - הן של האיש הפרטי, והן של הארגון בראשו עמד. הדסה כולה משתתפת בצערה העמוק של משפחת הבר ומחזק אותה בשעה קשה זו.

(מתוך הכתבה ["אבי תרומות הכליה": הרב ישעיהו הבר הובא הלילה למנוחות לאחר שנפטר מקורונה](#), ישראל היום, 23.4.2020)

**"לפיכך נברא אדם יחידי ללמדך שכל המאבד נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו איבד עולם מלא וכל המקיים נפש אחת מישראל - מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלא".**  
(משנה, סנהדרין ד ה)

"מעשיו של אדם מלווים את מיטתו", וההלוויה הזו של הרב הבר תהיה אחת הגדולות שראו בשמים. כי כל מעשיו הטובים הולכים אחרי מיטתו. רבבות מלאכים, כל אחד מהם מספר על עולם שלם שהצדיק הזה הציל - המושתל, בני משפחתו, הוריו, ילדיו ובן זוגו. כל המוספים שקיבלנו לבתים, כל הכתבות על התורמים, כולם היום מתאספים יחד ללוות את האיש שהיה הכוח המניע למפעל הזה. בשמים נפתחים שערים מיוחדים לכבוד כל הפמליה הזו שעוברת בדממה, כי אין לה מילים. והם, המעשים האלה, יישארו אתו לנצח ויהיו שם אתו עד אחרית הימים. אבל גם איתנו פה בארץ, החיוך, השמחה וקולות החיים של המושתלים יפרו את הדממה של קבלת הדין הזו ויזכירו לנו - צדיקים במותם נקראים חיים. גם כי החיים שהם השאירו פה ממשיכים.  
(הרבנית עידית שילה)

800 איש, מספר בלתי נתפס, כבר זכו להשתלת כליה מתורם אלטרואיסטי בזכות הרב הבר. במו ידיו הפך אדם אחד צדיק ומעורר השראה את מדינת ישראל למדינה עם מספר השתלות הכליה מן החימספר אחת בעולם. מבחינתו, גם זו הייתה משמעות הביטוי "אור לגויים". שנהיה המדינה הכי אנושית וסולידרית, לפחות בכל הנוגע לתרומת כליות. שנהיה מדינה בה מתגייסים לעזור אחד לשני, גם בעזרת תרומת איברים מן החי. גם היום, יש עוד קרוב לאלף ממתנינים להשתלה ושוב ושוב הוא אמר שמשימתו היא למצוא לכולם כליה. מפעל חייו היה למנוע מוות של עוד אדם אחד בהמתנה לכליה וכל מי ששמע זאת ממנו האמין לו. בצניעות ובשקט אבל בכוחות בלתי נדלים הוא חתר לשם, והפך משימה דמיונית - למציאות ישראלית. הוא לא נח לרגע, למרות שלא היה אדם בריא לגמרי. במעט מילים ובמעשים גדולים הוא דאג מדי שבוע להצלת חיים.  
(חבר הכנסת חילי טרופר, תרם כליה באמצעות ארגון מתנת חיים. [כתבה ב-N12](#))

שני רגעים גרמו לי להבין עם מי יש לנו עסק. גרמו לי לקלוט כמה מיוחד היה הרב ישעיהו הבר, ראש ארגון "מתנת חיים", שנפטר הלילה מנגיף הקורונה.

הרגע הראשון התרחש לפני כמה שבועות, במלון בירושלים. 148 גברים ונשים התארחו בשבת חגיגית שנערכה עבור כל תורמי הכליה של "מתנת חיים" בשנה החולפת. אחד מהם שיתף אותי במוצאי השבת בהגדרה מדויקת מאוד של הרב הבר: "יש אנשים שנתקלים בבעיה – ופותרים אותה רק לעצמם. הרב הבר נזקק בעבר לתרומת כליה, והצליח בקושי רב להשיג אותה. כשהוא כבר לא נזקק לתרומה, הוא החליט לחשוב על האחר ולא רק על עצמו. הוא לא פתר רק את מצוקתו האישית, אלא החליט להקים ארגון שיפתור את הבעיה לעומק. ככה צריך להסתכל על העולם".

הרגע השני קרה באחד מראיונות הטלוויזיה הראשונים שנתן, עם הקמת העמותה. המראיינים באולפן, מופתעים מהיוזמה החדשה של תרומת כליות בחינם, שאלו שאלה פשוטה: "למה שמישהו יתרום כליה בחינם לאדם זר?". התשובה של הרב הבר הייתה פשוטה גם היא: "כי הוא לא אדם זר. הוא אח". הוא אכן הוכיח בשנים האחרונות שישראלים שלא מכירים זה את זה, מכל המגזרים והסגנונות, אינם זרים. הם טובים וקרובים יותר ממה שנדמה. הם מוכנים לתת חלק מגופם כדי להציל את הזולת. צריך רק אדם כמוהו שיזכיר לנו את זה.

הלילה, בגיל 55, נפטר מנגיף הקורונה, אחרי שהציל מאות ישראלים. חייהם של רבים עוד יינצלו בזכותו.

סיון רהב-מאיר, החלק היומי, [על הרב ישעיהו הבר](#)

## סרטון תדמית מתנת חיים - אירוע העשור 3:10 דקות

"אני חוזר ואומר, לא כל בן אדם יכול לתרום כליה. יותר מדויק: רוב בני האדם אינם יכולים לתרום כליה. למה? כי הם צעירים מידי או מבוגרים מידי, חלקם לא מספיק בריאים, אבל כל מי שקורא עכשיו את הכתבה הזו חייב לדעת שיש לו עוד המון מה לתרום מלבד את הכליה: תוכל לתרום חיוך לשני, אוזן קשבת, מילה טובה, זה לא פחות חשוב. כל יהודי – הקב"ה נתן לו מתנות מסוימות שמהן הוא יכול לתרום".

(מתוך דברים שאמר הרב ישעיהו הבר זצ"ל, כ"א בטבת תשע"ט)

✓ מה דעתכם על דבריו של הרב ישעיהו הבר?

✓ כיצד אתם מתרשמים מדמותו?

✓ לדעתכם, מדוע הרב הבר הוא מופת של ערכות הדדיות?

✓ מה ניתן ללמוד מהתבוננות בדמותו המופלאה של הרב ישעיהו הבר ובמסע החיים שלו?

✓ חשו על רציונות שבידכם ליצור נשמתו ולהנציח פועלו של הרב הבר.