

- בנות יקרות, תבחרו בין 2 אפשרויות:
1. להדפיס, לענות על הדף ולשאר בקלסר בצורה אסודרת.
 2. להעתיק את הקטע האסכם לאחברת ולענות על השאלות מס.

סעיף ג' - יציאת מצרים לחירות והשבת

המטרות של בני האדם בעולם העתיק, היו: סיפוק הצרכים הבסיסיים, מזון, לבוש ובית, ולאחר מכן- צבירה של עוד ועוד דברים חומריים, גם אם זה בא על חשבון השני. באותה תקופה, חיו אבותינו הקדושים. הם היו היחידים הבודדים, שהקדישו את החיים שלהם לתיקון העולם. הם חיו חיים של אמונה ומוסר, תיקון העולם בשם ה', חיים ערכיים של חסד, אמת, עזרה לחלש, וכו'. בשיעבוד מצרים עם ישראל גילו כמה רוע יכול להיות אצל בני האדם, כאשר הם בלי אידיאלים ובלי מוסר. כשעם ישראל נגאלו ממצרים, וקבלו את התורה (שמלמדת איך לחיות חיים מוסריים), הם השתחררו קודם כל משעבוד מצרים, אבל גם- מהשעבוד לטבע, ולמלחמות הקיום. הם השתחררו מהשעבוד למחשבה, שהמטרה של האדם היא להשיג כמה שיותר רכוש, ולשם כך הוא מוכן להשתלט על חבריו ולעשותם עבדים. (כפי שהיה במצרים).

ומה הקשר לשבת?

שומרי השבת מראים שהם לא משועבדים למרדף אחר החומריות. גם כשהם צריכים לעבוד קשה לצרכי פרנסה, עדיין הם עוצרים יום אחד, לא עובדים בו, ומתחברים לקדושה. כך הם מראים שכל העבודה שלהם במשך השבוע היא בשביל למלא צורך, שיהיה להם פרנסה למשפחה. ולא מתוך מחשבה שהכסף הוא כל החיים שלהם... ובאמת- המטרה שלהם בחיים היא להידמות לה' וללמוד ממידותיו. השבת- היא זכר ליציאת מצרים. במצרים, ישראל היו משועבדים למצריים, שרדפו אחרי התאוות והחומריות כל הזמן, עד כדי כך שהיו מוכנים להעביד אנשים בפרך בשבילם! השבת מזכירה לנו לא ליפול למקום הזה של המרדף אחר הכסף והכבוד.

(קישור למי שאין את הספר: <https://ph.yhb.org.il/01-01-03>)

קראי בחוברת את סעיף ג, ועני על השאלות הבאות:

1. מי היו הראשונים שהפיצו את המוסר בעולם?
2. מה הבינו ישראל, על הטבע האנושי כשהיו משועבדים במצריים?
3. מה מזכירה השבת לישראל ששומרים אותה?
4. אתגר: לפי סעיף ג, מה הקשר בין התורה לשבת?
5. בנוס: הביאי סיפור על שמירת שבת בזמנים קשים.