

## אהבתי ילדה מכיתתי / יהודה אטלס

1. אהבתי ילדה מכיתתי - אבל היא לא אהבה אותי

אמרתי לה : תראי אני נשרף !

מה אפשר עוד לעשות כדי להוריד לך את האף?

אמרה היא לי בקול אדיש:

תפסיק לבכות יא חנטריש!

לך אין סטייל ולי יש שיק

אני אתך - זה זוג מצחיק!

אז אם אתה אובה אותי באמת,

אני רוצה אותך אתלט.

2. הלכתי אז אל המכון, ניפחתי ת'שרירים כמו שמשון.

הרמתי משקולות, שיחקתי כדורסל - מג'יק על ידי, שחקן ספסל.

הלכתי לילדה מכיתתי, אמרתי לה: עכשיו קבלי אותי!

ראי את השרירים, הביטי במשולש - ואן אריק לידי גמד חלש.

אמרה היא לי בקול דקיק:

ספורטאי בלבד זה לא מספיק!

עברת ת'בחינה, עכשיו אתה אתלט,

עכשיו אני רוצה שתרקוד בלט.

3. לקחתי קורס אולפן בת-דור, למדתי פיורטיים קדימה ואחור  
ריחפתי כמו פרפר על קצות האצבעות, ברשניקוב ראה, יצא לגמלאות.  
באתי לילדה מכתתי, אמרתי לה: עכשיו קבלי אותי!  
תני לי את ידך ודי לבירבורים - בואי ונפליג באגם הברבורים.  
אמרה היא לי: שמע-פרחח!  
רקדן, אתלט, זה רק סיפתח.  
שיפור האישיות פה רק מתחיל!  
עכשיו תהיה זמר אליל.

4. קניתי לי גיטרה עם סט של מגברים  
שברתי אצבעות בלצבוט ת'מיתרים.  
ניגנתי במסיבות, צברתי ניסיון  
הייתי מועמד לקדם ארוויזיון.  
באתי לילדה מכיתתי, אמרתי לה: עכשיו קבלי אותי!  
קחי ת'מקרופון, נראה אותך כעת:  
אני ואת נשיר דואט.

אמרה היא לי: יא צביקה פיק!  
אתלט, זמר, זה לא מספיק

עכשיו , אני רוצה אותך גם פריק.

5. קניתי לי בגדים בסטייל של ג'אנק

קניתי לי עגיל עם תספורת פאנק

צבעתי ת'פנים בתשע מאות צבעים

שלחתי ת'הורים לבית משוגעים.

באתי לילדה מכיתתי, אמרתי לה: עכשיו, קבלי אותי!

זרוק על הקרשים, לא עושה חשבון, כבר חודש ששכחתי ממקלחת וסבון.

אמרה היא לי בלי כל היסוס:

עכשיו צריך רק כוח סוס

אם אתה מביא אופנוע עם מוטור

נוכל להיפגש בלונדון מיניסטור.

6. קניתי לי סוזוקי עם אלף נוצצים

קימצתי ת'אגזוז בשביל הפיצוצים

ירדתי ירידות, זינקתי עליות ,

אופנוע בשבילי זה להיות או לא להיות.

כאתי לילדה מכיתתי , אמרתי לה : עכשיו קבלי אותי!

מלאתי ת'משימות , עכשיו אני מושלם ,

תני לי את ידך ואהבני לעולם .

הביטה אז עלי ילדה מכיתתי ,  
נדמה לראשונה היא ראתה אותי  
צבטה את הגיטרה , ליטפה את השרירים,  
ראתה אותי רוקד ושר שירים .  
בדקה לי את האוזן , מצאה שם זבוב ,  
לחצה לי על הסטרטר ועשתה איתי סיבוב,  
אמרה היא לי בקול של דבש:  
סחתן , אתה כמו חדש!  
תן לי את ידך וחלאס עיצומים  
אני שלך , שלך לעולמים.

..בילדה מכיתתי , ...7. הבטתי אני  
אמרתי לה : סוף סוף את רוצה אותי ?  
אתלט , רקדן , זמר אשף  
רוכב ופריק ואחלה שאף.  
אבל עכשיו אביט לפנים  
....בואי ונראה אם את יפה מבפנים  
יודעת לקבל , שוכחת להחזיר,  
יודעת לדבר - אבל לא להקשיב,  
טוחנת רכילות : היה או לא היה ,

משרד החינוך  
המינהל הפדגוגי  
הפיקוח ליישום חוק זכויות התלמיד

אוהבת גינונים - כמו פולניה.

אז.....

ביי ביי ילדה מכיתתי

שלום לקרפדה מהנסיך האמיתי.

כי אם אני באמת כשיר לאהבה

מגיעה לי בת זוג הרבה יותר שווה !