

## בית העצמאות



### מדינה נולדת

יום שישי, ה' באייר תש"ח, 14 במאי 1948, מוזיאון תל-אביב לאמנות. בשעה 16:00, שמונה שעות לפני תום המנדט הבריטי על ארץ-ישראל, התכנסו באולם המוזיאון חברי מועצת העם ומינהלת העם ומוזמנים ממנהיגי היישוב. נרגשים האזינו להכרזת העצמאות של מדינת ישראל שקרא דוד בן-גוריון, ראש מינהלת העם, ההנהלה הציונית והסוכנות היהודית. בתום הקראת מגילת העצמאות, בירך הרב פישמן-מימון ברכת "שהחיינו", חברי מועצת העם ומינהלת העם חתמו על מגילת העצמאות והטקס נעל בשירת "התקווה".



### על הבית

במקום שבו ניצב כיום "היכל העצמאות", התכנסו ביום כ' בניסן תרס"ט (1909) 66 משפחות. מטרת ההתכנסות היתה הגרלת מגרשים לשם הקמת שכונה יהודית חדשה מחוץ ליפו, היא "אחוזת בית". במעמד זה זכו מאיר דיזנגוף ורעייתו צינה בחלקה מס' 43 ובה בנו את ביתם. מאיר דיזנגוף כיהן כראש ועד השכונה החדשה, ולימים היה לראש העיר הראשון של תל-אביב. בשנת 1910 התקיימה אסיפה כללית של תושבי "אחוזת בית" ובה הוחלט ברוב קולות לשנות את שם השכונה ל"תל-אביב", ברוח שם ספרו של בנימין זאב הרצל "אלטנולנד" (ארץ ישנה -

חדשה). לאחר פטירת רעייתו בשנת 1930, תרם מאיר דיזנגוף את ביתו לעיר שכה אהב וביקש להפוך את המקום למוזיאון. המבנה הורחב ושופץ ובשנת 1936 נחנך מוזיאון תל-אביב לאמנות. במאי 1948 התקיים באולם המוזיאון טקס ההכרזה על הקמת מדינת ישראל. לימים, שוחזר האולם ובשנת 1978 נחנך "היכל העצמאות" ונפתח לקהל הרחב.

### התצוגה

כיום, אפשר לבקר באולם ההיסטורי שבו הוכרז על הקמת מדינת ישראל. מרבית הפריטים המוצגים מקוריים, וחלקם משוחזר בדיוקנות מרבית. על בימת הכבוד ועל הכיסאות מצוינים שמות האישים שנכחו בטקס. מעל הבימה מתנוסס דיוקנו של הרצל, ומשני צדיו דגלי המדינה. על הקירות נותרו רוב התמונות שהוצגו במקום כחלק מאוסף מוזיאון תל-אביב ביום ההכרזה. בפינת האולם מוצגים פריטים שונים הקשורים לטקס ההכרזה: מסמכים, הזמנות לטקס, ציוד הקלטה ושידור, פתקים ועוד. .



ביקור באתר המוזיאון



### שעות פתיחה

ראשון - חמישי 09:00-17:00

שישי 09:00-14:00

לאחר שעות הפעילות לקבוצות בהזמנה מיוחדת

### כתובת

שד' רוטשילד 16, תל-אביב

טל' 03-5106426, 03-5173942

למידע נוסף ולהזמנת הדרכות בשפות שונות ניתן לפנות בדוא"ל [indbook@gmail.com](mailto:indbook@gmail.com)