

שיר לשלום

מילים- יענק'לה רוטבליט
לחן- יאיר רוזנבלום

האזינו לשיר מיוטיוב וקראו את מילותיו.

1. מהו נושא השיר? בחרו את הנושא המתאים לדעתכם:

1. ספור הרצח
2. רצח פוליטי
3. חייו של יצחק רבין
4. תהליך השלום
5. המצב המדיני חברתי במדינת ישראל
6. אבל וזיכרון
7. אחר..

2. מהו אופי וסוג השיר? סמנו את ההיגדים המתאימים

- שיר אהבה
- שיר זכרון
- שיר מחאה
- שיר על אדם
- שיר על מקום
- שיר על אירוע
- שיר עצוב
- שיר מצחיק
- שיר תקווה
- המנון
- שיר ערש
- בלדה- שיר סיפור
- שיר לכת

3. האם היכרתם את השיר לפני?

4. האם מישהו מהורичם הכיר את השיר?
האם אהבתם את השיר?

5. קראו את מילות הבית הראשון וענו על השאלות

איש אותנו לא ישיב
מבור תחתית אפל,
כאן לא יועילו
לא שמחת הניצחון
ולא שירי הלל.

מי אשר כבה נרו
ובעפר נטמן,
בכי מר לא יעירו
לא יחזירו לכאן.

תנו לשמש לעלות
לבוקר להאיר,
הזכה שבתפילות
אותנו לא תחזיר.

6. חלקו הראשון של השיר מתמקד במקום הכואב ממנו עלינו לצאת וללכת הלאה. אספו מתוכו וכתבו את כל הרכבי המלים המתארות דברים קשים/שליליים.

בכל זאת יש בו שורה המכילה בתוכה תקווה. מהי ? בחרו

בכי מר לא יעירו

איש אותנו לא ישיב מבור תחתית אפל

תנו לשמש לעלות לבוקר להאיר

7. קראו את מילות הבית השני וענו על השאלות

אל תגידו יום יבוא -
הביאו את היום!
כי לא חלום הוא
ובכל הכיכרות
הריעו לשלום!

שאו עיניים בתקווה,
לא דרך כוונות
שירו שיר לאהבה
ולא למלחמות.

תנו לשמש לחדור
מבעד לפרחים.
אל תביטו לאחור,
הניחו להולכים.

8. כעת בחלקו השני מצאו ואספו כל הרכבי המלים המתארות דברים טובים/מעודדים

9. בחלק השני ישנה שורה האומרת לאנשים לפעול ולעשות במקום לחכות, מהי שורה זו?

שאו עיניים בתקווה לא דרך כוונות

אל תגידו יום יבוא- הביאו את היום

תנו לשמש לחדור מבעד לפרחים

10. צפו בסרטון בו שומעים את יצחק רבין שר את שיר לשלום:

https://www.youtube.com/watch?v=tmhoau5eYAE&ab_channel=EyalHeilbroner

יצחק רבין נשמע נואם. על איזה נושא הוא מדבר? ואיך זה קשור לשיר?

11. זהו הפזמון של השיר. החלק החוזר פעמים רבות בין ואחרי הבתים - ומשלהב את שירת האנשים

לכן, רק שירו שיר לשלום
אל תלחשו תפילה
מוטב תשירו שיר לשלום
בצעקה גדולה.

ב-4 השורות של הפזמון ניתן למצוא חזרה על שורות וניגוד בין שורות. אלו מלים מביעות את הניגוד?

שירו שיר- תלחשו תפילה
ללחוש תפילה- צעקה גדולה
לכן רק - מוטב תשירו

12. קראו חלק קטן מתוך הספד - מנהל לשכת ראש הממשלה, איתן הבר:

"חמש דקות לפני שחלאת האדם ירה בך שרת את שיר השלום, מתוך נייר שנתנו לך - כדי ש"תגמגם את המלים", כמו שאתה תמיד אמרת. יצחק, אתה יודע, היו לך אלף מעלות, היו לך אלף יתרונות, היית גדול, אבל השירה לא הייתה הצד החזק שלך. קצת זייפת בשיר ההוא. אחר-כך כמו תמיד, קיפלת את הנייר לארבעה חלקים שווים - כמו תמיד - והכנסת אותו לכיס הז'קט שלך. בבית החולים, אחרי שהרופאים והאחיות בכו, נתנו לי את הנייר שמצאו בכיס הז'קט שלך. כן, הוא היה שוב מקופל לארבעה חלקים שווים, כמו תמיד..."



אלו מילות השיר שנמצאו בכיסו של יצחק רבין לאחר שנרצח, מדוע לדעתכם הפכה תמונה זו למעין סמל לרצח רבין?

כשיצא השיר בשנת 1970 נאסר להשמיעו בהופעות לחיילים, כדי לדעת מדוע קראו באתר הבא:

<http://goo.gl/umJPta>

13. השורה החשובה ביותר בעיני בשיר היא:

עובדה אחת שלמדתי מהשיר:

***פעילות זו נכתבה ע"י טלי גופר ועדי הראל.