



מקום לכולם: מפרימה לאיחוי

עומדים אנו לפני יום הזיכרון ה - 24 לרצח ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין.

בי"ב בחשוון תשנ"ו, 4 בנובמבר 1995, בסיומה של עצרת, נרצח ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין על ידי מתנקש יהודי. הרצח היכה בתדהמה את החברה הישראלית והטיל צל כבד על דמותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

יצחק רבין היה מדור המייסדים של מדינת ישראל, לוחם, מפקד ומנהיג, מפקד גדוד בפלמ"ח, מפקד חטיבת הראל במלחמת העצמאות, הרמטכ"ל השביעי של צה"ל בעת מלחמת ששת הימים, שגריר ישראל בארצות הברית, ראש ממשלה ושר ביטחון: "האיש שסיפור חייו ומותו חובק בתוכו את סיפור חיינו ומותנו" (מתוך דברים שנשאה נעמי שמר ז"ל בטקס האזכרה ליצחק רבין במלאת שנה להירצחו).

יש בחייה של אומה צמתי הכרעה המאיימים על דרכה ועל ערכיה. לא תמיד מדובר באויבים מחוץ... לעיתים האיום הוא פנימי ועלול לפורר, להפריד, לערער את תשתית החיים המשותפים שלנו.

רצח ראש הממשלה יצחק רבין איים לפרום את אותם חיבורים עדינים ממילא בין חלקיה השונים והמגוונים של החברה הישראלית, הוא מאורע שבו האלימות היא תוצאה של משבר עמוק שהתרחש בחברה והשלכותיו מלוות אותנו עד היום.

מותר לחלוק על זולתנו (אולי אף רצוי), להתווכח, להתדיין. חובה לעשות זאת תוך שמירה על כללי שיח המבוססים על סובלנות ועל הסכמיות.

מדי שנה יום הזיכרון לרצח יצחק רבין מזמן לנו מועד לשיח, חשבון נפש, בירור הדרכים והידוק היחסים בין חלקי האומה. לזכור את חובתנו לבקש שלום ולפעול להשגתו וללמוד לחיות, כולנו, יחד, כי מדינת ישראל היא לא רק תמצית חלום של דורות, היא הבסיס לחזון של חברת מופת ועליה להיות **מקום לכולם**.

לקראת יום הזיכרון לרצח יצחק רבין חוברים זה לזה משרד החינוך: המזכירות הפדגוגית, המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים, מנהל חברה ונוער, ומרכז יצחק רבין ומוציאים במשותף ערכת פעילות לכלל התלמידים ובני הנוער.

הערכה כוללת כרזה ומערכי פעילות לתלמידי בתי הספר היסודיים והעל יסודיים, לציון יום הזיכרון, העוסקים סביב נושא בעל משמעות ערכית ואקטואלית, המזמן שיח על אודות דמותה של החברה הישראלית, על לקחי הרצח ועל דמותו של יצחק רבין ופועלו.

השנה בחרנו לעסוק בנושא "מקום לכולם: מפרימה לאיחוי", המבטא את הצורך האישי והציבורי לטוות יחד רקמת חיים משותפת ולשמר אותה, מתוך רגישות לזולת, ערבות הדדית ואחריות חברתית.

**"...ולנגד עינינו תמיד המימרה העתיקה: 'כל ישראל ערבים זה לזה'...
כולנו אחים, כולנו ישראלים... וגורל אחד לכולנו".**

(יצחק רבין, 1994)