



משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף חברה ורוח

המטה לחינוך אזרחי ולחיים משותפים
المقر للتربية المدنية للحياة المشتركة



"לקיים את אשר ראוי לקיים, לשנות את אשר דרוש שינוי"

ערכה חינוכית לציון יום השנה ה – 23 לרצח ראש הממשלה יצחק רבין

עומדים אנו לפני יום השנה ה – 23 לרצח ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין

בי"ב בחשוון תשנ"ו, 4 בנובמבר 1995, בסיומה של עצרת, נרצח ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין על-ידי מתנקש יהודי. הרצח הכה בתדהמה את החברה הישראלית והטיל צל כבד על מדינת ישראל היהודית והדמוקרטית.

יצחק רבין היה מדור מקימי מדינת ישראל. הוא שימש בתפקידים צבאיים, מדיניים וממלכתיים: מפקד גדוד בפלמ"ח, מפקד חטיבת הראל במלחמת העצמאות, הרמטכ"ל השביעי של צה"ל בעת מלחמת ששת הימים, שגריר ישראל בארצות הברית, ראש ממשלה ושר ביטחון.

במרץ 1994, כשנה וחצי לפני הירצחו, הוזמן יצחק רבין לנאום בפתחת הוועידה התשיעית של הנוער העובד והלומד. בנאום שנשא שם ניסח צו 'עשה' לנוער הישראלי:

"לקיים את אשר ראוי לקיים, לשנות את אשר דרוש שינוי".

יום השנה לציון רצח יצחק רבין הוא הזדמנות לדיון ולשיח על נושאים המעסיקים את החברה הישראלית: על מעורבות אזרחית ומנהיגות, על מהי ה'ישראליות' ועל עמדות שונות ביחס לדרכי הגשמתה, ובפרט על הצורך בחזון משותף, לכלל הפרטים והקבוצות המרכיבים את החברה הישראלית.

מדי שנה לקראת יום הזיכרון משרד החינוך ומרכז יצחק רבין מוציאים במשותף ערכת פעילות לציון יום הזיכרון לרצח יצחק רבין. הערכה כוללת פעילויות לציון יום הזיכרון העוסקות בנושא ערכי שיש לו השלכות אקטואליות המזמן שיח על אודות דמותה של החברה הישראלית, על לקחי הרצח ועל דמותו של יצחק רבין ופועלו.

בשנה זו שבה הגגנו 70 שנים להקמת מדינת ישראל ואנו נושאים עינינו לעבר שבעים השנים הבאות, בשנה זו בחרנו לעסוק בעמדות ובתפישות השונות ביחס לדמותה ולאופייה של מדינת ישראל והחברה הישראלית באמצעות העיסוק במשפט הלקוח מנאומו של יצחק רבין: "לקיים את אשר ראוי לקיים, לשנות את אשר דרוש שינוי".

נושא זה נמצא בהלימה לדגש שנבחר על-ידי מערכת החינוך בנושא מרכזי בשנת ה-70 למדינת ישראל:
"חוקרים את העבר, מוקירים את ההווה וחוזים את העתיד".

בנקודת זמן זו אנו מכירים וחוגגים את הישגי מדינת ישראל והחברה הישראלית, אנו מכבדים ומעריכים את האנשים שתרמו ותורמים להקמת המדינה ולהתפתחותה, מנהלים דיון וחשיבה על העתיד – על היעדים והאתגרים העומדים בפני החברה הישראלית, ואנו בוחנים כיצד יכולים בני הנוער לתרום למימושם של יעדים אלה וליצירת עתיד ישראלי טוב יותר.

הרצון לזמן שיח אקטואלי בכיתות, ההזדמנות לברר מהו תפקידו ההיסטורי של הנוער כגורם המטביע חותם בעל משמעות על החברה הישראלית ועל העם היהודי, הנכונות להכיר בעמדות השונות של המגזרים השונים בחברה, וכן הצורך לתור אחרי המאחד בין המגזרים - הם שעמדו מול עינינו במהלך כתיבת הערכה שלפניכם.

הערכה כוללת מספר כרזות ומערכי פעילות לתלמידי היסודי ולתלמידי העל-יסודי, שניתן לקיימן ביום הזיכרון לרצח יצחק רבין או במהלך השנה במסגרת שיעורי חינוך ואזרחות או בימי לוח אזרחיים, כמו יום הסובלנות, יום המאבק בגזענות ויום זכויות האדם.