

משרד החינוך  
המזכירות הפדגוגית  
אגף רוח וחברה  
הפיקוח על הוראת הספרות

מורות ומורים לספרות יקרים,

שרת החינוך ד"ר יפעת שאשא ביטון, פרסמה היום את "תכנית התחדשות הלמידה" במקצועות המורשת, החברה והרוח. "התחדשות הלמידה" מאירה זרקור חשוב ומשמעותי על תחום הדעת שלנו, מוסיפה נדבכים חשובים בהוראה-למידה והערכת ספרות, ומרחיבה את הרלוונטיות והמשמעות באופן מותאם לתקופה הנוכחית. כמו בכל שינוי, באופן טבעי התגובה הראשונית היא התרגשות ותקווה לצד בלבול וחשש מהלא מוכר והלא ידוע. עם זאת, אנחנו מבטיחים שאנו כאן כדי ללוות ולסייע לכל אחד ואחת מכם ליישם את השינוי הנדרש באופן הטוב והמתאים ביותר להוראת ספרות.

לאור זאת, במהלך הימים הקרובים, נקיים מפגשים בהם נסביר בפירוט על התוכנית. נשתדל לתת מענה לשאלותיכם, ונתחיל בהיערכות מסודרת לקראת השינויים הצפויים. לצד זה, המשרד יעמיד לרשותכם אתר מסודר שיעלו בו חומרי הסברה מסודרים. להלן [קישור לאתר](#).

למסע מורה בהתחדשות הלמידה בגרסת [word](#) ובגרסת [genially](#)

להלן התאריכים בהם נקיים מפגשים להסבר מפורט של התכנית. **המפגשים יתקיימו בזום:**

יום א' 1 במאי בשעה 19:00

יום ד' 11 במאי בשעה 19:00

יום א' 15 במאי בשעה 19:00

הירשמו [כאן](#) (קישור למפגש יישלח לנרשמים)

בברכה,  
מירב בראוטבר פסט, מפמ"ר ספרות  
וצוות המדריכות/ים

הבמבוק צומח כל הזמן, והוא גם רגיש לסביבה הדינמית שלו. הוא מושרש היטב, אבל גמיש. כשהרוח נושבת, הבמבוק לא מתנגד; הוא משחרר, ונע יחד איתה. ועדיין החורש גדל. חשבי על הבניינים בארץ הזאת, המועדת לרעידות אדמה. אלה שמחזיקים מעמד ושורדים הם הבניינים שיכולים לנוע כשהרעידה מתחילה.

מתוך: בת' קמפטון, **וואבי סאבי** - החוכמה היפנית: למצוא שמחה בדברים הקטנים, תרגום: גליה אלוני-דגן, הוצאת תכלת, 2020.

