



הרב יעקב מאיר

הרב הראשי הספרדי הראשון בארץ ישראל

תרס"ז – תרצ"ה

(1856-1939)



"ואין אדם בא לעולם אלא על ידי האחדות

כי קיום החיים הוא דווקא על ידי

התדבקות ואחיזה איש ברעהו."

צבי הזוהר, 'אחדות היא חיים, פירוד הוא מוות'

- הרב יעקב מאיר זצ"ל נולד וגדל בעיר העתיקה בירושלים. הוא למד אצל גדולי הרבנים של התקופה, הרב מנחם בכר יצחק, והרב אהרון עזריאל.
- כבר בגיל צעיר נרתם לעשייה ציבורית. היה חבר בית הדין הרבני הספרדי, ובוועד העדה הספרדית.
- סייע בהקמתן של השכונות החדשות מחוץ לחומות: ימין משה, שכונת הבוכרים, ועזרת ישראל, ובהקמת בית החולים הספרדי 'משגב לדך'.
- הרב ראה חשיבות גדולה בשמירת קשר עם הקהילות היהודיות ברחבי העולם.
- בשנת תרמ"ב (1882) יצא בשליחות 'ועד עדת הספרדים' לבוכרה, בהמשך הגיע גם לאלג'יריה ותוניס. השפעתו על קהילות אלו הייתה גדולה ונמשכה גם לאחר שחזר משליחותו.
- הרב יעקב מאיר זצ"ל כיהן עשר שנים כרב העיר סלוניקי, ויסד שם מוסדות חינוך תורניים.
- בתקופת כהונתו כרבה הראשי של סלוניקי פרצה בעיר שריפה גדולה שנמשכה ימים רבים וכילתה למעלה ממחצית מן העיר. בין השאר פגעה השרפה גם בספרייתו של הרב מאיר והשמידה את כתבי היד שכתב, בהם חידושים ופסקי הלכה רבים.
- פעל רבות לקידום השפה העברית. היה בין מייסדי חברת 'שפה ברורה' וחבר הועדה ללשון העברית, שהפכה עם השנים למוסד המוכר לנו כיום כ'אקדמיה ללשון העברית'.
- היה בין יוזמי הקמתו של הגן העברי הראשון, שהתנהל רובו ככולו בעברית ובו התחנכו גם נכדיו.

בשנת תרפ"א (1921) עשרים ושש שנים לפני הקמת מדינת ישראל נבחר הרב יעקב מאיר זצ"ל לכהן יחד עם הרב אברהם יצחק הכהן קוק כרב ראשי לארץ ישראל, והוכתר בתפקיד "הראשון לציון" וראש רבני ישראל.



כתיבה: תמר זקס
ליווי וייעוץ: אסתר חטב, מפקחת ארצית
קדם יסודי, חמ"ד
עיצוב: צביה בר שלום