

מאה שנה לרבנות לישראל

הרב אברהם יצחק הכהן קוק

הרב הראשי האשכנזי הראשון בארץ ישראל

תרכ"ה - תרצ"ה

(1865-1935)



"כל עמל האדם צריך להיות

להרבות טוב בעולם,

להכריע כל אחד ואחד לכף זכות,

וממילא נעשה היקום כולו יותר נעלה."

אורות הקודש ג' שט"ו

- הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל נולד בגריבה שבלטביה. בילדותו למד והתחנך אצל אביו הרב שלמה זלמן קוק, ובהמשך בישיבת וולוז'ין.
- הוסמך להוראה לפני הגיעו לגיל עשרים.
- בן עשרים ושלוש, התמנה לרבה של העיירה זיימל, ומספר שנים לאחר מכן לרב העיר בויסק.
- בשנת תרס"ד (1904) זכה להגשים את חלומו ועלה עם משפחתו לארץ ישראל, לשמש כרבה של העיר יפו והמושבות.
- הראייה זצ"ל האמין שהחלוצים ואנשי ההתיישבות מניעים במעשיהם את תהליך הגאולה, ופעל רבות לקרוב הלבבות בין אנשי הישוב הישן ואנשי ההתיישבות. בשנת תרע"ד (1913) יצא בראש משלחת רבנים לימסע המושבות. במסע שנמשך כחודש ימים נפגשו הרבנים עם חברי קיבוצים ומושבים בישובים כפריים ועירוניים, בגליל ובעמק יזרעאל.
- במהלך מלחמת העולם הראשונה כיהן הרב קוק זצ"ל כרב הקהילה היהודית בלונדון.
- בסיומה חזר לארץ וכיהן כרב הראשי של ירושלים.
- בשנת תרפ"ד (1924) – הקים את ישיבת מרכז הרב, בה כיהן אחריו בנו וממשיך דרכו הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל.
- בשנת 1921 – 26 שנים לפני הקמת מדינת ישראל, הצטרף אל הרב קוק

זצ"ל רבה הראשי של מדינת ישראל הרב יעקב מאיר זצ"ל, לתפקיד הראשון לציון.

- בשנת תרפ"א (1922) יזם וייסד הרב קוק את מוסד הרבנות הראשית. הוא כיהן כרבה הראשי של ארץ ישראל במשך ארבע עשרה שנים, עד יום מותו.
- הרב קוק זצ"ל כתב ספרים רבים. חלקם פרסם בעצמו, אולם רובם התפרסמו לאחר מותו. חיבוריו עוסקים בתחומים רבים ומגוונים: הלכה, קבלה פרשנות אגדה, מדע, היסטוריה אומנות, ופילוסופיה.
- הרב אברהם יצחק הכהן קוק, נפטר בג' אלול בשנת תרצ"ה (1935) הוא זכה לדורות של תלמידים שממשיכים להתחנך לאור משנתו.



כתיבה: תמר זקס
לינוי ויעוץ: אסתר חטב, מפקחת ארצית
קדם יסודי, חמ"ד
עיצוב: צביה בר שלום