



# שבת כתיבה שלי



## "שיר השירים" / שלמה המלך

### שיר השירים

א, א "שיר השירים, אשר לשלמה..."  
פרק ב'

א "אני חבצלת השרון, שושנת העמקים  
ב כשושנה בין החוחים, כן רעיתי בין הבנות.

ג כתפות בעצי היער, כן דודי בין הבנים; בצל חמדתי  
וישכתי, ופריו מתוק לחכי

ז השבעתי אתכם בנות ירושלים, בצבאות, או, באילות  
השדה: אם-תעירו ואם-תעוררו את-האהבה, עד  
שתחפץ. {ס}

ח קול דודי, הנה-זה בא; מדלג, על-ההרים--מקפץ,  
על-הגבעות.

ט דומה דודי לצבי, או לעפר האלים; הנה-זה עומד,  
אחר פתלנו--משגיח מן-החלונות, מציץ מן-החרפים.

י ענה דודי, ואמר לי: קומי לה רעיתי יפתי, ולכי-  
לה.

יא כי-הנה הסתו, עבר; הגשם, חלף הלך לו

יב הנצנים נראו בארץ, עת הזמיר הגיע; וקול התור,  
נשמע בארצנו.

יג התאנה חנטה פגיה, והגפנים סמדר נתנו ריח; קומי  
לכי (לה) רעיתי יפתי, ולכי-לה. {ס}

יד יונתי בחגי הסלע, בסתר המדרגה, הראיני את-  
מראיך, השמיעני את-קולך: כי-קולך ערב, ומראיך  
נאוה. {ס}

טו אחזו-לנו, שעלים--שעלים קטנים, מחבלים פרמים;  
וכרמינו, סמדר

טז דודי לי ואני לו, הרעה בשושנים.

יז עד שיפוח היום, ונסו הצללים: סב דמה-לה דודי  
לצבי, או לעפר האלים--על-הרי בתר"

שיר השירים הוא אחד מחמש המגלות בתנ"ך. את שיר השירים חבר שלמה המלך - החכם מכל אדם, וקבע את שמו בתחלת המזמור, כפי שכתוב: "שיר השירים, אשר לשלמה" (פרק א, פסוק א).  
שיר השירים מדבר על הקשר המיוחד שיש בין חתן וכלה, והוא כמשל על הקשר המיוחד בין עם ישראל והקדוש ברוך הוא.  
רבי עקיבא אמר: כל הכתובים קדש הם, אך שיר השירים קדש קדשים, וזאת למרות ששם ה' אינו מזכר בו אפילו פעם אחת.  
לכל מגלה יש זמן מיוחד בו היא נקראת. את שיר השירים נוהגים לקרוא בחג הפסח. בחלק מהקהלות קוראים את מגלת שיר השירים בבית הכנסת בכל ליל שבת לפני תפילת ערבית.

### שאלות:

- 1 התדעו? שלמה המלך חבר גם את ספר משלי וספר קהלת. אלו מהספרים מקרים לכם?  
2 רבי עקיבא מתאר את מגלת שיר השירים בצורה מיוחדת מאד. כיצד הוא מכנה אותה?  
3 לפיכם פסוקים מפרק ב'.  
א. קראו וסמנו בירק את התאורים שמתארים צומח.  
ב. קראו וסמנו בצהב את בעלי החיים המופיעים בפסוקים.  
ג. הצמחים ובעלי החיים היו חלק מהנוף של ירושלים והרי יהודה שמתארים ב שיר השירים, כתבו אלו צמחים ובעלי חיים איתם מכירים.  
ד. בפסוקים י"א-י"ג יש תאורי טבע שמרמזים לנו על העונה עליה מדבר הפרק. מה היא העונה ומה עזר לכם לגלות?
- 4 האם הייתם שתפים לקריאת שיר השירים בבית הכנסת? ספרו על החוויה שלכם.

### העשרה

צבי ארץ ישראל זהו בעל חיים שמזכה עם ארץ ישראל. להקות של צבאים נמצאים באזורים רבים בארץ. צבעו חם כאדמת ארץ ישראל, הוא בעל קרניים ונתן לראותו בשטחים פתוחים כשהוא רץ ומדלג במהירות. באביב נתן לראות עפרים (צבי צעיר) בתוך הלהקות.

