



לימוד וסדנה לחדר המורים הסבר למנהל

מה שלומדים, ומה שמתפללים, ומה שעוסקים בישובו של עולם, בין בדברים המוכרחים לאדם ולבריות לקיומם המצומצם, בין בדברים העשויים להרחיב דעתו של אדם ולשפר את חייו, **הכל עולה לאגודה אחת**, לחטיבה אחת, **להשלים את התיקון הכללי של העולם כולו...** (אורות הקודש ג, קב)

שלום וברכה!

תודה רבה על השתתפותך במיזם יום הרב קוק, ויישומו אצלך במוסד החינוכי.

יום הרב קוק - י"ט במרחשוון - מתקיים במוסדות החמ"ד זו השנה השנייה, והפעם בסימן **יש לך כנפי רוח** - ערכו של הפרט במדינה (כחלק משנת ה-70 לישראל בחמ"ד ובמערכת החינוך בכלל).

את הקריאה הגדולה לאמון באדם, וביכולותיו לתרום לחברה ולעם כולו, הפנה הרב קוק גם לאנשי החינוך. ההבנה אילו כוחות טמונים באדם, מכוח הנשמה האלוקית שבקרבנו, הייתה בעיניו ערך חינוכי מרכזי. יום הרב קוק הוא הזדמנות בשבילנו לחדד את הקריאה הגדולה הזו, לא רק כלפי התלמידים אלא גם בקרב הצוות החינוכי.

דף הלימוד והסדנה מחולק לשני חלקים:

החלק האחד - שני מקורות מכתבי הרב קוק על ייחודו של כל אדם והכוחות שבקרבנו. את המקורות אפשר ללמוד יחד, לדון בהם ולהעלות נקודות למחשבה.

החלק השני - אותם שני מקורות, אבל בתוספת שורות ריקות למילוי עצמי. במקור הראשון, כל אחד מאנשי הצוות החינוכי מוזמן להשלים את השורות הריקות, ולכתוב (לעצמו בלבד) כיצד אפשר ליישם אותן על תלמידים בכיתה שלו; במקור השני מופיעות גם כן שורות ריקות, אבל הפעם כל אחד נדרש למלא אותן לגבי עצמו...

אפשר לסיים בסבב קצר של העלאת מחשבות ותחושות בעקבות הכתיבה.

בהצלחה!

דע את עצמך, ואת עולמך, דע את הגיוני הלב שלך, ושל כל הוגה וחושב. **מצא את מקור החיים שבקרבך**, ושממעל לך, שמסביבך... עלה למעלה עלה, **כי כח עז לך, יש לך כנפי רוח**, כנפי נשרים אבירים. אל תכחש בהם, פן יכחשו לך; דרש אותם, וימצאו לך מיד.

(אורות הקודש א, סד)

