



ערבות הדדית ברמה עולמית

אפרת כהן



סיפורים מוזייו של הרב יצחק נסים זצ"ל
הראשון לביזון והרב הראשי לישראל

מאדם, איסור ההתקהלויות, כל אלו מהווים גדרות המפרידים בינינו לבין החברה. הדבר קשה כיום – יום ובוודאי בחג הפסח הקרב ובא. הערכות ההרדית היא כעת הפוך על הפוך – הריחוק הוא העזרה והקרבה. ריחוק מסבא וסבתא, בני המשפחה המורחבת, החברים והיקרים לנו. גם תפילה על הכלל היא כמוכן ערכות הרדית ואולי מעל הכל יש בימים אלו הזדמנות להסתכלות מחודשת על הזכות הגדולה שיש לנו בימים סתיקונם, זכות להיות חלק מחברה, קהילה, ובעצם חלק מהכלל, זכות לקשר אנושי בלתי אמצעי (שלא דרך ווטסאפ טלפון חום), קשר אליו בע"ה נחזור ובתקווה ממקום טוב, בריא ומעריך יותר.

מתגש ומעורר השראה לשמוע על מחוות של עזרה וסיוע למי שזקוק לו, הן ברמת התנדבות של פרטים ושל ארגונים הדואגים להביא אספקה למי שאינם יכולים לדאוג לכך בעצמם, והן ברמת תרומות ענק של בעלי יכולת ברחבי העולם, לסייע בפיתוח היסוד לקורונה, רכישת מכונות הגשמה ועוד. האם אין זו ערכות הרדית עולמית, במיטבה?

נאחל כי יקוים בכולנו במהרה הפסוק "הוציאה ממסגר נפשי להודות את שמך" ונזכה אנו, עמנו ועולמנו לכריאות, ברכה ושלוש! ☺

הוציא קריאה לפעול למען החולים והרעבים בביאפחה. הנה מקצת מדבריו: "צלם האדם אם לא יישמר כערך עליך הרי מהות האנושות תיפגם... תוחתנו ציוותה אותנו על כיבוד צלמו של כל אדם... עמ"י קטן הוא בעמים וידו אינו מספיקה כדי צרכיו שלו. אבל אין כמוהו זכאי לתבוע מכל אומות התבל לקום כאיש אחד להציל את הנתונים למות, ועמ"י יעשה אף הוא כמעט יכולתו ככל אשר לאל ידו למען לא יידבק אות קין על מצחו". במגשר אחר הוא קורא לשאת תפילה לשלום העולם כולו, בעקבות הגברת יצירת כלי משחית ומלחמה וסכנת החידולן שהדבר יוצר בעולם. במגשר נוסף הוא מביע תפילה ש-ה' ינחה את רבי העולם (ראשי המעצמות) בעצה טובה, בעקבות התכנסותם לוועידת פסגה עולמית. ישנן עוד דוגמאות רבות והדברים חזקים. ממעורבותו ועיסוקו של סבי בעניינים כלל עולמיים אלו, ניתן לקבל השראה ודוגמא לערכות הרדית רחבה – לחשיבות הקשר והמעורבות שלנו כיחידים וכאומה עם כל בני תבל.

בימים אלו בהם אנו מצויים במלחמה מול נגיף הקורונה, נראה כי הערכות ההרדית כלפי עמנו ועולמנו עולה בעוצמה. הסגר שכולנו נדרשים לו, הבידוד והריחוק, הרחובות הריקים כמעט

הטור מוקדש לזכרה של דוחתי האהובה צופיה נסים ע"ה, נלב"ע כ"ג אדר א' ותשע"ט.
רחבת לב, טובת מעשים ושמחה בחלקה.
אוהבת ה' ואוהבת אדם.

כפי שכבר סיפרנו בטורים קודמים, אישיותו הרחבה של הרב נסים היתה מחוברת לכלל ישראל באשר הם, ולא רק היושבים בארץ. בתפקידו כרב ראשי פעל והיה בקשר רציף גם עם יהדות התפוצות (כפי שסיפרנו, לדוג', על יהודי איראן). אולם הפעם אבקש להחזיר את היריעה אף יותר ולספר על דרכו וגישתו של הרב נסים ביחס לכלל יושבי תבל.

סבי היה מעורה והביע התייחסות יהודית למגוון ההתרחשויות הגדולות בעולם שאירעו בימי כהונתו, דוגמת מכתב הערכה שכתב לנשיא ארה"ב על נחיתת האדם הראשון על הירח, מתוך הכרת ההישג שיש בכך לקידום האנושות כולה. והדוגמאות עוד רבות אך קצרה היריעה.

הערכות ההרדית, האחרות והחיבור בין חלקי העם השונים, היו נר לרגליו, ועל כך כבר סיפרנו לא פעם. בעיקרון הערכות ההרדית, למענו פעל רבות, הוא ראה ערך שאינו רק בין ישראל לבין עצמם, כי אם גם בין ישראל לאומות. באחד ממצשריו שעסקו בעניינים בינלאומיים,