

"להרים את השמים" כותב הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ) את המילים הבאות: "אדם צריך להיות מלאך, לא פחות. אין זה אומר שלבסוף הוא יהיה מלאך, אבל לפחות הוא יהיה משהו שקרוב יותר למדרגה זו, שדומה לה ושייך אליה. האדם צריך לרצות להגיע מעלה-מעלה ולחלום חלומות גדולים. אכן, ייתכן שלא יגיע עד סוף הדרך, אבל העיקר הוא שמבחינתו הוא כבר התחיל ללכת בדרך לשמים, ואם הוא לא יגמור – ייצרף לו הקדוש ברוך הוא מחשבה למעשה.

לעומת זאת, אם החלום שלו נשאר למטה – בארץ – אז הוא ימשיך ויסתובב לו בעולם, ולא יתרומם ממנו אף פעם. צריך לרצות באמת להגיע לשמים, והעניין טמון ברצון".

בסיומה של שנת תשפ"ב רואה אני זכות גדולה להגיד לכול אנשי ונשות החינוך היושבים כאן באולם – תודה!

תודה על עשייה משמעותית, עשייה של רוח, עשייה של שטח, עשייה של חלומות המרימים את השמים.

החינוך הממלכתי דתי מוביל שילוב מיוחד של חול וקודש, עבר ועתיד, ערכי נצח הרלוונטיים גם בימים אלה.

טיפול סולידריות וקהילתיות הם אתגרים בחברה המודרנית המקדשת את הפרט, והחינוך הממלכתי דתי מצטיין בהתמודדות עם אתגרים אלה, באמצעות תוכניות ייחודיות השזורות לאורך הדרג הניהולי והחינוכי כולו, המטפחות מנהיגות קהילתית. גם התלמידים לוקחים חלק במוקדי קבלת ההחלטות ובבניית הקהילה. הנושאים שנבחרו: אחריות לקיימות, אחריות חברתית להכלה ואחריות לקידום "יחד שבטי ישראל", מהווים גם הם ביטוי לערכי היסוד של הזהות הציונית דתית.

תשפ"ג כבר בפתח, שנה של חדשנות פדגוגית ועשייה פורצת דרך. מתווה הברווזות ישתנה. מנהלי בתי הספר יהיו זכאים ליותר גמישות ניהולית שתאפשר להם להתאים את תכני החינוך לתלמידי המוסד באופן ייחודי. אלה שינויים המחברים בין המטה לשטח, מתאימים את החינוך הישראלי למאה ה-21 ומאפשרים לייצר קהילה לומדת.

מאחלת לכם שנה של מעבר משמיטה לצמיחה. שתנצלו את ימי החופשה להתרעננות ולאיסוף כוחות לקראת המשך הצלחה בשנת הבאה, מתוך בריאות, שמחה ועשייה משמעותית.

המנהלת הכללית גב דלית שטאובר