



שלום רב

"יום יח' באייר, שלושים ושלושה יום בספירת העומר, יום הילולא (כלומר, יום שמחתו) של רבי שמעון בר יוחאי.... ותינוקות של בית רבן יוצאים עם רבותיהם לטייל מחוץ לעיר, וקשתות וחצים עשויים עץ בידיהם, ומורים בחצים ומטיילים להנאתם ולשמחתם כמנהג חוץ לארץ. ל"ג בעומר נעשה יום טוב של שמחה וריקודים וזמירות הרבה ומדורות אש גדולות ומסביב להן מחולות שירה וזמרה, לכבוד התנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי."

(ספר התודעה, עמ' רנה).

ר' שמעון בר יוחאי, רשב"י, גילה את סודות האור הגנוז שבתורה ולכבודו אנו שרים את הפיוט "[בר יוחאי נמשחת אשריך](#)", לומדים על אהבת תורה וחשיבות לימוד התורה. אפשר לספר לילדים את סיפורו של רשב"י ובנו אלעזר במערה. (הספור מופיע בכה עשו חכמינו, כרך ב')

כידוע, בל"ג בעומר פסקה המגפה של תלמידי ר' עקיבא שלא נהגו כבוד זה בזה. בכל שנה אנו תוהים ומתלבטים איך לעסוק בסוגיה זו עם ילדים צעירים. בימים בהם אנו מתמודדים עם מגפת הקורונה, **אין צורך לעסוק בסיפור המגפה** שאירעה באותה תקופה. לילדים הצעירים בגן יהיו הזדמנויות ללמוד אודות אותה תקופה בעתיד. אנו רוצים להימנע מהצפה של פחדים אצל הילדים ומניעת השוואה והשלכה של סיפור המגפה אז, על ימי המגפה היום. לכן נימנע מלהשוות בין דור תלמידיו של רבי עקיבא שלא נהגו כבוד זה בזה לבין מעשי הילדים הצעירים.

כדאי להרחיב את הדיבור על אהבת הבריות ואהבת ישראל. מתוך הפסוק שקראנו השבת בפרשת 'קדושים' "ואהבת לרעך כמוך" אמר ר' עקיבא זה כלל גדול בתורה. אפשר לספר את סיפורו של ר' עקיבא ('כה עשו חכמינו', כרך ב') ולשיר את הפיוט "[ואהבת לרעך כמוך](#)" שכתב הרמח"ל.

נמשיך בכל יום לספור את ספירת העומר בציפייה למתן תורה!

מנהל החינוך הדתי גני ילדים

אסג' חטב

מקחג ארצ'ג קצם-יסודי חוי"ג