

אמר רבי עזאי: "בשמך יקראוך, ובמקומך יושיבוך, ומשלך יתנו לך..."

לבקשת שר החינוך הרב רפי פרץ ובהמלצת מועצת החמ"ד נקראתי לדגל, לשמש כמ"מ ראש מנהל החמ"ד עד לאחר הבחירות לכנסת ועד למינוי ועדת איתור אשר תמליץ על מועמד קבוע לתפקיד.

בחיל, ברעדה ובגיל אני מבקשת להודות לבורא עולם על הזכות והאחריות העצומה לשאת בתפקיד בעת הזאת. ונושאת תפילה שביחד עמכם נוסיף להוביל, להנהיג ולהצמיח את החמ"ד.

זכינו וראש מנהל החינוך היוצא הרב ד"ר אברהם ליפשיץ משאיר אחריו מורשת עצומה ורוח גדולה. חמ"ד חזק עם דרך ברורה, עם חזון, מטרות, יעדים, הישגים גדולים ומשמעותיים בכל התחומים... ובעיקר מובילים מחויבים, איכותיים ומסורים הרואים בעבודת החינוך שליחות גדולה.

כולנו נושאים אתנו להמשך הדרך את הרוח שנטע בנו הרב אברהם במהלך כל השנים ונושאים את מקל השליחים להיות ממשיכי דרך.

ביחד עם עמיתי לדרך, הסגניות: מיכל דה האן ואתי אורלב, המפקחים הארציים: בועז קולומבוס, הרב אוריאל עובדיה ואסתר חטב, המחמ"דים בכל מחוז, המפקחים והמדריכים, כולנו ביחד אתכם- מנהיגי החינוך- נמשיך להנהיג, להעמיק ולהיות שליחים לבניין הקומה הבאה.

הנני מתחייבת בע"ה, לפעול באחריות להמשך חיזוק החינוך הדתי, להמשך חיזוק גנ"י ובתיה"ס של החמ"ד, להמשך השקעה באחדות ובהעצמת מנהיגות החמ"ד, והכול מתוך עולמה של תורה. בעוז, בענווה ובשותפות מלאה יחד עמכם.

כשהתמנה הרב מרדכי אליהו זצ"ל להיות דיין כתב הרב תפילה :

"ריבונו של עולם, גילוי וידוע לפניך שלא על דעתי עמדתי לשרת עם קדושיך, לדון ולהורות. ידעתי מיעוט ערכי, לא בקשתי נפלאות ממני, אך כך הורו לי רבותיי וכך גלגלת כל הגלגולים, וסיבת כל הסיבות... אך רעדה אחזתני, אבל בטחתי ברוב חסדך... אנא ה' רחם עלי ותן לי לב שומע ודעת להבין לשפוט את עמך.

חוננו חוכמה בינה דעת והשכל... ותצילנו מכל שגיאות וטעויות, שיהא שם שמים מתקדש על ידינו. ונתרחק מן הגאווה והכעס והקפדנות. ותאזרנו חיל לשפוט את עמך. גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך."

יהי רצון שאזכה להיות שליחה נאמנה לשרת את עם קדושך ויהא שם שמים מתקדש על ידינו.

עם יציאתנו לדרך משותפת מבקשת להביא את הערכים והעקרונות שינחו את עבודתנו החינוכית:

## תורת חיים

השאלה הראויה להנחות כל איש חינוך בכל צעד ושעל היא השאלה: "מה ה' אלוקיך דורש מעימך"? (דברים, י', י"ב) מה מצופה ממני לעשות כמנהיג בחמ"ד? מה מנחה אותי בכל החלטה, בכל הנהגה פעולה או תוכנית? נבקש לחזק ולבסס כערך וכדרך יום יומית: מה ה' מבקש ממני - בכל סוגיה בכל מעשה.

## עזות דקדושה

לפתחנו אתגרים ומורכבויות ברוח הדור והזמן, נפעל לגבש תפיסות, עקרונות וביטויים במעשה החינוכי מתוך ברור לאור חזון החמ"ד - גם אם בדרך יש קשיים ולא הכול מתקבל באהדה גדולה סביבנו.

## מעלים בקודש

נשאל את עצמנו ונגדיר באופן ברור: מה נחדש השנה? במה השנה החדשה תהיה אחרת? מה נצמיח? בבחינת "אין בית מדרש ללא חידוש", כיצד מקצועות הלימוד נלמדים באופן משמעותי וברוח לב לדעת.

## שומרים על אחדות, שומרים על ייחודיות

נמשיך לחזק ולחנך לאחדות ולערבות הדדית במיוחד בימים אלו - לפני הבחירות, נחזק המאחד ונכבד המיוחד בכל קהילה.

## שאיפה לגדלות

בספר "מורשה" שיחות למועדים מאת רבי אברהם שפירא זצ"ל מביא הרב את דברי הספורנו, וכך הוא כותב:

"שבפני האדם עומדות רק שתי אפשרויות: להיות קטן או להיות גדול. אין אפשרות להיות בינוני, על האדם לשאוף להיות מלא, גדול ושלם, ולא להסתפק בבינוניות.

הברית שכרת הקב"ה עם משה רבנו היא, שאם אדם רוצה לגדול, נותנים לו זאת מן השמים. יש ברית לא להיות בינוני, זהו חידוש גדול."

המשמעות המעשית מבחינתו היא שיש לעשות הכול בסטנדרטים של מצוינות, בקפידה ובהתחדשות מתמדת. כל זה נוכל לעשות בעזרתכם מנהיגי חינוך.

בספרו של מורטון מנדל על ניהול ומנהיגות הוא כותב כך "כל ארגון ברמה הגבוהה ביותר הוא ארגון שמורכב מאנשים איכותיים, כי הכול תלוי באנשים, כל השאר הוא הערת שוליים. זו הסיבה העמוקה שלי בכך שאדם אחד, יוצא מן הכלל, יכול לשנות את העולם.

הכוחות המשפיעים ביותר על כל ארגון הם הכוחות האנושיים, האנשים המנהלים אותו, שמפיחים בו השראה, שמנהיגים ושבונים אותו.

נזכה להנהיג בעוז, להיות משמעותיים ולהשפיע על כל הסובבים.

ובענייני דיומא, בפתחה של שנה חדשה הבעל"ט הנפתחת בר"ח אלול, "המלך בא לשדה" – מפגש אישי ואוהב של הקב"ה עם ישראל.  
ימי חודש אלול הם ימים של סוף והתחלה, ימים של סגירת מעגלים ופתיחתם, ימים של התחדשות וזמן של תקווה.

ימי הרצון הללו דומים למסע מופלא שבו אנו עוברים מתחנה לתחנה, מחג לחג, אוספים כוחות וממלאים מצברים לקראת שנה חדשה. לכל תחנה יש אוצר וסגולה המיוחדים לה, אך ישנה נקודה אחת המשותפת לכל התחנות, והיא – חיפוש וגילוי הפנימיות. לא בכדי ימי אלול הם ימים בהם שבים ילדי ישראל, מלאי ציפיות, מן החופשה אל ספסל הלימודים אל מסגרת בית-ספרית.  
מחד, מופנה מבטנו באלול לאחור אל אשר הותרנו מאחורינו ומאידך, נשואות הפנים באלול אל עבר שנה חדשה העומדת בפתח. והלב רוחש תפילה לשנה טובה ומתוקה.

וכשם שאלול הוא זמן של ציפייה לעתיד כך הוא גם עת לבוא חשבון עם העבר, כשם שהוא זמן של התחדשות, כך הוא זמן של חתימה.  
באלול העת לסקור ולבחון את שחלף, לעיין בו מצדדיו השונים, לאמץ את הרצוי ולקוות להמשך חדש ומצמיח. בבחינת "המחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית" ובסימן פרשת "ראה" – "ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה..." הברכה כשהיא לעצמה לא דיה, צריכים לראות אותה! להרגישה ולהכירה. וכך בתפילה הנפלאה של ר' אלימלך מליזנסק: "ותן בלבנו שנראה כל אחד מעלת חברינו..." לכאורה הראיה איננה קשורה ללב, אלא שהלב מכוון מה רואים. ניתן לראות את החבר / המציאות בחסרונה ח"ו, ואפשר להתפלל את תפילת "ותן בלבנו, שנראה כל אחד את מעלת חברנו....בראשיתה של השנה החדשה נישא תפילה לראות בטוב מורינו, תלמידינו, הורינו ומתוך כך נזכה לברכת ה'.

תודה לכם על העמל והמאמץ לפתיחת שנה"ל באופן מסודר ומכבד, תודה על חמ"ד של חופש עשיר בתוכן ובמהות. תודה לכם על העמל והמאמץ לפתיחת שנה"ל נעימה, מזמינה ומרוממת.

מי ייתן שתהא השנה החדשה שנה של התחדשות וצמיחה, שנה של פירות טובים בעמלינו.

**ת הא שנה פ וריה, ת הא ש נת פ ריחה**  
מאחלת לכם פתיחה טובה ומוצלחת בבחינת "טוב אחרית דבר מראשיתו..."  
ראשית מוצלחת שתהא סימן להמשך מוצלח.

בברכה ובהתרגשות גדולה

שוש נגר