

מנהלים יקרים!

"על כן יאמרו המשלים באו חשבון תבנה ותכונן עיר סיחון" (כא, כז)

בגמרא: "המושלים: אלו המושלים ביצרם. בואו חשבון: בואו נחשוב חשבוננו של עולם" (בבא בתרא עח, ב).

אין עמידה בחיים ואין דריכה במקום. יש זרימה, יש התחדשות. הדומם, הצומח והחי, הכול פושט צורה ולובש צורה, בבחינת "וזרח השמש ובא השמש ... כל הנחלים הלכים אל הים" (קהלת א, ה-ז), כלומר כל המצוי בחללו של עולם אינו עומד על עמדו. הכול בתנועה מתמדת ומתחדש. וגם האדם צריך ויכול להשתנות ולהתחדש, להוסיף דעת ולהרבות תבונה. לשם כך הוא חייב לשלוט בכוחותיו. המושלים ביצרם עושים חשבוננו של עולם, ומתוך ראייה של ההתפתחות הכללית עושים גם חשבון עצמם מה רכשו ומה הפסידו ומה המאמץ שעליהם לעשות. המושלים ביצרם מחדשים ומפתחים את עולמו של הקב"ה, שכל יצירתו היא שנוסיף עשייה לעשייתו. המושלים ביצרם מתחדשים יוצרים ובונים את עולמם הרוחני על ידי ניצול של יום-יום, שבוע-שבוע וחודש חודש. בואו נחשוב חשבון עולמנו, נבנהו, נשכללו ונפתחו. (לוחות אבן, הרב אברהם צוקרמן זצ"ל)

כותב הרב אביגדור הלוי נבנצאל: (שיחות לספר במדבר)

כיצד נחשב חשבון מעשינו? עונה הרמח"ל, עליו לקבוע לעצמו זמן בכל יום, בו ישב ויהרהר בחשבון האמיתי של העולם, כסוחרים הגדולים, אשר יפלוסו תמיד כל עסקיהם, למען לא יתקלקלו. הלא עבור החישובים החולפים של העולם הזה, אנו מעסיקים מנהל חשבונות, חשב, יועץ, עושים מאזן שבועי, בודקים, משווים ומייעלים – ודאי אם כן, שבעבודתנו המרכזית של האדם בעולם, שהיא תיקון עצמו ומעשיו, חובה עליו לקבוע זמן לבדיקת העבר, ולתכנון העתיד.

אנו בני מלכים, בני מלכו של עולם, כל מעשה קטן שלנו – עולה לכותרות הראשיות בשמים! שם מדווחים זה לזה בהתרגשות, אם פלוני למד עוד דף, עוד עמוד, ואפילו אם הוסיף עוד מילה אחת בלימודו.

איננו רואים זאת – אבל מצלמות "חשבוננו של עולם", מתעדות כל מסירת ספר לחבר, כל הארת פנים קלה לתלמיד, כל התעניינות וסיוע לזולת – הכל מצטרף לחשבוננו של עולם.

אם נרכוש לעצמנו ידיעה ברורה, מוחלטת וחד משמעית, שכל תנועה שלנו הופכת ל"כותרת ראשית" בשמים – יסייע לנו הדבר, להיות מן המושלים ביצרם. מאותם השולטים באורח חייהם – ולא מהמובילים במרוץ החיים, ואו – אז כאשר נהיה מתושביה הקבועים של העיר "חשבון", ונמנה על המחשבים תדיר חשבוננו של עולם – נזכה, בעזרת ה', להיבנות בעולם הזה, ולהיכונן לעולם הבא. בסיומה של שנה"ל תשפ"ב זמן לחשב חשבונות, להתבונן בעשייה המשמחת שזיכנו להוביל ולקדם, לימוד תורה לשמה בבתי החינוך:

פרשה על המפה, הרמב"ם היומי, התלמוד הישראלי, תוכנית הנני, תפילה באהבה, תתמצים, תוכנית חזק ונתחזק, תוכנית העצמה רוחנית. חיזוק החינוך הערכי, חינוך מתוך אמונה, שבת המלכה שלי, דור לדור יביע אומר, תוכנית מכינה לחיים, קמפוס אחרת של למידה הברידית, למידה חוץ כיתתית, פעילות בנושא שנת השמיטה, דמויות שנתיות, למידה רגשית חברתית, מפעלי חסד, חידונים, קידום מצוינות לימודית, שבוע

כן, גם סידרה של כתבות בתוכנית כאן 11 המתארת מקרי הטרדה ופגיעה מינית, אשר התרחשו לפני יותר מעשור בתוך מוסדות החמ"ד, מציאות אשר מזמינה את כולנו לבדיקה מחודשת באחריות למוגנות ולחינוך למודעות לאירועי פגיעה: מתן כלים, מיומנויות, הכשרה לצוותי החינוך, להורים, לתלמידים, לא רק בשבוע מוגנות ומניעת פגיעה אלא כדרך חיים.

היום, יום חמישי, סיום רשמי של שנה"ל גם בחינוך היסודי ובגנ"י, תודה לכם מנהיגי חינוך יקרים על היותכם שליחים מסורים בחינוך ילדי ישראל, על היותכם מנהיגים המובילים את ספינת החמ"ד, במקצועיות, במסירות ובתודעת שליחות גדולה. בע"ה מתרגשים לקראת כנס מנהיגי חינוך, מצפים לבואכם כולם! כולם!
כיצד מגייסים את כל הצוות לכנס? כיצד דואגים להעצמת כלל הצוות שלכם? המנהל מתן אדלר ראש אולפנת רעות בפ"ת בחר להזמין אוטובוס מאורגן לכולם.
המנהל קובי מחפודה בחר לכתוב לצוות שלו: צוות יקר, לפני כ-15 שנה הייתי בצומת דרכים האם ללכת לכיוון של הוראה או ללכת לכיוון של עבודה עם מחשבים, ההתלבטות הייתה מאד קשה, התגמול בעבודת המחשבים היה מאד גבוה ומצד שני עבודת ההוראה בה הייתי בראשית דרכי הייתה מלאה בקשיים, התמודדות עם בעיות משמעת, קשר עם הורים דרישות רבות ועוד. הלבטים היו קשים בסוף החלטתי להמשיך בכיוון של הוראה. ברוך ה' איני מתחרט לרגע! אחד האירועים המשמעותיים שהובילו להחלטה הוא "כנס מנהיגי חינוך" בהובלת מי שהיה ראש מינהל החמ"ד אברהם ליפשיץ. אני זוכר באירוע ההוא את העלאת הנס של העשייה החינוכית המיוחדת לה אנו שותפים, את המפגש המיוחד עם הרב חנן פורת ז"ל מפגש עם הרב לאו יבדל"א ועוד דמויות ענק. אני רוצה להמליץ לכם על אירוע זה, כמסורת של שנים החמ"ד עורך כנס מיוחד זה ובכל שנה אני זוכר שזה הינו יום של מילוי מלא רגשות קודש ועוד..

בטוחה שיש עוד הרבה רעיונות יצירתיים של מנהלים כדי להביא את כל הצוות החינוכי ולהעצימו, בע"ה ניפגש כולנו ליום מרומם, מטעין ובעיקר יום בו אנו בוחרים לומר לכם תודה גדולה על הזכות להיותכם שליחי חינוך למען תלמידי החמ"ד.
בברכת חופשה טובה ומבורכת לכם, לכל צוותי החינוך ולכל בני משפחתכם. ברכת ה' בכל מעשיכם!

בע"ה ניפגש באיגרת מנהיגי חינוך שבועית עם פתיחת שנה"ל תשפ"ג הבעל"ט.
בברכה והוקרה עד בלי די
שושנה נגר