

ניחוחות לשבת

כמעט שבת,

אחרי שבוע של עשייה..

בפרשיה הראשונה, פרשת טהרת פרה אדומה כותבת התורה (יט, יד): "זאת התורה

אֲדָם כִּי־יָמוּת בְּאֵהָל"

דרשו חז"ל (ברכות סג, ב): "אמר ריש לקיש, מניין שאין דברי תורה מתקיימין אלא במי

שממית עצמו עליה, שנאמר זאת התורה אדם כי ימות באהל". כדי להיות מחובר

לתורה ולזכרה צריך אדם למסור נפשו על לימודה. ואמנם תלמוד תורה אינה מהמצוות

שנאמר בהם יהרג ואל יעבור אך עדיין צריך לומר שמיוחדת היא מצווה זו המחייבת

להתמסר לה בכל כוחות נפשו.

התורה רמזה לנו עיקרון זה בעניין הטהרה. כשם שהטובל במקווה חייב להיות מכוסה

כולו בלי שום שיור מחוץ למים כך העוסק בתורה צריך להיות עטוף כולו בתורה. כמו כן

ניתן ללמוד מדין טומאת אוהל שהטהרה לה ניתן לזכות על ידי התורה מצריכה לשהות

באופן קבוע באהלי תורה - בבתי המדרשות ובתי הכנסת. וכך כתב הרמב"ם ה' תלמוד

תורה פ"ג הי"ב: "אין דברי תורה מתקיימין במי שמרפה עצמו עליהן, ולא באלו שלומדין

מתוך עידון ומתוך אכילה ושתייה, אלא במי שממית עצמו עליהן ומצער גופו תמיד ולא

יתן שינה לעיניו ולעפעפיו תנומה, אמרו חכמים דרך רמז "זאת התורה אדם כי ימות

באהל" אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו באהלי החכמים". ובלשון השפת

אמת (תרלד): "וכפי הביטול להתורה כן מתקיימת בו כיון שהוא עיקר וחשוב אצלו".

מעתה מובנת תשובת החכמים לאלכסנדר מוקדון (תמיד, לב, א): "אמר להן: מה יעשה

אדם ויחיה? אמרו ליה: ימית עצמו. מה יעשה אדם וימות? יחיה את עצמו". הדרך

לזכות בחיים אמיתיים של תורה היא בנכונות לוותר על כל מנעמי עולם הזה לצורך

התמסרות מוחלטת לעמל התורה.

מספרים על רבי מאיר שפירא זצ"ל שהסתובב לאסוף כספים לצורך הקמת פנימיה

מכובדת לתלמידים שישהו בה בעת לימודם, דבר שעד אז לא היה מקובל. הוא נשאל

על ידי אחד הנדיבים והלא כתוב שהתורה מתקיימת במי שממית עצמו עליה ולמה

להשקיע בדאגה הגשמית לתלמידים? וענה שכך יוכלו להמנע מ"להמית עצמם" בלחפש

אוכל ומארחים ולהתמסר בכל כוחם ללימוד בלבד. לומדי התורה מחוייבים בנכונות

"ל"פת במלח תאכל" אך אם יש להם תנאים טובים ללימוד, לימודם יהיה יעיל יותר

ויתפתחו ויתעלו מתוך הרווחה ונחת.

גם בחופש הגדול אי אפשר להתנתק מהלימוד וחייבים לקבוע זמנים להמשיך וללמוד

במהלך פגרת הקיץ, אך ניתן לנפוש ולאגור כוחות שיאפשרו לחזור ללימודים רעננים

ונינוחים. כשמטרת ההרפיה להעצים את יכולת הלמידה בהמשך, גם היא הופכת

לחיזוק ללימוד ומתקדשת. שנזכה לחופש מבריא ומחזק מעצים וקדוש.

שמחים בבואכם לכנס העשור של מנהיגי חינוך בסימן "סורגים תמונת עתיד" כנס שהוא

הזדמנות לעצירה, התרעננות ורוח גדולה.

חודש טוב, שבת שלום ומבורך

שושנה נגר