

בסימנא טבא, להתחיל מבראשית....

ימי החגים חלפו עברו, ימי התרוממות, התעלות וקדושה..... חוזרים לשגרת ימי החול. כולנו לוקחים את מלוא הכוחות ששאבנו מחודש האיתנים להמשך עשייה איתנה בע"ה בתפילה לשגרה של בריאות טובה לצוותי החינוך, לתלמידנו ולאחריות לשגרת למידה רצופה אשר תבטיח התקדמות ולמידה בכל ההיבטים.

האדמו"ר השישי מחב"ד, הרב יוסף יצחק שניאורסון אמר כי השבת המכונה "שבת בראשית" משפיעה על כל השנה כולה. כל ימי השנה, ימי החול השבתות והחגים.. כולם מקבלים אור וחיות משבת בראשית. פרשת בראשית עוסקת בסודות גדולים של בריאת העולם. הרב קוק זצ"ל באגרות הראי"ה א' צ"א מסביר כי:

"התורה ודאי סתמה במעשה בראשית, ודברה ברמיזות ומשלים – שהרי הכל יודעים שמעשה בראשית הם מכלל סתרי תורה, ואם היו כל הדברים רק פשוטים – איזה סתר יש כאן? והעיקר היא הידיעה העולה מכל העניין לדעת ה' וחיי המוסר האמיתי."

ננסה להאיר הפעם מתוך הפרשה את מהותה של השבת והשביתה כסוד קיום העולם.

"ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוקים לעשות" (ב', ג')

המפרשים התקשו בביאור המילה "לעשות", שכן אם "ויכולו" – כלומר: נסתיימה הבריאה, אם כן מה מקום יש עוד לעשייה?

רש"י מבאר, שהמילה "לעשות" – משמעותה: שעשה ה' ביום השישי מלאכה כפולה, גם את מלאכת היום השישי וגם את מלאכת השבת.

בספר דברי מרדכי מביא בשם הרב מרדכי אליהו זצ"ל :

"מו"ר אבי ע"ה האריך לבאר ש"לעשות" היא הוראה לעם ישראל, שעליהם מוטל החיוב לעשות ולקיים את העולם. ה' אמנם ברא את העולם בשישה ימים, ואז הושלמה מלאכת הבריאה, אבל קיום העולם תלוי בעם ישראל. הקב"ה ברא את עולמו ואמר לנו: "אשר ברא אלוקים – לעשות", הכנתי לכם הכל, בראתי לכם את העולם. עכשו תפקידכם הוא "לעשות" לעשות את העולם, לשמור את השבת כהלכתה, לפתח את יצירתו של הקב"ה. ובכך אנו מראים אמונה בה' שברא את עולמו ויצר את האדם.

המדרש מתאר את חשיבותה של השבת כהשלמה לששת ימי המעשה, וכך נאמר: "ויכל אלוהים ביום השביעי – "מה היה העולם חסר – מנוחה, באת שבת באת מנוחה, כלתה ונגמרה המלאכה" (בראשית רבה י ט) לכאורה כיצד ניתן לומר שהמלאכה נסתיימה ביום השביעי, ביום זה מתואר "שבת וינפש"? מסביר המדרש כי מהותה של השבת היא בעצמה סיום מלאכת הבריאה. כמשל, השבת נמשלת לנשמה וששת ימי המעשה לגוף. כשם שלגוף ללא נשמה אין חיות, כך לששת ימי המעשה אין חיות ללא השבת! למעשה, מלאכת הבריאה לא הסתיימה לעולם. הקב"ה ברא את העולם ונתן לו חיות לנבראים על מנת שימשיכו לפעול בעולם, ויפעלו עם א-ל. השבת שבה אדם שובת ממלאכתו נועדה לחבר את הגשמי לרוחני, את הגוף לנשמה ואת הנברא לבורא. על האדם להבין כי מכוח השבת הוא פועל בששת ימי המעשה, מכוח הבורא הוא מקבל את חיותו בעולם ומתוך הבנה זו הוא אמור לפעול טוב בעולם כפי שמצופה ממנו. הרמב"ן מבאר את מעלת השבת, שכל המכבד ושומר את השבת זוכה שכל המלאכות שהוא עושה בששת ימי החול יעלו בידיו בקלות ותשרה בהן הברכה. וכך הוא אף להיפך, מי שאינו שומר על קדושתה של השבת הרי מפסיד את הברכה ואת הפרנסה שבעבודתו.

השנה, שנת השמיטה, שבת הארץ, אנו מבקשים לחזק את שבת הארץ ושבת בראשית, חומרים, סרטונים, יחידות הוראה... לשנת השמיטה עומדים לרשותכם

אנו שמחים לשתף בתוכנית חדשה לחיזוק שבת בראשית – שבת המלכה שלי, בכל שבוע של שבת מברכים נזכה להעמיק בקדושת השבת לאור אחת מדמויות החמ"ד, לימוד, העמקה, חוויה, הלכה, ניגון ועוד... אנו מצפים מכל בתיה"ס לקחת חלק בתוכנית ובכך לחבר ולהשלים בין קדושת שנת השמיטה וקדושת יום השביעי. ובע"ה נתברך כולנו מהשבת שהיא מקור הברכה ונזכה להנחילה לתלמידנו בידיעה, במחשבה ובמעשה.

השבת, שבת מברכין חודש חשוון, נזכה להעמיק בקדושת השבת לאור דמותו של הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל זצ"ל – לימוד, העמקה, חוויה, הלכה, ניגון.. ועוד. שימו לב, מצורף קובץ המקשר לחומרים רבים ובהם: דף לימוד חברותא, הלכה לשבת ע"פ הדמות, לימוד פיוט מבית "תפילה באהבה". מאגר מערכי שיעור והפעלות על השבת, הצעות לצ'ופרים... **אנו מבקשים שכל ילדי החמ"ד יהיו שותפים לתוכנית, ניתן ומומלץ להפנות התלמידים לעשות המשימות ביום חמישי כמשימות בית וביום שישי לסכם בכיתה.**

מכוח שבת בראשית, מכוח שבת המלכה ומכוח שבת הארץ נתברך כולנו לשנה של שגרה, עמל, למידה, התחדשות ויצירה מתוך בריאות טובה.
שבת מברכין שלום לכם ולכל בני ביתכם.

אמש הגיעה הידיעה הקשה על תאונת הדרכים בצפון הארץ. נבקש לשלוח תנחומים למשפחות ההרוגים ולאחל החלמה מהירה ובריאות הנפש והגוף לכל הפצועים. מחזקים את המשפחות ברגעים קשים אלו. נתפלל יחד, נלמד תורה ונתחזק בעשיית טוב. מבקשת לקרוא לכל אנשי החינוך לעורר את עצמינו ואת משפחות התלמידים לנהיגה בטוחה. ללא הסחות, ללא 'עגולי פינות'. נתחזק בציווי 'ונשמרתם מאד לנפשותיכם'.
שושנה נגר