

תורת חיים חמדתנו



יותר מכל דבר אהב הרב אברהם יצחק הכהן קוק ללמד תורה. עוד בהיותו ילד קטן בלטביה הרחוקה, הקפיד ללמד תורה בכל יום מבלי לותר אפלו על יום אחד. בכל בקר לאחר התפלה, למד עם אביו על אברהם יצחק ויעקב, שרה, רבקה, רחל ולאה; וכשגדל למד תורה מפי רבותיו ביישיבה.

כשעלה לארץ ישראל והתמנה להיות הרב הראשי הראשון, השכים בכל יום עם הניץ החמה ללמד וללמד את תלמידיו גמרא.

לאחר שסימו ללמד את השעור היומי, הגיעו אל חדרו אנשים רבים שבקשו לשמע את עצתו ולקבל את עזרתו. פעם פנתה אליו משלחת מארץ רחוקה, ובפעם אחרת – הגיעו גברת נכבדת או אדון שבפיהם שאלה דחופה.

הרב אברהם יצחק הכהן קוק היה מקשיב ברב קשב לכל השואלים ומסביר פנים לכל המבקשים עצה, מעין בגמרא, בכתבי הרמב"ם ובשלחן ערוך, ומוצא פתרון לכל בעיה, נותן עצה והדרכה לכל איש ואשה ופוסק הלכה.

כשהלילה ירד והשעה התאחרה, התרוקנו הרחובות מאנשים, כבו האורות בבתים ושקט השתרר על הכל... כמעט: כי בחדרו של הרב המשיך האור לדלק ולהאיר את דף הגמרא, כי יותר מכל דבר אחר אהב הרב קוק ללמד תורה.



לא הרחק משם, בקצה העיר, דלק האור גם בחדרו של הרב יעקב מאיר. גם האור הזה דלק והאיר את דף הגמרא, כי יותר מכל דבר אחר אהב הרב יעקב מאיר ללמד תורה.

עוד כשהיה הרב מאיר ילד קטן, למד תורה בכל יום ויום, ולא ותר אפלו על יום אחד. מיד לאחר התפלה ישב ללמד דף גמרא.

הרב מאיר נסע לתוניסיה, בוכרה ואלג'יר, לבנות שם תלמודי תורה ובתי מדרש ללמוד התורה.

כשחזר לארץ ישראל והתמנה להיות הראשון לציון, הגיעו רבים לביתו לשאל את עצתו ולקבל את עזרתו. הרב מאיר הקשיב לכל השואלים והסביר פנים לכל המבקשים עצה, עין בגמרא, בכתבי הרמב"ם ובשלחן ערוך, ופסק הלכה וגם נתן עצה לכל איש ואשה.

כשהלילה ירד והשעה התאחרה, התרוקנו הרחובות מאנשים, וכבו האורות בבתים, הוסיף האור בחדרו של הרב מאיר לדלק ולהאיר את דף הגמרא, כי יותר מכל אהב הרב ללמד תורה וללמד את תלמידיו.

כך בכל יום, מהנץ החמה ועד שקיעתה, למדו הרב מאיר והרב קוק תורה. כשנפגשו הרב מאיר והרב קוק ללמד יחד תורה, לדון בסוגיות ולפתר קשיות, הייתה שמחתם כפולה ומכפלה, כי יותר מכל דבר אחר אהבו שניהם ללמד תורה.