



לב לדעת

פמ"ע עלון מס' 2

יום ראשון, א' סיון תש"פ, 24 במאי 2020



תבואה משוגעת

לקראת חג השבועות | אתר ייחודי | אלי אטיה

הגיון פדגוגי בעקבות בניית והפעלת האתר בדרך הראויה!

התקופה הזו זימנה לה חידושים בצורות הלמידה. הלמידה מרחוק הזמינה התנסויות חדשות ופיתוח אופקים נוספים. **האתר 'תבואה משוגעת' מבית לב לדעת** מזמין את הלומדים למסע חדש ואותנו אנשי החינוך למבט אחר על הלמידה.

האתר משתלב עם הימים האלה, ימי ספירת העומר וקורונה ומאפשר התבוננות חדשה בהם דרך הסיפור של ר' נחמן 'מעשה בתבואה' (או במילים אחרות- תבואה משוגעת). **באתר** אפשר למצוא תערוכה תוכנית על הסיפור 'תבואה משוגעת' העמקות והרחבות רבות סביב הסיפור. השיטוט בתערוכה מאפשר למידה עצמאית, של התלמידים תוך גילוי ויצירה. ההתבוננות החדשה המאפשרת דרך האתר מדגישה את עצמאיות הלמידה, חשיבות ההתבוננות בעולם ובנו, את קסם הלימוד ואת העושר שמאפשרת למידה רב תחומית. לצד כל אלה, שילוב התוכן והצורה גם הוא לובש פנים חדשות - **מומלץ**.



שטח פמ"עי | "המרגל שלנו בדמשק" | אולפנת בר אילן, נתניה

"אלי כהן - המרגל שלנו בדמשק" הינה תכנית **גלוקית** רב תחומית הנלמדת בשכבת ט' במסגרת **שנת הערבות החדית**, בתחומי הדעת ערבית, מחשבת, היסטוריה והבעה. תלמידות האולפנת **בשיתוף** תלמידי בית ספר יבנה בניו ג'רזי -"בתי ספר התאומים" למדו אודות פועלו של אלי כהן וכתבו עבודות חקר. המציאות המשתנה בשל מגיפת הקורונה הכתיבה נחישות בתהליך והפעילה את עקרונות **התמורתיות והשיתופיות**. יחידת לימוד על פועלו האמיץ של אלי כהן חוברת והופצה בבתי הספר היסודיים בנתניה ובניו ג'רזי. ברשתות החברתיות עלתה קריאה לציין את יום הזיכרון לזכרו שחל בט"ז באייר, בהדלקת נר וקריאת פרק תהילים. שיתוף הפעולה חוצה היבשות ריגש מאוד את נדיה, אלמנתו של אלי כהן. והתלמידים? חוו למידה חווייתית ומשמעותית שתהדהד בהם לאורך זמן.

ויקי חן - מנהלת, מירב סרור, נועם פרויטוונגר, שרית פלג - צוות מורים מובילים, שותפים - צוות מקצועי רב תחומי. מוריה לוי - מורה בניו גרסי, עמיחי בנט - מנחה "בתי ספר התאומים", שרי וייס - מנחה ארצית "לב לדעת- פמ"ע".



האם פגשתם פעם מישהו שהפנים שלו היו מאירות? איך נראות פנים מאירות?

שבועות השנה גם הוא עומד להראות קצת אחרת- ליל הלימוד הגדול יעבור גם הוא באופן מצומצם בקבוצות קטנות ומשפחות. זו ההזדמנות שלנו, לאפשר מבט ושיח פנימיים ורגישים ולשתף את כל בני המשפחה ואת כל הגילאים בלימוד משותף. איך יוצרים לימוד שנוגע לכולם? מה מאפשר לימוד רב גילאי? מוזמנים לגלות וללמוד יחד דרך דפי לימוד משותפים של לב לדעת-

[דף לכל המשפחה על מה הלימוד שלי, דף לימוד לכיתות ד-ט על הארת הפנים שבלימוד.](#)

