



פרשת קדושים

"ואהבת לרעך כמוך" (ויקרא יט, יח)

אמר ר' עקיבא "ואהבת לרעך כמוך – זה כלל גדול בתורה". נשאלת השאלה, מדוע מצא רבי עקיבא במצוות אהבת ישראל, כלל גדול דווקא בתורה, הרי מצוה זו חברתית היא, ואם כך, מן הראוי היה להגדירה "כלל גדול בחברה"?

יש המסבירים, על-פי דברי חז"ל ביבמות (ס"ב ע"ב), שעשרים וארבעה אלף מתלמידי רבי עקיבא אשר מתו מפסח ועד עצרת, על כי לא נהגו כבוד זה בזה. הגמרא לא מפרטת באיזה כבוד מדובר, במדרש (קהלת רבה י"א, ו') מוסבר שרבי עקיבא אמר לתלמידיו אשר נותרו חיים:

"הראשונים מתו מפני שהיתה עיניהם צרה בתורה זה לזה, אתם לא תהיו כן. מיד עמדו ומלאו ארץ ישראל בתורה". כלומר, תלמידי רבי עקיבא, שמתו מפסח ועד עצרת למדו את תורת רבם רבי עקיבא, אך כל אחד מהם הסתיר מחברו את החידוש שלימדו רבו בשיעור, שכן לא הסכימו למסור זה לזה את התורה, שהשיגו מרבם. לפיכך הזהיר רבי עקיבא, את תלמידיו שנותרו חיים, שלא יעשו כן, כי "ואהבת לרעך כמוך" הוא כלל גדול לא רק בחברה אלא בתורה עצמה. כאשר "קנאת סופרים תרבה חכמה", הרי תוצאתה חיובית, אך כשקנאת סופרים ממעיטה חכמה ותורה – יש בה מן השלילה. כלל זה, שלימדנו רבי עקיבא ראוי שיילמד לכל תלמיד!

אנו, בצוות החינוך הלשוני מנסים להכיל עקרון זה במהלך השגרה השוטפת ע"י שיתוף בעשייה ולמידה הדדית בפורום הרכזות ובפורמים שונים. בהיבט הפדגוגי קידום העיקרון הפדגוגי של למידה שיתופית אינו תולדה של "מיומנויות המאה 21" אלא הוא מעוגן בתפיסה יהודית עמוקה.

ולענייני דיומא:

1. **השתלמות למדריכות שפה בבית יציב** – ההרשמה להשתלמות בבית יציב בנושא תוכנית הליבה בספרות ובמקורות היהודיים בעיצומה (יג' –טו' באייר תשע"א, 19/5/2011-17/5/2011). ההשתלמות מיועדת למדריכות שפה של החמ"ד ברחבי הארץ. תתאפשר השתתפות רכזות על בסיס מקום פנוי. יש לפנות למנחה המחוזית לפרטים
2. **קול קורא ליצירת חדשנות דיגיטלית** – במסגרת התכנית הלאומית "התאמת מערכת החינוך למאה ה-21", מוזמנים המורים להציע יחידות הוראה מתוקשבות לכיתות א'-ו' בדגש על הקניית מיומנויות המאה ה-21. חשוב מאוד שגם מורי החמ"ד יקחו חלק בפרסום יחידות הוראה בהן תבוא לידי ביטוי השקפת העולם החינוכית והערכית שלנו. לפרטים נוספים יש ללחוץ [כאן](#).
3. **הערכות לשנת תשע"ב** – לפני החג, פורסם מארז לתכנון, ניהול והיערכות לשנה"ל תשע"ב. במארז יש התייחסות לחינוך הלשוני בהיבט הקצאת השעות לעברית בחמ"ד, תוכנית היעדים לשנת תשע"ב, השתלמויות בשפה, הדרכה, קידום ההבנה וההבעה בלימודי הקודש ועוד. לעיון בגרסה המעודכנת יש ללחוץ [כאן](#).

אשמח לשמוע תגובות ורעיונות,

שבת שלום, שלכן,

יעל נדלר

מפקחת ארצית לחינוך לשוני בחמ"ד

vaelnadler@bezeqint.net