

# גשר לקשר-הודעה מס' 8

בס"ד



## פרשת וישלח

בתאריך יט' כסלו, נפטר הרב משה צבי נריה זצ"ל. השבוע בחרתי להביא מספרו: נר למאור.

**וַיִּתֵּר יַעֲקֹב לְבָדּוֹ** [לב כד]

שכח פכים קטנים וחזר עליהם [רש"י, עפ"י חולין צא א]. רק מתוך תשומת לב לפכים קטנים, לזוטי-דברים ופרטי מעשים, רק מתוך צירוף מחשבה למעשה אפשר להגיע לידי השלטת הקב"ה. הרבה רעיונות גדולים באו

לעולם ולא הצליחו, מפני שלא הורו את הדרך המעשית המפורטת, את חובת המעשים...רק האבות ידעו לקיים את התורה עד שלא ניתנה, להגיע לשלמות בשילוב מופלא בין רעיונותיהם ומעשיהם.

כמי שמלמדים שיעורי עברית, עברנו בשנים האחרונות תהליך שינוי, בו יש דגש על "הוראה מפורשת מכוונת ומובנת" (עמ' 14 בתוכנית הלימודים). בעבר שיעורי עברית התאפיינו בדגש על התוכן (הסתיו, חנוכה וכו'). כיום אנו מודעים לכך שחשוב ללמד את המיומנויות והאסטרטגיות באופן גלוי (איך לקרוא ולהבין, איך לכתוב....) בבחינת "פכים קטנים" המצביעים על הדרך המעשית.

## ולענייני דיומא:

- 1. מצעד הספרים - בשביל העברית - תשע"א -** למידע על מצעד הספרים יש ללחוץ [כאן](#). לנוחיותכם אני מצרפת את טופס ההרשמה. חשוב לזכור שמצעד הספרים הוא מסגרת פתוחה. כל בית ספר רשאי לבחור את רשימת ספרי הקריאה מתוך הרשימה או מחוצה לה.
- 2. לקראת חנוכה -** אני מצרפת מסמך מאתר האינטרנט של "מורשה" בנושא הפיוט "מעוז צור". כמובן שיש לבחור בצורה מושכלת אלו היבטים ללמד בהתאמה לגיל התלמידים. להזכירכם, בשנה שעברה פורסמה הצעה ליחידת הוראה בנושא דיני חנוכה עם דגש על קריאה בקיצור שולחן ערוך.
- 3. תפילה לרפואה -** בתי ספר רבים נוהגים לומר תהילים ולהתפלל לרפואת בני משפחה וחברים. מבקשת להוסיף תפילה לרפואת זהבה בת ג'ולייט. זהבה ממשיכה להוביל את האגף לחינוך יסודי במסירות ובמקצועיות תוך כדי התמודדות עם מחלתה. נצטרף גם אנו לתפילות לרפואה שלמה והחלמה מהירה.

אשמח לשמוע תגובות ורעיונות,

שבת שלום,

שלכן,

יעל נדלר

מנחה ארצית לחינוך לשוני בחמ"ד [yaelnadler@bezeqint.net](mailto:yaelnadler@bezeqint.net)