

# גשר לקשר

## פרשת בא

"בנערינו ובזקנינו נלך, בבנינו ובבנותנו בצאננו ובבקרנו נלך כי חג ה' לנו. ויאמר אליהם יהי כן ה' עמכם כאשר אשלח אתכם ואת טפכם ראו כי רעה נגד פניכם, לא כן לכו נא הגברים ועבדו את ה' (שמות, י', ט')."

מהו הויכוח הכל-כך עקרוני בין משה לפרעה ?

משה רבינו ביקש מפרעה לצאת ולזבוח לה', ובבקשתו הדגיש כי ברצונו שיצאו ממצרים לעבוד את ה' "בנערינו ובזקנינו נלך", ואילו פרעה סירב בטענה שרק המבוגרים ילכו לעבוד את ה' ולא הילדים. משה מלמדנו כי בחינוך ילדינו יש להתחיל עוד בהיותם קטנים. "כי אם אין טלאים אין תיישים". יש לכוון את הילדים עוד בהיותם קטנים בחינוך רציני וראוי להם. ולא כאותם הסבורים שכאשר יגדלו הילדים נוכל להסביר להם ולחנכם.

באווירת חודש שבט, ניתן לדמות את גידול הילדים כגידול עצים. רבי יהודה אלחריזי היה אומר :

**"מלמד בניו חכמה בנערותם, ימצא טובתם בבחרותם"**

- כעץ השדה :

**אם בראשית השנה תרבה עבודתו, באחריתה – ירבה לך תבואתו."**

מעובד מתוך: הרב משה הולשטיין/פרשת בא

### ולענייני דיומא:

1. גביע נודד תשע"ב - בראש חודש אדר, יחל בעז"ה מסע חדש של "הגביע הנודד" בכל מחוז. בתי ספר המעוניינים להגיש את מועמדותם, מוזמנים לפנות למנחה המחוזית לחינוך לשוני. השנה הוספנו קריטריון של "תיעוד" לקריטריונים הקיימים.
2. יום עיון למדריכות - בטוי' בשבט, 8 בפברואר, יתקיים אי"ה יום עיון ארצי למדריכות שפה בנושא "ידע לשוני", בהיכל התרבות בראשון לציון. רכזות המעוניינות להצטרף, מוזמנות לפנות למנחה המחוזית. רצ"ב התוכנית והפרטים המלאים.
3. "תפילת הנוטע של הרב עוזיאל" - לקראת טוי' בשבט, מומלץ ללמד את מגילת הנוטע אותה חיבר הרב עוזיאל. התפילה אומצה מאוחר יותר ע"י הקרן הקיימת לישראל. לתוכן התפילה יש ללחוץ [כאן](#).

שבת שלום,

שלכן,

יעל נדלר

מפקחת על החינוך הלשוני בחמ"ד

[yaelnadler@bezeqint.net](mailto:yaelnadler@bezeqint.net)

