

גשר לקשר

פרשות ניצבים-וילך

בפרוס השנה החדשה ברכותיי לשנת לימודים פורייה ומוצלחת שנה שבה נצליח להגשים את הרעיונות והחלומות בהיבט המקצועי והאישי.

בשנה זאת, הגשר לקשר עמכם, יבוא לידי ביטוי באופן שונה מהרגיל. החלק הראשון יעסוק ב"שפה בפרשה" והחלק השני יכלול עדכונים, קישור למאמרים מקצועיים או שיתוף בנעשה בבתי הספר. מידי שבוע יוצג ביטוי, ניב או פתגם המופיע בפרשה אשר הפך לחלק משגרת הלשון בשפה העברית.

על חשיבותה של השפה אומר הרב קוק: **השפה, מתוך שֶׁהיא נובעת מרוח האמה, פועלת היא להטביע יפה את חותם האמה על-ידי התגברותה ושלטונה בחיים ובספרות.** (אורות ישראל ז, יא)
יהי רצון שזוכה להעשיר את תלמידינו בשפה העברית המשפיעה קדושה בחיי היום יום. נלמד להשתמש בעושר הלשוני שלה ותכניה המגוונים ככלי ביטוי בקודש ובחול.

פרשת ניצבים נקראת תמיד לפני ראש השנה. "אתם ניצבים היום כולכם" - מדי שנה אנו ניצבים כולנו בפני הקב"ה ליום הדין. ביום זה עלינו לקבל על עצמנו להקפיד בקיום המצוות **"כי לא בשמים היא"**

"כי המצנה הזאת, אשר אנכי מצנך היום לא-נפלאות הוא ממך ולא רחקה הוא. לא בשמים הוא לאמר, מי יעלה לנו השמים ויקחה לנו וישמענו אתה ונעשנה. ולא מעבר לים הוא לאמר, מי יעבר לנו אל-עבר הים ויקחה לנו, וישמענו אתה ונעשנה כי-קרוב אליך הדבר מאד, בפניך ובלבבך, לעשותו" (דברים, ל, יא-יד)

הביטוי בהקשר לפרשה

לא בשמים היא - הוא ביטוי המבטא את התפיסה כי התורה, על אף שניתנה משמים, היא אינה מעבר להשגת בני-אנוש, "כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיו ובלבבך לעשותו".

הביטוי בשפה העברית

לא בשמים היא - הביטוי משמש כיום כמטבע לשון מליצי במשמעות רחבה יותר: **"זה לא בשמים"**; כלומר אין הדבר נבצר מיכולת האדם, אם משתדלים מאוד להשיגו (**ניבונכו** – נועם אופיר).

ולענייני דיומא:

- מיצ"ב תשע"ד** - כפי שפורסם במהלך החופש הוחלט לבטל את המיצ"ב החיצוני בשנה זו (בלבד). במקביל פועלת ועדה לבחינת הנושא לעומק. אנו ממשיכים כרגיל בעבודתנו השוטפת בדגש על גיוון כלי הערכה בתחום השפה. המיצ"בים הפנימיים יתקיימו כמתוכנן וימשיכו להוות כל משמעותי להערכה מעצבת.
- תוכנית הוראה בכיתות א-ב** - לאחר שבארבע השנים האחרונות עבדנו באינטנסיביות על קידום תהליכי הוראה בכיתות ג-ו, נתמקד בשנה זו בכיתות א-ב. בקרוב תפורסם תוכנית ההוראה שתוטמע בעזרת המדריכות לעברית ובאמצעות ההשתלמויות בפסי"גות.

• גשר לקשר הבא יפורסם בעז"ה לאחר החגים.

שבת שלום, ובהזדמנות זו אאחל שנה טובה כתיבה וחתימה טובה,

"תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה..."

שלכן,

יעל נדלר

מפקחת על החינוך הלשוני בחמ"ד

