



אנשי החינוך,

"אם לארץ נשמה – הרי ירושלים היא נשמתה של ארץ ישראל." (דוד בן גוריון)

השנה אנו מציינים 50 שנה לאיחוד ירושלים, העיר שחברה לה יחדיו במלחמת ששת הימים.

ירושלים, בירת ישראל, מושא געגועיו של העם היהודי לאורך אלפיים שנות גלות, היא גם הביטוי המובהק ביותר להתחדשות ולתקומת עם ישראל במדינת ישראל.

ירושלים בירת ישראל מיום הקמת המדינה היא סמל לריבונות העם בארצו, בה נמצאים מוסדות השלטון – הכנסת, משרדי הממשלה, המקומות הקדושים ואתרי הזיכרון הר הרצל ו"יד ושם".

ירושלים היא עיר מקודשת לשלוש הדתות המונותאיסטיות – יהדות, נצרות ואסלאם ובה חיים בני עמים, דתות ותרבויות שונות. 50 שנה חלפו מאז אוחדה העיר ומרקם החיים בה מחייב התמודדות עם סוגיות העולות במפגש היומיומי בין אוכלוסיות רבגוניות ורב תרבותיות.

**משרד החינוך מציע ערכה שנועדה לסייע לקיום טקס חינוכי מובנה, ביום ירושלים, בביה"ס.**

בנוסף, כוללת הערכה מגוון הצעות לפעילות לכלל מערכת החינוך: הצעות לטקסים, חידונים, הכרות עם דמויות משמעותיות, סיורים באתרים בירושלים, שירים, סרטונים ועוד.

מגוון הפעילויות לכלל התלמידים להעלות למודעות את חשיבותה של ירושלים, לטפח את הקשר הרגשי והזיקה של בני הנוער לירושלים, ולהעלות למודעות את חשיבותה של ירושלים דרך הכרות עם אירועי מפתח בתולדות העיר וביקור באתריה השונים.

תודה לטליה נאמן מנהלת אגף תכנים, תכניות, הכשרה והשתלמויות במינהל חברה ונוער ולצוות האגף על הכנת הערכה, ולמירי נבון סגנית מנהל המינהל הפדגוגי על ריכוז שנת ירושלים מטעם משרד החינוך.

אנו מקווים שערכה זו תסייע בידיכם להעשיר את הפעילות החינוכית בנושא ירושלים ולהעמיק את הידע ואת הקשר האישי של התלמידים לעיר בירתנו.

דני רוזנר

מנהל מינהל חברה ונוער

אריאל לוי

מנהל המינהל הפדגוגי