



אהרון הרא"ה בנים - היום!

משולחנו של מנהל בית החינוך

משפחה יקרה, שלום וברכה!
בסייעתא דשמיא, אנו גאים להציג בפניכם את הגיליון הראשון של עיתון בית החינוך - "אהרון הרא"ה בנים - היום!", לשנה"ל התשע"ח.
העיתון החודשי מסכם את אירועי החודש, תוך הבאת דיווחים אותנטיים מהשטח ע"י צוות תלמידי סיירת האינטליגנציה הלשונית מכיתות ד' ו' בהובלת המורה אלינור אוחנה, רכזת השפה ומחנכת כיתת שמעון.
תודה גדולה למורה אלינור אוחנה על ההובלה, ההתמדה וקפיצת הקומה בשנתו השנייה של העיתון.
תודה מיוחדת למורה טובה מנדל, על העיצוב המרשים והאסתטי.

השנה עלינו קומה ומידי חודש יוצגו הדיווחים באמצעות סוגת כתיבה שונה.

חודשים אלול ותשרי יוצגו באמצעות שירים מקוריים, פרי כתיבתם של התלמידים המוכשרים.
בנוסף, חידשנו עם שתי פינות חדשות - "סיפור בהמשכים" ו"בדיחות ברוח החודש".

חודשים אלול ותשרי היו מלאים ומבורכים בעשייה פדגוגית-חינוכית ענפה. הצלחנו לבטא באופן מגוון ואיכותי את ריבוי האינטליגנציות ולהוביל ללמידה חווייתית ורב-גונית, לאור חזון בית החינוך.

אנו מאחלים לכם קריאה מהנה, מלאת חוויות ובעיקר... זמן איכות משותף של כל תלמיד עם משפחתו.

בברכת משפחה שבוחרת בך!

רונן וייס,

מנהל חמ"ד אהרון הרא"ה בנים

צוות המערכת:

המורה אלינור אוחנה, מחנכת כיתת ראובן 2 ורכזת השפה.
צוות תלמידי סיירת האינטליגנציה הלשונית מכיתות ד' ו': דביר כהן, שקד אזוגי, עידו בנימין, אלישיב דהן, נועם חורי, יגל יוספי, איתי ברחד, אליאב יאיר הרמן, איתם יהודה זלצמן, שילה סעדון, יוסף נועם אמויאל, אלישע נתן לש.

אירועי החודש

- טקס קבלת תלמידי כיתות א' יום היערכות לקראת שנה"ל התשע"ח
- פתיחת שנה"ל התשע"ח מחנה עתי"ד בסימן 12
- השבטים - "יחד שבטי ישראל" חברותות לציון יום פטירת הרב גץ- דמות החמ"ד השנתית
- שיחות התעוררות של המלמדים לקראת ראש השנה
- סיורי סליחות: כיתות א'-ג' בעכו
- כיתות ד-ו בצפת
- שיר על יום הכיפורים "שבת שבתון"
- חידון בנושא הלכות סוכות
- תערוכת דגמי סוכות בסימן 70 לישראל
- סוכה מארכת
- פינת סיפור בהמשכים.
- פינת בדיחות ברוח החודש.





אירועי החודש



יום היערכות לקראת שנה"ל התשע"ח
יעקב אבירם, מורה לחינוך-גופני

צוות בית החינוך,
חמי"ד אהרן הרא"ה,
מתמיד בשיפור,
עולה ודואה.

את תחילת שנת הלימודים
ציין בצורה משוחררת,
לא במדים.

ואם עלה נעלה,
או עם מטעמים
במסעדת שלה.

הצוות החינוכי התחזק
במורים חדשים,
בדרכם הם נראים נחושים.

וסיימה את החלק ההשתלמותי החשוב,
ריקי כסיף שהבטיחה-
עוד תראו אותי שוב (ושוב).
בעזרת השם נעלה ונצליח!

סקס קבלת תלמידי כיתות א'

שילה סעדון ויוסף אמויאל, תלמידי כיתת שמעון בהובלת
המחנכת אלינור אוחנה

בהצגת כיתה א',
ראינו המון ילדים.
בהצגת כיתה א',
הופיעו מלא שחקנים עם תפאורה טובה.
שיר לא היה,
אבל עדיין זה היה ממש מדהים.
ילדים דיברו,
מילים אמרו
וכל זה בשביל הילדים.

בהצגת כיתה א',
למדנו בעל פה את התפקידים.
בהצגת כיתה א',
ניסינו לשיר כמה שירים.
ילדים אין סוף,
בביתם משקוף,
וכל זה משמח תיילדים.

בחזרות להצגה,
היו כמה משברים.
בחזרות להצגה,
חילקו לנו כמה תפקידים.
תוך דקה ושליש לא נותר שם איש-
למדו את הסקסט בבתיים.
ואם אותי תשאל,
יש לי די מוזל שקיבלתי כמה תפקידים!

ברכת הצלחה לתלמידי כיתות א' העולים,
מאיתנו תלמידי כיתות ו' הבוגרים.



פתיחת שנה

נועם חורי, תלמיד כיתת יהודה בהובלת המחנכת מירי בן-חמו

התחילה שנה חדשה, תלמידים נרגשים.
התחילה שנה של קודש קודשים.
והנה המורים כבר באים את לב
התלמידים לרכך,
העיקר שכל תלמיד ילמד ויחיך.
והנה שנה מתחילה,
כל התלמידים רצים לכיתות בצהלה,
שנה חדשה שנה של קדושה.
כולם בכיתות מכירים חברים חדשים,
והנה המורה נכנסת ורואה את כל
הפרצופים הנרגשים.
השיעור התחיל בכיף ובצהלה,
והנה הילדים עומדים ואומרים ברוכה
הבאה בשם השם
והנה שנה חדשה מתחילה...

חברותות לציון יום פטירת הרב גץ-

דמות החמי"ד השנתית

איתי ברחז, שקד אזוגי, יגל יוספי, תלמידי
כיתת זן בהובלת המחנכת חלי לוו

ככ"ג באלול נפטר הרב מאיר יהודה,
הלוא הוא דמות השנה, שעליו נלמד
באהבה.
נתן טליתו לבנו האהוב, שלושה ימים
לפני היום העצוב.
פזמון: הרב מאיר יהודה, דמות השנה,
למד הרבה תורה.
רב הכותל היה ומעל עשר שפות ידע.
ישיבה ניהל, שם למד תורה והתפלל.
פזמון: הרב מאיר יהודה, דמות השנה,
למד הרבה תורה.
ביום פטירתו, ישבנו קטנים וגדולים
ולמדנו לזכרו בשמחה ערכים.

מחנה עתי"ד

אלישע נתן ואיתם זלצמן, תלמידי כיתת ראובן
בהובלת המחנכת פורת פופר

בכל יום שישי בשעה השנייה,
התלמידים יוצאים מחוץ לכיתה,
שרים שירים, מקבלים גביעים ואל
תתלהבו- זה רק למצטיינים.

פזמון: כל שבטי ישראל כאן מתקבצים
ומודים על שבוע לאלוקים.

ראובן, שמעון, לוי ויהודה,
בכל בוקר אני אומר תודה.
יששכר, זבולון, דן, ונפתלי
עם המחנכות רבקה, טל, שירה וחלי!

פזמון: כל שבטי ישראל כאן מתקבצים
ומודים על שבוע לאלוקים.

דברי תורה כאן נשמעים,
ובנעימה שרים את ההמנונים.
כולם מאד נפעמים,
כי בבית החינוך כולם מאוחדים.

פזמון: כל שבטי ישראל כאן מתקבצים
ומודים על שבוע לאלוקים.

שיחות התעוררות של המלמדים

לקראת ראש השנה

איתם יהודה זלצמן, תלמיד כיתת ראובן
בהובלת המחנכת פורת פופר

לקראת יום הדין, אותנו הרב הכין.
הרב נכנס לכיתה ודיבר על ראש השנה.

פזמון: הרב דיבר על התשובה,
על הכוונה
ועל שאנחנו צריכים לחזור בתשובה.

הרב דיבר ודיבר ולא הפסיק
ולנו זה לא העיקר.
רצינו שימשיך,
אבל זה נגמר,
היה עצוב ומר.

פזמון: הרב דיבר על התשובה,
על הכוונה
ועל שאנחנו צריכים לחזור בתשובה.

אחרי השיחה דיברנו על ראש השנה,
דיברנו על הכוונה
ועל מתנת החיים, שתינתן לאלו שלא עושים חטאים.

פזמון: הרב דיבר על התשובה,
על הכוונה
ועל שאנחנו צריכים לחזור בתשובה.

סיורי סליחות

אלישע נתן ואיתם זלצמן, תלמידי כיתת
ראובן בהובלת המחנכת פורת פופר

לטיול סליחות יצאנו,
באוטובוס נסענו,
לאן? לאן? לאן?
לצפת כמובן!

בעשרת ימי תשובה,
כולם אומרים סליחה.
בין אדם לחברו,
זו מצווה חשובה.

קיבלנו דפים,
שרנו פיוטים,
וביקרנו בכמה קברי צדיקים.

בעשרת ימי תשובה,
כולם אומרים סליחה.
בין אדם לחברו,
זו מצווה חשובה.

היה מאוד כייף,
אף אחד לא התעייף
וחזרנו הביתה בשמחה.

שיר על יום הכיפורים

איתם ולצמן, תלמיד כיתת ראובן בהובלת המחנכת פורת פופר

עשרת ימי תשובה חלפו ובגדי האנשים התחלפן,
מעכשיו כולם צמים, כולם יוצאים בכגדים חגיגיים.

פזמון: יום הכיפורים הוא יום של קדושה וצריכים להיזהר לא לעשות עברה,
ביום הזה אנו מתנקים מהחטאים, ליום הזה קוראים "יום הכיפורים".

ביום כיפור כולם לבית הכנסת הולכים וכולם מתפללים בכוונה לאלוקים,
כי ביום הזה אנו מתנקים מהחטאים, ליום הזה קוראים "יום הכיפורים".

פזמון: יום הכיפורים הוא יום של קדושה וצריכים להיזהר לא לעשות עברה,
ביום הזה אנו מתנקים מהחטאים, ליום הזה קוראים "יום הכיפורים".

"שבת שבתון"

אלישע נתן, תלמיד כיתת ראובן בהובלת המחנכת פורת פופר

כולם צמים ולא אוכלים,
מענים את נפשותיהם על פי דברי
חכמים.

פזמון: אנו מגיעים לבית הכנסת הגדול
ושומעים את החזן מתפלל בקול.

בתפילת בעילה כולם מרוכזים,
יש כאלה שגם בוכים
ובסיום התפילה בשופר תוקעים.

אנו מתכוננים לקראת יום הכיפורים
ואליו נכנסים בארשת תחנונים.

פזמון: אנו מגיעים לבית הכנסת הגדול
ושומעים את החזן מתפלל בקול.

כולם בלבוש לבן בוכים
ומתפללים מעומק ליבם.

פזמון: אנו מגיעים לבית הכנסת הגדול
ושומעים את החזן מתפלל בקול.

חידון בנושא הלכות סוכות

אליאב הרמן, תלמיד כיתת שמעון בהובלת המחנכת אלינור אוחנה



כבר שבוע אנו מתכוננים,
לחידון הסוכות של חמ"ד אהרן הרא"ה בנים.
אנחנו לומדים, אנחנו לא קטנים,
כי לחידון יעלו רק עשרת המצטיינים.

פזמון:

חמ"ד אהרן הרא"ה בנים נותן מיצוי של האינטליגנציות לכל תלמיד,
למען יוכל להשתתף בכל פעילות תמיד.



בחמ"ד אהרן הרא"ה בנים כ"ף,
על כל פנים,
אני משתתף בכל החידונים.
כל תלמיד פה רק שש שנים,
אך גהנה המון מאתגרים מגוונים.

פזמון:

חמ"ד אהרן הרא"ה בנים נותן מיצוי של האינטליגנציות לכל תלמיד,
למען יוכל להשתתף בכל פעילות תמיד.



על השאלות הילדים עונים,
האולם הומה כשלושים יונים.
אך אף קבוצת ילדים לא מקנאים
בחמ"ד אהרן הרא"ה כולם שמחים יחד עם הזוכים.

פינת סיפור בהמשכים



איש הר הבית וניסוך המים-

אלישע נתן, תלמיד כיתת ראובן בהובלת המחנכת פורת פופר

פרק א': היכרות

שלום, שמי יוסי ואני בן 10. אתמול כלילה חלמתי חלום מוזר. בחלומי אני רואה לנגדי אנשים רבים, הולכים לעבר מבנה, אשר היה דומה בדיוק לתמונות של בית המקדש. "לולבים, לולבים, אתרוגים במחיר מיוחד", נשמעות הקריאות באוזניי. הבנתי, אני בתקופת בית המקדש בזמן העלייה לרגל בחג הסוכות. אני מתקדם עם כולם ולפתע רואה משהו חשוד. אדם שנראה חשוכ מדבר עם שני אנשים בשקט- נראה שהם מפחדים שמישהו ישמע אותם. אני מתקרב ומיד הם מפסיקים לדבר. התקרבותי עוד ושמעתי את אחד האנשים שצועק לי "זה לא מקום לילדים, זה ביתו של המכובד, "אפרים איש הר הבית", הסתלק מכאן מיד".

מהחלון שממול הביטו בי שתי עיניים שחורות אשר בחנו את המתרחש...

המשך יבוא...



דני והחתול - סיפור בהמשכים

מתן עמר, תלמיד כיתת ראובן בהובלת המחנכת פורת פופר



דני מתחיל ללמוד בכיתה א'. הוא טיפה חושש כי הוא לא יודע מה יהיה, אבל הוא חיב ללכת לבית הספר. בבוקר, קם דני ובדרך פגש חתול קטן מאוד. הוא שאל את החתול: "לאן אתה הולך?" השיב החתול: "אני אמור ללכת לבית הספר, אבל אני קצת חושש". אמר לו דני: "גם אני חושש, אבל חייבים ללכת לבית הספר!!! החתול ענה: "טוב, נלך לבית הספר". ירצה להיות חבר שלי", שאל החתול. "כן", השיב דני. הם הלכו לבית הספר ונהיו החברים הכי טובים בעולם. כשהם גדלו, הם החליטו להיות גיבורי על. הם הכינו חליפות על והתחילו להילחם בפשע. יום אחד הלכו ברחוב וראו גנבים באמצע שוד. בתגובה הם נכנסו לעצור את הגנבים, אבל המאבטח הקדים אותם. דני והחתול ראו שהגנבים גונבים פירות, לכן חשבו לעצמם בקול... "זה בנק לפירות". המאבטח שמע ואמר: "אכן כן ומותר לקחת בחינם את הפירות". נאנחו דני והחתול, כי ציפו שתהיה להם הרפתקה. הם אמרו: "לא משנה, יהיו עוד מלא הרפתקאות בהמשך". דני והחתול המשיכו לטייל ברחוב ולפתע ראו רימון ענק. שמשפריץ על כולם את הגרעינים שלו. הם רצו לשאול אותו למה הוא עשה את זה, אבל ברגע שהתקרבו הוא כמעט ריסק אותם. לפתע הם חשבו לעצמם "אם יש לנו כוחות על, בוא נשתמש בהם ונעוץ אל הרימון". הם עפו לכיוון הרימון ושאלו אותו: "למה אתה יורה גרעינים על כולם?". השיב הרימון: "נמאס לי שאומרים לי שיש לי רק 613 גרעינים, יש לי הרבה יותר!!!!". דני והחתול חשבו על תוכנית, הם אמרו לרימון: "בוא נבדוק אם באמת יש לך יותר מ- 613 גרעינים". הם חתכו אותו ובעצם הרגו אותו. אמנם הרימון צדק ובאמת היה לו יותר מ- 613 גרעינים, אבל לפחות הם הצילו את המצב. דני והחתול המשיכו בהרפתקאות שלהם והמשיכו בדרכם. לפתע פתאום, ראו מגלשת תפוחים מלאה דבש, שמחוברת לתפוח ענק. דני והחתול טיפה חששו שזאת מלכודת, אבל בכל זאת הם עלו על המגלשה והתגלשו עליה. פתאום נדבקו למגלשה (בגלל הדבש) והתפוח לקח אותם למאורת התפוחים וכלא אותם בכלא מדבש. החתול מיד הצליח להשתחרר, אבל דני נשאר בפנים. לפתע ראו כוורת דבורים נורקת לכיוון הכלוב. דני כירסם את הדבש במהירות וברח יחד עם החתול לבית הכנסת להתפלל, כדי שהוא ינצל מהדבורים. אולם, אז הוא נזכר שהוא לא יודע לקרוא, לכן הם החליטו להתחבא בתאים ונעלו את עצמם. הדבורים הריחו את הריח של הדבש, יצרו צורה של מנעול, התקרבו לתא של דני והחתול ובינתיים... הגבאי של בית הכנסת בא לנקות את בית הכנסת לקראת יום כיפור וראה את הדבורים. הוא אמר להן ללכת ואז הן קיללו אותו. הגבאי נתן להם כאפה והעיף אותן מהבית כנסת. דני והחתול יצאו והלכו לבתיהם כדי להתכונן ליום כיפור.

בערב החג, דני הלך לבקש סליחה מהחתול, אם חלילה פגע בו או הרביץ לו או קילל אותו והביא לו גם מתנה- נוצצים, אבל הבעיה היא שהחתול פוחד מהנוצצים. אתם יכולים לנחש מה קרה... החתול פתח את המתנה, ראה את הנוצצים העיף את הנוצצים באוויר. כל הנוצצים עפו עליו והוא חשב שהנוצצים רודפים אחריו ואז...

המשך יבוא...





פינת הבדיחות

דביר כהן, עידו בנימין ואלישיב דהן.



אין לי ראש
השנה.



הרגע חשבתי לכתוב
ברכה מקורית לכבוד החג,
אבל המבין הזה שאתה
מגיע לסוכה של סבעונים
עם לולב והמארכת כזה,
"אוי, לא הייתם צריכים, יש
מלא אוכל".



מסתכל על הקישוטים
וחושב שבני ישראל היו
חושכים לפחות 30
שנה, אם היו מוותרים
עליהם



קנינו כל כך הרבה
אוכל לחג, שיושבת
איתנו עדיין הקופאית
של רמי לוי ועדיין
עושה לנו חשבון.



איך נסע האתרוג
לאילת? דרך כביש
הערבה.
מה עשתה הערבה
כשלא הרגישה טוב?
לקחה חיזוקית של הדס.



אל תאשימו את החגים,
אתם הייתם שמנים גם
לפניהם!



בית חינוך ללמידה חווייתית ורב-גונית



דב פרומר 15, קרית שמואל, חיפה | טל': 04-8715570,
פקס: 04-8715569 | מייל: ahbanim1968@gmail.com

אתר: <http://schools.yomanim.org.il/school.aspx?school=1000000030034>